

Mahkeme Glifosatı Yasakladı

Kansere yolayan tarım ilaçları yasaklandı

Glifosatı mahkeme yasakladı, Tarım Bakanlığı ne yapacak?
Geçtiğimiz günlerde hem çiftçi hem de tüketici yakından ilgilendiren, uluslararası düzeyde emsal kabul edilecek bir karar alındı. Ankara 18. İdare Mahkemesi, Alman Kimya Şirketi Bayer'in bünyesine katılan Monsanto'nun ürettiği tarım ilaçlarının etken maddesi glifosatın çevre ve insan sağlığına zararlı olduğuna karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği söz konusu etken maddenin ruhsatı iptal edilmiş oldu. Başka bir deyimle Türkiye'de kullanımı yasaklanmış oldu..

Devamı: Say. 12'de

Piknik Ateşi Bölgeyi Yaktı

Ekin tarlaları ve saman balyaları yandı

Divriği'nin Prunsor ve Demirdağ (Vank) Köylerinin tarım arazilerinde yangın çıktı. Kuru otların aniden tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle ekin tarlalarına sıçrayan yanım bir anda her iki köyü sardı. Sabah saatlerinde başlayan yanım giderek büydü. Divriği Jandarma Komutanlığı, Divriği Belediyesi ve Demireksport Maden şirketi personeli ve itfaiye ekipleri yanına müdahale etti. Yanım akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yanında saman balyaları ile hasad edilmemiş ekin tarlaları tamamen kül oldu.

Devamı: Say. 4'de

göldağıkablo

PROFESYONEL ÇÖZÜMLER...



KABLO İMALAT SAN. DİŞ TİC. ve PAZARLAMA A.Ş
Merkez: Emek Yemez Mahallesi Okçumusa Cd. No:2, Tazegül İş Hanı, Kat: 2 İşhane Metro Karşısı, Karaköy/İstanbul-TÜRKİYE
T.+90 212 251 40 83 pxb + F. +90 212 249 83 00
Fabrika: Velimeş OSB Mahallesi, 236.Sokak, No: 31 Ergene/Tekirdağ T. +90 282 674 38 95-96 - F. +90 282 674 38 94

Eskişehir Mah. Dericiler Sok.
No: 227/ Şişli-İstanbul

İADE
ADRESİ

Divriği

Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyle yazmalıdır. (K. ATATÜRK)

DIVRIĞI: AYLIK SİYASİ GAZETE TEMMUZ-AĞUSTOS : 2020 YIL: 14 SAYI: 148

FİYATI: 5 TL www.divrigi.com.tr

Kale Camisi, Abdullah Paşa Konağı, Araplık Türbesi de dahil pek çok tarihi eser restorasyon adı altında ortadan kaldırıldı

Tarihe hilti şefkati!



Hiltili Kepçeli Restorasyon

Divriği ile Purunsur Köyü arasındaki Tarihi Kız Köprüsü restore edilirken üstüne kepçe çıktılar.

Tarihi Kız Köprüsü'nün hilti ve kepçe darbeleriyle restore edilmesi girişime arkeologlar ve tarihçiler sert tepki gösterdi. Divriği Gazetesi'nin "Tarihi Kız Köprüsü'nün üzerine kepçe çıkarılması haber" Türkiye gündemine gelerek ulusal ve görsel medyada manşet oldu. Başta restorasyonu yapan firma yetkilileri olmak üzere, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve Divriği Kültür Derneği Başkanı Cafer Yıldız, Tarihi Kız Köprüsü'nün üzerine kepçe çıkarılmasının normal olduğunu açıklarken, arkeologlar ve tarihçiler bu girişimin tarihi yok etmek anlamına geleceğini söylediler. Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ile Cafer Yıldız, Tarihi Kız Köprüsünde çalışmaları yerinde inceleyerek, "Müteahhit firmanın ağır taşları kaldırmak için iş makinası kullandığını savundu. Ancak taşları kaldırma işinin işçilere bırakılması, restorasyon uzmanlarının ve yetkili mimarın başında olmadan yapılması doğru bulunmadı. Haberin duyulmasının ardından Sivas Valisi Salih Ayhan restorasyonu yapan firma hakkında soruşturma başlatarak çalışmaya dardurdu. Tarihi Kız Köprüsü'nün Restorasyon Maliyetini Karayolları Genel Müdürlüğü Karşılıyor. *Devamı: Say. 5'de*



sahinkucuk@hotmail.com.tr

Şahin Küçük

Dağına Göre Kış!

Sadece Türkiye değil, bütün bir dünya, neredeyse yeryüzünün tamamı COVID-19 pandemisi tehdidi altında kırıyor. İnsanlığın geçmişinde buna benzer veba, kolera, cüzzam, tifo gibi salgın hastalıklardan kaynaklı olarak milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Geçmişte, bilimin ve teknolojinin bu kadar gelişmediği dönemlerde bu gibi salgın hastalıklarla başetmek kolay değildi bunu biliyoruz. Şöyle bir soru sormakla başlayalım; Peki bilimin ve teknolojinin akıl almad boyutlara ulaştığı bu çağda COVID-19 Pandemisi nereden çıktı? Bilim ve tip, bu salgını neden ortadan kaldırıyor? Konu üzerinde herkes kendi zaviyesinden yorum yapabilir, lakin allah dağına göre kişi veriyor.

Aşırı kâr hırsı, aşırı biriktirme, aşırı sömürü ve aşırı yağma düzeni kutsal saydığımız yaşam hakkına saldırımı haline geldi. Hayatını topraktan ve doğadan kazanarak, ata tırpan yaparak sürdürden kesimler topraktan ve doğadan koparıldı.

Doğayı ve bütün doğal kaynakları sermayenin uzantısı gibi tasarlayan iktidarlar, insan sağlığı için vazgeçilmez olan gıda ve su hakkı gibi tarımsal ve hayvansal temel beslenme, kalemlerini piyasalaştırdı, sermayenin hizmetine sundu. Aşırı kâr beklentisiyle üretimin doğal sürecine müdahale eden gıda tekelleri toprağın ve tohumun yapısına kimyasal yöntemlerle müdahale ederek değiştirdi. Başta dar gelirli kesimler olmak üzere dünya nüfusunun neredeyse yarısı temiz gıda, temiz suya erişemez hale geldi.

Yediklerimiz içtiklerimiz bizi beslemekten çok sağlığını tehdit eder hale geldi. Böyle devam ettiği sürece, COVID-19 gibi benzeri salgın hastalıklar dünyanın başına bela olmaya devam edecek! *Devamı: Say. 10'de*

Alevliğin Temel Değerleri

Erenler Yolu Eğri Olmaz

Erenlerin kurduğu Alevi - Bektaşı Yolu, ancak kendisi var eden değerlerini yaşatarak bugünlere kadar gelebildi. Hangi ocak, hangi dergâh, hangi tekke, hangi ziyaret merkezi - makamı, hangi köy ve belde olursa olsun bu öğretinin yaşadığı her yerde ister erkân devin, ister gelenek devin, ister ritüel devin, ister öğreti devin, ister sürekli devin, ister uygulama devin, bizler Aleviliği Bektaşılığı var eden ölümsüz bazı değerlerle bu yolu sürüp bugünlere getirebildik.

Ayhan Aydın - Devamı: Say. 6'de

COVİD-19 Divriği'de yayıldı

Virüs Her Yere Yayıldı

Mart 2020 tarihinde Hacdan dönenlerin taşıdığı COVİD-19 ile tanışan Türkiye sıkı önlemleri önune koymadı. Virüs büyükşehirlerde hızla yayıldı. Divriği COVİD-19 ile geç tanıtı Başta İstanbul gibi büyük kentleri kasıp kavuran COVİD-19 kiş mevsimine denk geldiği için vaka Divriği'de uzun zaman görülmeli. Yaz aylarına doğru gurbetçilerin ilçeye ve köylere gelmesiyle bir kaç vaka olarak Divriği'de görülen COVİD-19 hızla yayıldı. Divriği Kaymakamlığı bu konuya ilgili çeşitli önlemler aldı. *Devamı: Say. 10'da*

YAZARLAR

Abdullah AYSU 7'de

Emel SUNGUR 7'de

Ayhan AYDIN'4 de

Şahin KÜÇÜK 1'de

Saadet BAYAR 3'de

Süleyman ZAMAN 7'de

İsmail ÇINAR 8'de

Ali Ekber YILDIRIM 12'de

Y. Kemal BAYAR 3'de

Lezzet ustalığında
30 yılı aşkın tecrübe



"%100 Dana eti ile hazırlanan Anadolu'nun lezzetli et yemeklerini, geleneksel yöntemler ve eşsiz bir sunum ile beklenilerinizin ötesine taşıyoruz."

keyveni

Kurumsal Hazır Yemek

[Keyvenicatering](#) [keyveniyemek](#) [keyveni](#)

www.keyveni.com.tr



Sağlık, huzur ve mutluluk dileğiyle...

Kurban
Bayramınız
kutlu olsun.



BEŞİKTAŞ
BELEDİYESİ

NE MUTLU
BEŞİKTAŞ
VAR

RIZA AKPOLAT
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI

Okumaya Destek



**BELTAŞ VAKFI
29. YILINA
ÖZEL 29 BİN
ÜCRETSİZ
KİTAP
DAĞITIYOR**

Beltaş Eğitim Kültür, Hizmet ve Sosyal Yardım Vakfı, Beşiktaş Belediyesi ve Destek Medya Grubu işbirliğinde, kuruluşunun 29. yılında özel kitap kampanyası başlattı. Kurulduğu günden beri Beşiktaş halkın ve Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlamayı hedef edinen Beltaş Vakfı, kitap kampanyası ile okumaya destek oluyor.

Destek Medya Grup Başkanı Yelda Cumalioğlu yaptığı açıklamada, "Yeter ki okuyalım, daha çok okuyalım diyerek Beşiktaş Belediyesi ve Beltaş Vakfı ile birlikte böyle bir proje gerçekleştirmeyi uygun görduk. Okumak basamak basamaktır. Bir



kere okumaya başlayıp keyif alırsınız, bir kitap daha okumak istersiniz. Diğer bir kitap da bu kitabın ardından gelir. Sonra da bir bakmısınız kitapsız kalamıyorsunuz. İşte o zaman kitap okuma alışkanlığı edinmişsiniz demektir. Destek Medya Grubu olarak 'Okumaya Destek' adına çıktığımız bu yolda Beşiktaş Belediyesi'ne ve Beltaş Vakfı'na çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Beltaş Vakfı Başkanı ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise kampanyaya ilişkin, "Vakıfımız 29 yıldır, Beşiktaş halkı için önemli

bir misyon üstleniyor. Vakıfımız ve Destek Medya Grubu'nun iş birliğinde 'Okumaya Destek' projesi ile her yaştan kişinin okumaya teşvik edilmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında toplam 26 farklı kitap, 29.000 adet olarak Beşiktaş halkına ücretsiz olarak dağıtılacek. Kitap kampanyasından yararlanmak isteyenlerin, www.beltasvakfi.org adresinden istediği kitaplari seçip, iletişim formunu doldurması gerekiyor. Kitaplar daha sonra Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından evlere teslim edilecek.

Hangi Kitaplar Dağıtılacak?

İkinci Adamlar – Erdinç Yüksel, Jüpiter Kaç Lira? – Metin Fidan, Hamsa – Jauier Agredo, Ben Tezer Özlu Masalında Kötü Kalpli Cadilar – Selda Terek Bilecen, Mükemmeli Arayan Kadın – Emre Alkin, A'dan Z'ye Erganlık – Atilla Büyükgibiz, Oyun Kuruculuktan Oyun Bozuluğu – Murat Özçelik, Eksik Olan - Y. Alp Kozanoğlu, Ömer



Ceşit, Tanrıının Yaşam Kılavuzu – Ünal Ersözü, Okay'in Kitabı – Aytekin Hatipoğlu, Anlam Arama – Hazal Yılmaz, Vizesiz Müttefik – Ceyhun Bozkurt, Hegemonya Savaşı – İbrahim Varlı, Başima Bir İş Geldi – Zuhal Gürçimen, Bize Güzel Bir Son Lazım – Gökçe Dölek, Dört Gün Buda Üç Gün Zorba – Ünal Ersözü, Steve Jobs Olsa Ne Yapardı – Jeff Jarvis, Merkür Geri Gitti – Burak Ali Kartal, Yeniçeriler – Mehmet Anıl, Çocuklar Kaybolmasın – Berna Semerci, Bakuşlar – Marjorie Sarnat, Kedilerin Dünyası – Marjorie Sarnat, Sakincalı Çökelek – Atilla Taş, Sweden – Levent Özçelik, Scotland – Levent Özçelik



**BELTAŞ VAKFI 29 YAŞINDA
29.000 KİTAP HEDİYE**

Ücretsiz Kitap için:
www.beltasvakfi.org

OKUMAYA DESTEK
Herkes okusun diye,
binlerce kitap hediye!

BESİKTAS BELEDİYESİ
NE MUTLU BEŞİKTAS VAR
RIZA AKPOLAT
BESİKTAS BELEDİYE BAŞKANI
DESTEK MEDYA GRUBU
BELTAŞ

Sinem ALTUNAY
Uzman Diyetisyen

Bahçelievler Mah. İzzettin Çalışlar Cad. No:42/8
Hami Botasun Apt.
Bahçelievler - İST.
0539 594 63 67
#diyetisyensinemaltunay



SİNEM ALTUNAY
BESLENME VE DANIŞMANLIK MERKEZİ

- Beslenme Planı
- Anne Çocuk Beslenmesi
- Hastalıklarda Beslenme
- Gebelikte Beslenme
- Sporcu Beslenmesi
- Yaşlılıkta Beslenme
- Zayıflama-Kilo Alma
- Online Diyet



Gerçege Hü

Yahya Kemal Bayar

divrigigazetesi@gmail.com

Divriği Kültür Derneği

Divriği Kültür Derneği'nin geçmişinde, söyledi gibi, dayanışma ve örgütlenmeye dair elle tutulur gözle görülür önemli bir başarı hikayesinin olmadığını söylemiştık. Başarı dediğimiz şeyler herkese göre değişen kavramlar elbette. Biz de kendimize göre bir değerlendirmeye yapıyoruz haliyle. Bu görüşlerimize katılanların olacağı gibi, asla katılmayan kesimler de olacak. Buna saygı duyacağız.

Fakat burada bir gerçeği de göz ardı etmeden peşinen yazalım; Divriği Kültür Derneği'nin özellikle sol kesimler başta olmak üzere, hemşeri çevreleri arasında birbirlerini tanıma konusunda önemli bir merkez olduğunu belirtmeden geçmek kuruma haksızlık olur. Ben de dahil yüzlerce Divrigililer kesim DKD sayesinde birbirini tanıma imkânına ev sahipliği etti. Eğer buna bir başarı hikayesi gözüyle bakacak olursak, eyvallah haklısınız!.

Divriği Kültür Derneği Türkiye'de kurulan ilk 5 dernekten birisi olarak kayıtlara girmiş, kuruluşunu 1952 yılında gerçekleştirmiş bir kurum. Hafızamızı tazelemek için bu hatırlatmayı bir kez daha yapmış olalım. Hemşeri Derneği olarak, "dayanışma, yardımlaşma ve kültürel kimlik" üst başlığını temel olarak kurulan Divriği Kültür Derneği bu başlıklar etrafında çalışmalar yaptığını biliyoruz. Daha önceki yazılarımızda altını çizdiğimiz konulardan birisi, derneğin kuruluşundan 1978 yılına kadar olan tarih ile, bundan sonraki tarihini iki ayrı bölüme ayırmıştık. Kurucu iradenin 1978 yılında Divriği Kültür Derneği'nden bir şekilde tasfiye edilmesi konusunu bir kez daha ifade etmiş olalım. Esas itibarıyla bu süreçler, geçmişte yaşananlar bütün gerçekliği ile her iki kesimin görüşleri alınarak yazılmamasında fayda olduğu kanaatindeyim. Özellikle Divriği Kültürü Derneği'nin hangi şartlarda, kimler tarafından, ne amaçla kurulduğu konusunda çeşitli şabilere alan bırakmadan objektif olarak yazmak gereklidir. Bunu neden söyleyorum; Lise yıllarında (1980) Divriği Kültür Derneği'ne gidip gelmeye başladığım yıllarda bazı yöneticilerin derneği kuranlar hakkında ağır siyasi eleştiriler yaptıktılara sık sık şahitlik etdim. Bu siyasi aşağılama eleştirileri o yıllardan sonra devam etti bu günlerde kadar sürdü geldi. Konuyu şahsileştirme yoluna girmek istemem ama, günlerin sol ve sağ siyaset yapma biçimini, karşısındakiler rakiplerini gibi konumlandırdıktan sonra hedef tahtasına oturtup atış yapma alışkanlığı vardı. Sağ ve sol kesimler Diyalog yerine şiddet ve karalama-aşığılama yoluna gitmeyi temel referans olarak kabul ediyorlardı.

Bana göre bu şiddet dili girişimi devletin gizli mahfilleerde oluşturularak sağ ve sol kesimlere uygulandı.

Devlet içerisindeki Amerika bağlantılı bir odak, o yıllarda Türkiye sağına ve ülküçülerine, silahlı şiddet yoluyla Maraş başta olmak üzere, Sivas, Çorum, Malatya katliamları, Bahçelievler, Piyangotepe veya kahve taramaları, bireysel silahlı kahve taramaları, öldürmeler peş peşe sürdürdü. Bunun yanında cumhuriyetin yetiştiği aydınlanmacı değerlerimizden, Bedrettin Cömert, Ümit Kaftancıoğlu, Kemal Türkler, Abdi İpekçi, Taylan Özgür, Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, Ord. Prof. Bedri Kafakioğlu, Prof. Dr. Ümit Doğanay, Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul, Savcı Doğan Öz, Gazeteci Uğur Mumcu, Prof. Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Turan Dursun, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Doç. Dr. Necip Hamlemitoğlu gibi daha adını sayamayacağımız yüzlerce binlerce kişi devlet içinde odaklılaşmış kişilerin yönlendirmesi ve sıparışı ile kendilerine ülküçülük atfedilen kişilerce öldürüldü.

Neden böyle kesin adres veriyorum? MHP ve Ülküçülerin iddianamelerinde bu katliamların tamamını kendilerinin işlediğini itiraflarıyla dolu. Bu katliamların tamamının belgeleri mevcut.

Burada 6-7 Eylül 1955 yılında DP iktidarının el altından örgütlediği gayrimuslim vatandaşlarımızın evlerinin ve işyerlerinin yağmalanmasını hatırlatmadan geçemeyeceğim. Nereden başladık nereye geldik değil mi?

Konumuza tekrar dönelim;

12 Eylül Darbesi ile kapanan Divriği Kültür Derneği 1984 yılında zahmetli girişimlerle yeniden açıldı. O süreçte derneğin açılması için bir çok riski göze alan, polislerin hedefi haline gelen Divrigililer hemşerilerimizi ve o süreçleri ayreten yazmak gereklidir.

1989 yılında yapılan yerel seçimlerinde hiç kimsenin beklememiş bir şey oldu. O yıl yapılan yerel seçimlerde SHP çok büyük bir siyasi başarı göstererek başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere, yerel yönetimlerin %80'inin kazandı. Bu vesileyle faşist darbenin unsurları kısmen gerilerken Sol ve sosyaldemokrat kesim kısmen de olsa nefes alma imkânı buldu. Özal iktidarı derin bir siyasi yara aldı. Divriği Kültür Derneği 1990 yılında Divriği Belediyesi ile birlikte Divriği'de "Maden ve Kültür Festivali" düzenledi. Dernek kendi imkânlarıyla İstanbul'dan 10 otobüs dolusu yolcularıyla birlikte Divriği'ye giderek "1. Maden ve Kültür Festivali"ne katıldı. Derneğin yıllar sonra Divriği ile en yakın teması böylece başlamış oldu. Devam edeceğiz?

Ekin tarlaları yandı

Divriği'nin Prunsor ve Demirdağ (Vank) Köylerinin tarım arazilerinde yangın çıktı. Kuru otların aniden tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle ekin

tarlalarına sıçrayan yanın bir anda her iki köyü sardı. Sabah saatlerinde başlayan yanın giderek büydü. Divriği Jandarma Komutanlığı, Divriği

Belediyesi ve Demireksport Maden şirketi personeli ve itfaiye ekipleri yanına müdahale etti. Yanın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

**Divriği de
Korkutan Yangın**
19 Temmuz 2020 Pazar
Divriği Gazetesi

Biçilmemiş Buğday Tarlaları ve Saman Balyaları Kül Oldu

Divriği'nin Prunsor ve Demirdağ (Vank) Köylerinin tarım arazilerinde yangın çıktı. Kuru otların aniden tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle ekin tarlalarına sıçrayan yanın bir anda her iki köyü sardı. Sabah saatlerinde başlayan yanın giderek büydü. Divriği Jandarma Komutanlığı, Divriği Belediyesi ve Demireksport Maden şirketi personeli ve itfaiye ekipleri yanına müdahale etti. Yanın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yanında saman balyaları ile hasad edilmemiş ekin tarlaları tamamen kül oldu.

PİKNİK YANGINA DAVET ÇIKARDI

Sabah saatlerinde piknik yapan bir ailenin dikkatsizliği neticesi yanın çıktı.

Prunsor Köyü'ne yaz tatili için gelen bir aile sabah saatlerinde köy yakınlarında bir gölgeliğe pikniğe gitti. Yakılan mangal ya da çay için yakılan ocaktan sıçrayan kıvılcım yanına sebep oldu. Kuru otların tutuşması sonucu yanın bir anda büyüerek biçilmiş ekin tarlalarına, ardından da hasad edilmemiş buğday tarlalarına ulaştı.

Yangında Hasat edilmiş buğday tarlalarındaki saman balyaları tamamen yanarken Divriği Belediyesi ile DemirEksport Maden İşletmesi İtfaiye ekipleri yanına müdahale etti. Saatlerce süren yanın akşam üzeri zorlukla kontrol altına alındı.

Geniş bir bölgeyi etkisi altına alan

yanın Divriği-Erzincan Karayoluna sıçradı. Karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Daha sonra kontrollü geçişlere izin verildi.

Yangına Sebep Olan Kişi
ZARARI KARŞILAMA SÖZÜ VERDİ

Prunsor ve Demirdağ Köylerinin

tarım arazilerinde çıkan yanına sebep olduğu anlaşılan kişi akşam saatlerinde Divriği Savcılığına giderek piknik yaptığı sırada yanına kendisinin sebep olduğunu söyledi.

Adı açıklanmayan kişi yanından zarar gören ailelere zararlarını tanzim etme sözü verdi.



Zafer, "zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise "başaracağım" diye başlayarak sonunda "başardım" diyenindir.

30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMIMIZ

Kutlu Olsun

Hilti sevdası bitmiyor.!

Haber: Divriği Gazetesi

Anadolunun tarihi değerleri restorasyon adı altında bir bir yol oluyor. Müteahitlerin kâr kapısı olarak gözünü diktigi tarihi eserlerin restorasyonları sırasında telafisi mümkün olmayan yıkımlar yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda sadece Divriği'de yapılan çeşitli restorasyon çalışmalarında Tarihi Kale Camisi, Abdullah Paşa Konağı, Ayan Ağa Konağı, Araplık Türbesi, çeşitli kümbetler ve son olarak Hüma Hatun Sokağı restorasyonlarında adı geçen eserlerin tamamının orjinalligi göz önüne alınmadan değiştirilerek yok edildi. Son olarak işletme hakkı İBB'den alınarak Kültür Bakanlığına verilen Galata Kulesi'nin tarihi duvarları hilti ile yıkılmıştı.



O KEPÇEYE SORUŞTURMA

Sivas'ın 12 Çarşı Dükkanı restorasyonunda bulunan 800 yıllık Kız Köprüsü'nün üzerinde kepçe çırparılarak kaldırıldığı belirtildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, 'Gerekli admın radikal ve çokide stacra' dedi.

İYAS'in Divriği İş makinesi ve Mengüçkiler'in deşemeleriyle yaptığı deşmeye dek 1 makinesi ile restorasyon yapılmıştı. Sivas Valiliği tarafından yapılan çalışma Vali Topluluğu'ndan yapılmıştı. Konuya ilgili Sivas Valiliği tarafından iddiaları doğrulanmış ve "Tarihi eserlerin değerini korumak konusunda herkesin birlikte çabalarını desteklemeli" ifadesi yer almıştı. Sivas'ın coğrafyası tarihi eser

Tarihi Kız Köprüsü'nün üstüne restorasyon sırasında kepçe çıkarılarak çalışma yapıldı. Ulusal basın ve tv kanalları haberi Divriği Gazetesi'nden öğrendi. Tarihi Kız Köprüsü'nün üzerindeki kalıntıların kepçe ile kaldırılması girişimi tarihçilerin ve restorasyon uzmanlarının tepkisine neden oldu. Olayın duyulmasının ardından Sivas Valisi Salih Ayhan devreye girerek restorasyon firması hakkında soruşturma başlattı. Divriği'yi kuzeybatı yönünden Zara ve İmranlı yönlerine, ayrıca diğer köylere bağlayan Tarihi Kız Köprüsü'nün restorasyon maliyetlerini Karayolları Genel Müdürlüğü üstlenmişti.



makinesi'nin çıkarılmasının ardından Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök de olay yerine gitti. Hakan Gök, Müteahhit firma ağır taşları kaldırma için iş makinesi kullanıklarını savundu. Restorasyon uzmanları ve tarihçiler, köprü üzerindeki taşları kaldırma işinin işçilere bırakılması, restoratör mimarın çalışma sırasında orada bulunmaması doğru bulunmadı.

ÖNEMLİ KÜLTÜR VARLIĞI
UNESCO Türkiye Milli Komite Üyesi Nezih Başgelenin görüntülerle ilgili şöyle konuştu: "Kız Köprüsü

bölgemenin önemli bir kültürel varlığıdır. Osmanlı döneminde Divriği'yi Ziniski-Sincan-Yağbasan-Karabel üzerinden Sivas'a bağlamak için yapmıştır. Karayollarının bu tarihi köprüyü korumak istemesi doğru bir yaklaşımındır. Ancak restorasyon çalışmalarına mukavemet sorunları belirgin olan böyle tarihi bir köprü üzerinde iş makinesi çıkartıp çalışılması hiçbir gerekçe ile kabul edilecek bir durum değildir. Bazı taşınması güç parçalar köprü üzerinde alınması gerekiyorsa tüm dünyadaki benzer uygulamalardaki gibi en azından burada bir kule vinç

kullanılabildi. Divriği Belediye Başkanı Sn. Hakan Gök'ün bu konudaki ilgi ve hassasiyetine teşekkür ederiz. Konuyu iletir iletmez olay yerine gidip bilgi akışı sağladı. Tarihi bir kayba daha neden olmamak için acilen buradaki restorasyon işlerinin daha titiz bir denetimle sürdürülmesi gereklidir. Göz göre göreümüz gibi korumamız gereken bir değerimizi daha yanlış uygulamalarla kaybetmeyeceğim." dedi.



BAŞSAĞLIĞI

Toplumcu ve dayanışmacı yönleriyle yakından tanıdığımız çok değerli arkadaşımız sayın Salim Aydoğan'ın sevgili eşi

HATİCE AYDOĞAN'ın

vefatını üzüntüyle öğrendik. Başta Sayın Salim Aydoğan arkadaşımız olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz.

Muharrem Yağbasan, Mahmut Işık, Şahin Küçük, Yahya Bayar



HATİCE AYDOĞAN
07.02.1945 - 17.08.2020

VEFAT

Hüseyin, Ali Ekber, Garip, Hasan, Aziz, ve Şengül Akdemir'in Anneleri

MEMNUNE AKDEMİR'in

vefatı sevenlerini üzdü.
Memnune Akdemir
Divriği'nin,
Devrimcilerinin de
anasıydı. Aramızdan
ayrılan Divriği'nin
Devrimcilerine çıkışında
selam götür Ana.
Eş dost ve yakınlarına
başsağlığı dileriz.



Vatan Partisi
Divriği İlçe Yönetim Kurulu

Erenler Katarı

Kırk yıl bir dergâha eğri odunu bile getirmeyen Yunus Emre sadece züht ve takva içinde, ilahiler okuyan, kendinden geçip, yarı meczup bir halde resmedildiği gibi, çevresinden soyutlanıp yaşayıp ölüp giden bir Yunus değildir... Onun gezgin ve gönülden gönülé akan bir coşkun ırmak gibi, bir mihman olarak yaptığı

seyahatlerde görüp de yazdıklarını çögümüz okumaz, bilmez bilmek istemeyiz. Okursak onun çağının tanığını, doğruluktan ayrılan yöneticilere de neler neler yazdığını görürüz. Yine bir Kaygusuz Abdal olmak elbette hiç de kolay değildir. O da çağının bir Yunus'udur.

Aleviliğin Bektaşılığın Temel Değerleri

Ayhan Aydin

Yolda yolakta, cem de cemaatte, pir huzurunda mürisit makamında, darında – didarında, Hakk Muhabbed Ali ocağında, Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahında mihman olan canların, dilde dilekleri gönüldede muratları hasıl olsun, deriz bizler de...

Ben dost ile dost olmuşam kimseler dost olmaz bana
Münkîrlər bakıp gülüşür selâm dahî vermez bana
Ben dost ile dost olayım cânımı fedâ kılayım
Ölmezden evvel öleyim dünyâ bâkî kalmaz bana

Bülbül oluban öterem dost bahçasında biterem
Gül alıram gül sataram bâg u bostân olmaz bana
Dervîş Yûnus bir nic'edem fânî cihâni terk edem
Yâne yâne dosta gidem perde hicâb olmaz bana
(Yunus Emre)

Önemli olan bu öğretide ne kadar insanlaştığımızı yani Alevi - Bektaşî Yolu'nda dört kap kırk makam dedigimiz öğretinin temel erkânlarını barındıran yapıdan ne alıp alamadığımızdır, nasıl yaşadığımızdır, bu dünyaya ne verdigimizdir biraz da. Çünkü insanoğlu; çağından da, çevresinden de, yaşadıklarından da sorumludur. Kırk yıl bir dergâha eğri odunu bile

getirmeyen Yunus Emre sadece züht ve takva içinde, ilahiler okuyan, kendinden geçip, yarı meczup bir halde resmedildiği gibi, çevresinden soyutlanıp yaşayıp ölüp giden bir Yunus değildir... Onun gezgin ve gönülden gönülé akan bir coşkun ırmak gibi, bir mihman olarak yaptığı



istemeyiz. Okursak onun çağının tanığını, doğruluktan ayrılan yöneticilere de neler neler yazdığını görürüz. Yine bir Kaygusuz Abdal olmak elbette hiç de kolay değildir. O da çağının bir Yunus'udur. Tüm ozanlar birbirlerinin aynasıdır. Onlar geleneği alıp, besleyip, çoğaltıp aktararak aynı özü bize aktarmış büyük yüreklerdir. Kaygusuz da diyar diyar gezmiş,

gönülden gönülé akmiş, mihman olduğu tüm coğrafyaların ölümsüz renklerini bünyesine katarak, aşk badesini Hızır Nebî'nin elinden içip her daim gönülden nutuklar söyleyen ulu bir ozan olmuştur. Bu ölümsüz bir sevdadır... Bu aşka düşenler aşk olsun... Aşk badesi içip yolda kendini bulanlara aşk olsun...

Leyla değilim dost,
Lakin çağırırsan çöllere gelirim
Sana yalan halde gelmem
Toplarım özümü yalnız halde gelirim
Kapıya çaldığında kim o dersen,
Ben olmam kapında sen olur gelirim
Sen gel de yeter ki, yola yük olmam yol olur gelirim...
(Mevlana'ya veya Şems'i Tebrize izafe edilen bir şir.)

Düşüm Aşılımaz Denen Karlı Dağlara
Düşüm aşılımaz denen karlı dağlara
Yollarımı dost hasreti bağlar mı?
Yana yana hicrânımı döküp ağlasam
Yar gelip yanına yaremi bağlar mı?

Bir yaralı ceylan oldum koşar dururum
Feryat figan edip ilden ile konarım
Dönüp dönüp kaderime ağlarım
Mihman dost olan yaremi bağlar mı?

Yana yana kül olmadan öleyim
Erenlerin ulu katarına varayım
Ben de bir gün o vuslata ereyim
Evliyalar durup yaramı bağlar mı?

Hasret dedim, sîla dedim, yurt dedim
Diyar diyar aşk badesi iç dedim
Gel kendini ara bul Cevherî'm dedim
Bir er kişi gelip yaramı bağlar mı?
Ayhan Aydin

TEŞEKKÜR

17 Ağustos 2020 Pazartesi Günü Hakka Yürüyen Eşim

HATİCE AYDOĞAN'ın

cenaze törenine katılan, taziye için evimize gelen, telefonla arayarak acımızı paylaşan, çelenk gönderen, bağışta bulunan bütün akraba ve dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Salim Aydoğan



Çocukları: Hülya Aydoğan, Perihan Aydoğan Teker, Ali Alper Aydoğan



Zamane

Süleyman Zaman

sulzam1956@hotmail.com

Toplumsallık ve Dayanışma

İnsan toplumsal bir varlıktır. Öyle ki, toplumun dışında kalan bir insan, insanlık yetilerini yitirir. Her insan toplumun bir ürünüken, her toplum da tek tek insanların bir araya gelerek oluşturdukları insanlar bütünlüğünden oluşur. Bu olgu, her insanı bir başkasıyla veya başkalarıyla zorunlu ilişkiler kurmasını doğurmuştur. Buna toplumsal ilişkiler denir. İnsanların, yaşayabilecekleri için beslenmeleri, barınmaları, güven içinde olmaları gereklidir. Bir toplum içinde insanlar, tüm bu gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için farklı farklı iş bölgümlerine gitmek surada kalmışlardır. İşte toplumda, bu çok çeşitli üretim işlevlerini yapanlar, süreç içinde, dayanışma içine girerek birbirlerinin gereksinimlerini karşılamışlar ve toplumun ihtiyacını gidermişlerdir. Dayanışma, insanların ve toplumsallaşmanın itici gücüdür. Temel gerçeklik bu iken, günümüzde bu gerçeklikten kopuş görülmektedir. Öyle ki her şeyi bireyselleştiren, dirimsel kazancı her kazancın önüne koyan; "para kazan da nasıl kazanırsan kazan diyen;" toplumsal üretimin sonucunda biriken, katma değeri, adaletsizce dağıtan; zengini daha zengin, yoksulu daha da yoksul kıyan; ve insanların duygularını rencide eden ve yaşamalarını yozlaşdırın; büyük insan yiğinlarını, azınlığın gündümüne sokan; ekonomik yetersizlikten dolayı çaresizlik yaşayan insanların, hergün daha da arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu, "vahşi kapitalizmin" bir sonucudur. Kisaca günümüzde kapitalizm, insanı ve toplumu bozmıştır. Dolayısıyla bugün, insan kendini aramaktadır. Oysa her türlü insanı değerî bozan kapitalizmin toplumsal koşullarında, aranılan ve istenilen insanı yaratmak olağanüstüdür. Çünkü, bugün, sanal olan gerçeklik, gerçeklik ise sanal sayılmaktadır. Bu aslında tersinir algıdır. Bu durum, insan beyninin durağanlaşması ve görüşlerinin amalgamasından başka bir şey değildir. Oysa "insanı değerîleri" yeniden var etmenin tek yolu; toplumcu bir yapıyı oluşturmaktır. Bu bir anlamda bir toplumun, bütününe yararını düşünen, teknolojiyi ve bilimi insanın yararına kullanan, üretimi toplumun gereksinimini karşılayacak bir yapıya dönüşmesini sağlayan vs. bir toplumsal yapıyı var etmeden geçmektedir. Bu bağlamda insanı insanlaştıracak değerler yaşamın pratигine yansıtıldığında sürece, insanlık daha çok acı çekecektir. Büyük topluluklar içinde kendisini yalnız gören insan her zaman "eksik" kalacaktır. Çünkü yalnız insan, paylaşmayan, konuşmayan, sorunlarını anlatmayan, kendi gerçekliğinden ve toplumsal değerlerden uzaklaşan vs. insandır. Yalnız insan, çekingin, mutsuz, geleceğe dönük umutsuz ve korku içinde olan insandır. Böyle bir insanın benliğinde hep belirsizlik bulunur. O halde yalnızlık nasıl giderilir? Bu sorunun yanıtı: Tabii ki sevgiyle, üretimle, paylaşımla, arkadaşlıkla, dostlukla, muhabbetle, adil bölümle, adaletle, dayanışmayı vs... olasıdır. Gelecek yazımızda dayanışma üzerinde duracağım...
Tüm okurlarına koronasız günler ve sağlık dilerim...

Kurşun Otelden Geldi

Bir an sonlarda kaldığımı gördüm ve fırsat bulup geriye baktım arkadaşa büyülüüğünü ve azameti müthiş olan otelden geliyor bu kovanlar. Hatta çok yakınımdan geçiyordu. Demek ki o tarafa daha yakındım. Hızlandı ağabeyimle bir duvarvardı önumüzde oradan atlayıp caddeye devam edeceğiz ve odayı biliyor oraya gidecektik.

Emel Sungur Uzman

BURASI TAKSİM MEYDANI MIYDİ YOKSA KIZIL MEYDAN MI?

Daha sonraki yıllar böylesi bir güzellik görmedik. Korktular bu fotoğraftan ve harekete geçtiler. Kimler yoktu ki alanda sanatçılar, kadınlar, gençler, yaşlı kararlı komünistler, çocukların vardı meydanda çocuklar. Dikkatimi bir sürü sanatçı çekmiş ama belki ilk kez ve bir kez oraya giden biri vardı o zamanların Cüneyt Arkin'ı beyaz bir takım elbise vardı üzerinde elinde de Cumhuriyet gazetesi kalabalık bir gruptular. Tarık Akan'ı anımsıyorum, sinemacılar pankartlarıyla gelmişti, Beyazperde. Daha sonra hiç duymadım böylesi bir eylemde demek o gün Taksim Meydanı gerçekten Kızıl Meydandı.

KIZIM NE YAPIYORDU ACABA?

Davullar, zurnalar, halaylar, renkler, allar vardı meydanda allar.

Konuşmalar başladığında saat herhalde 17.00 olmuştu hareket dalgalandı her taraf konuşmada dinleniliyor ama coşku artık taşıyordu. Birden bir şey oldu çok anımsıyorum yerde yatiyordum üzerinden 2-3 kişinin geçtiğini anımsıyorum. Yerdeken her iki kolumnan da birer kişi tuttu biri ağabeyim diğeri Ersin'di hızla yerden kaldırıp savurdular. Bende akıp giden kalabalıkla akiyordum neresi olduğunu bilmemişim bir yolda. Kafamızın üzerinde adeta ari kovanına çomak sokulmuş ve arılar dağılmış gibi bir uğultudur gidiyordu. Bir an sonlarda kaldığımı gördüm ve fırsat bulup geriye baktım arkadaşa büyülüüğünü ve azameti müthiş olan otelden geliyor bu kovanlar. Hatta çok yakınımdan geçiyordu. Demek ki o tarafa daha yakındım. Hızlandı ağabeyimle bir duvarvardı önumüzde oradan atlayıp caddeye devam edeceğiz ve odayı biliyor oraya gidecektik. Kafamı kaldırdım karşıya doğru baktığında Medet ve Ersin'in duvarın üzerine çıkışmış ateşin nereden geldiğini baktığını gördüm delirmişlerdi herhalde çünkü kovan dağılmıştı ya Arıkovanı etrafıyla dolmuştu. Çekip onları indirdik duvardan "ne yapıyorsunuz" diye sorduğumuzda "ateşin nereden edildiğine" dediler bu şuursuz bir haldi.



nereden edildiğine" dediler bu şuursuz bir haldi. Şimdi bir maraton başlamıştı o ara kızım aklıma gelmedi şimdi anımsayıncaya gözüm doluyor. Artık arkamıza bakamıyorduk çünkü tam bir can pazarına dönmüştü

Kafamı kaldırdım karşıya doğru baktığında Medet ve Ersin'in duvarın üzerine çıkışmış ateşin nereden geldiğini baktığını gördüm delirmişlerdi herhalde çünkü kovan dağılmıştı ya Arıkovanı etrafıyla dolmuştu. Çekip onları indirdik duvardan "ne yapıyorsunuz" diye sorduğumuzda "ateşin nereden edildiğine" dediler bu şuursuz bir haldi.

Gelirken o heyecanla içeri girip yiyp içtiğimiz yerde sadece tuvalet ihtiyacı olanlar için durdu, yol uzadı, karardı, sis artı adeta dönüş patlayan bir yanardağın muhteşem görüntüsünün ardından yakıp yaktığı köylerin hali gibiyo, omuzlarımız düşmüştü.

Kızım geldi aklıma ama şehre girdiğimiz zaman gün ağarmıştı. Otobüslerden Kızılay'da TMMOB'nın olduğu yere yakın bir yerde indirdiler, dolmuşla eve doğru gitmek üzere tekrar yola çıktı.

(Yukarı Ayrancı Etibank Blokları)

Eve gittiğimde kızım tertemiz çamaşır giydirmiş babası yüzükoyun yatağında uyuyordu.

(Yeşil fanila ve yeşil külötü ile)

Belki ilk defa uyandırdım uykudan sarıldım, kokladım, içim acıdı. Kavuşturma varmış, dostları Taksim'de bırakmakta... Çok merak etmişlerdi bizimle giden arkadaşların aileleri, bize gelenler olmuştı "bir haber alabilmek umuduyla..." O günlerden sonra çok düşündüm bazı şeyler...

almıştık yanımıza, odanın altındaki pastanede oturup zaman geçirdik bir süre. Siren sesleri azaldı, aşağı doğru akan kalabalık 1 Mayıs için gelenlerin yerine asıl sahiplerine kaldı. Artık geçen dakikalarla yüzleşme zamanı yaklaşıyordu otobüsler



Taksim Meydanı. Ara sokaklara dağılan insanlar polis arabalarıyla geri püşkürüyor koca caddelerden insanlar akıryordu nereye olduğunu bileyemedi. Diğer arkadaşlarım biraz orada kalacaklarını söylediler bizde cebimizdeki biraz paraya güvenerek sonrasında Divan Otel olduğunu öğrendiğim bir otelden içeri girip çay içerez diye otelin kapısına yöneldik kapıda görevli kraldan çok kralcı tavırla bize saldırdı öyle bir kovalıyordu ki biz epey süre soluksuz İMO'ya (İnşaat Mühendisleri Odası) doğru koşturuyorduk. (Halaskargazi Caddesi). Odaya gittigimizde karşılaşlığımız manzara çok kötüdü kapı duvar olmuştu, açılmadı. Düşünmediğimiz bir durumu böyle bir olay yaşanacağı. Tek bir adres

bıraktığımız yere doğru gitmeye başladık. Ulaştığımızda tek tük insanlar vardi birbirimizden haber almaya çalışıyorduk. Söylenilen saatte kadar bekledik bizim otobüsümüz dolmuştu, diğerler de büyük ölçüde ama hala yüzleşmemiştik yaşadıklarımızla. Hareket saatı gelmişti en doğru haberi alacağımız yer artık otobüsün radyosuydu ve açık radyoyu heyecanla anlatıyordu spiker; 1 Mayıs Kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanında olay çıktı diyordu ve söylemeye başlamıştı, 1 ölü, 2 ölü ve devam etti. Gelirken yaşadığımız mutluluk ve heyecanın yerini kuşku, korku, acı ve isyanı sarmıştı ama ne çare döndük bırakık bir sürü duygumuzu gömdük Taksim Meydanı'nın asfaltının altına ve döndük.



Abdullah Aysu

Döviz Hapşırıkça

Yine döviz kurları roketle(n)di. Dizginlenemiyor. Kurların yükselmesine dertlenen yurttaş, hükümet yetkililerinin yanıt; "döviz ile mi alışveriş yapıyorsunuz, maaşlarınızı dolar üzerinden mi alıyorsunuz?" diyerek, soruya soru ile cevap veriyor. Yani kur kaynaklı sorunu yurttaşın kucagına bırakıyor. Hükümetin soruya, soru ile verdiği cevabin içi elbette boş. Bu nedenle üzerinde konuşmaya değer sözler değil. Ben size başka şeyler anlatıyorum.

Uçuşa geçtiğ

Ekonomik, sosyal, demokratik bağlamda bir girdaba kapıldık. Debeleniyoruz. İçine düşüğümüz bu kaos ortamını, "uçuşa geçtiğ!" diye tanımlıyor hükümet. Böyle sözler için "dilin kemiği yok" der, halkımız. Oysa Türkiye ekonomisinin omurgası çökten kırıldı. Kırılmakla kalmadı; un ufak edildi. Çünkü Türkiye ekonomisinin omurgası tarım iddi.

Tarım yok artık!

Nasıl yok?

Bilindiği üzere toprağa tohum ekilmesi, gübre ile topragın beslenmesi, hayvanlar için yem ile toprağı işleyecek enerji sağlanması halinde tarımsal üretim yapılabilir. Üretmenin başka bir yolu var mı? Yok. Üretimi artırmadan döviz kurlarının düşürülmesini sağlamak mümkün mü? Hayır. Tarımsal üretimi gerçekleştirmek için gerekli üretim girdileri ya doğal yollardan veya suni yollardan sağlanır. Bu konuda da başkaca bir yöntem yok. Hükümetin tercihi, doğal olmayan girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarım. Doğru bulmuyorum. Ancak endüstriyel üretim girdileri Türkiye'de üretilmiyor, dışarıdan satın alınıyor.

Bırkaç örnek;

Gübre: Önemli bir bölümü Türkiye'de üretiliyor. Ancak yurt içinde üretilen gübrelerin (azot ve fosfor) hammadde girdilerinin yüzde 90'ını ithal ediliyor.

Mazot: Türkiye Tarım kesimince yıllık 3,5-4 milyar litre mazot kullanılıyor. Kullanılan mazotun tamamı bilişenliği üzere ithal.

İlaç: Tarımda kullanılan ilaçların çoğunuğu ithal, ithal edilmeyip Türkiye'de üretilenlerin de aktif hammaddeleri yurt dışından satın alınıyor.

Tohum: Tohumların üretimi ve pazarlaması şirketlerin kontrolünde. Önemli bölüm ithal.

Yem: Kesif yem hammaddesinin yüzde 40-45'lik bir oranı ithal ediliyor. Karma yem rasyonunda kullanılan soyanın tamamı, misirin bir kısmı ithal.

Döviz zatürre ediyor

Göründüğü üzere endüstriyel tarım tarzında ısrar birçok olsumsuzluğunun yanısıra Türkiye tarımını üretim girdilerinde dışa bağımlı kılmıyor. Açıkçası; Türkiye üretim girdilerini ithal edemezse tarım yapamaz. Bu net. Bir başka netlik de şu: ithal edilen girdi fiyatının üzerinde çiftçinin etkisi sıfır. Çiftçi fiyatlarının oluşmasında etkisi sıfır olmasına sıfır da, hükümetin etkisi var mı? Hükümetin etkisi sıfırın altında. Durum böyle iken böyle. Böyle olunca da, dövizin herhapsızında çiftçi grip oluyor, en küçük ve zayıfları zatürreye yakalanıyor.

Ne yapmalı?

Küçük aile çiftçiligidenden yana politikalar üretilmeli ve hayatı geçirilmeli. Girdileri küçük aile çiftçiliği bünyesinde sağlayacak tarım modelini inşa edecek politikalara geçilmek için makas değişikliği yapılmalı. İşte o zaman döviz kuru çiftçiyi ilgilendirmez. Etkilemez. Çiftçi döviz ile alışveriş yapmamış sayılır. Fakat şimdilik çiftçinin alışverişini döviz üzerinden ve yönetenlerin bilgisine.

DİVRİĞİ GAZETESİ

İrtibat: 0532 327 19 58

divrigigazetesi@gmail.com

POSTA ÇEKİ HESABI

Sadet Bayar: 09548784

Bütün Yonleriyle Divriği

**Yazi
Dizisi**
Kâzım Erçoklu
**Bütün
Yonleriyle
Divriği**

Mail Satılıklar

Divriği'deki mail satılıklar yalnız Fırat'a su verirler Kızılırmaga akan sular kaza kuzey ve batı hudutları gerisinde yani İmrانlı, Kangal, Zara taraflarındaki Mail satılıklardadır. Divriği hududu içinde batıdan doğuya ve güney doğuya doğru uzayan iki Fırat mail satılıklarından biri olan Çengelli Torosların bir devamıdır Yama ve Sarıçek



ise Antitorosların yamacı hükmündedir. Bunlara amut olarak kuzeyden güneye doğru uzayan küçük mail satılıklar bu iki esas mail satılıktan ayrırlar.

Nehirler

Kaza içinden akan suların bel kemiğini Fırat'a dökülen, Çaltı çayı teşkil eder. Fırat nehrini Dostal'dan başlamak üzere evelce kaza hududunun 40 kilometrelük bir kısmını teşkil etmekte iken İlç kazasına Divriği'den bir kısım köylerin bağlanması üzerine 30 kilometre düşmüştür, halan Pingan ve Çaltı köyleri arası Fırat sahili olarak kazamızın hudududur.

Çaltı Çayı membaini Kangal'in köy sırtlarından alır. Doğuya doğru akışla Çetinkaya öntünde, Yama Dağı batı sırtlarından gelen Ceviz deresi ile bireleşir. Kuzey doğuya doğru seyirle Sincan nahiyesine bağlı Galun köyünün mezarlığı olan Kış önüne ulaşır, ve burada Hafif'in Girlevik dağından çıkararak ve kuzeye doğru, Ateşali mevkiiinden güney batıya, batıya ve badehu doğuya teveccühle Sincan nahiyesi dahilinde bir kava teşkil eden Karabel Çayı ile bireleşir, bundan sonra kuzey doğu, doğu, güney istikmetinde inhinalar çizerek Divriği önüne vasil olur. Bundan sonra doğu ve kuzey doğuya takiben Çaltı köyü üzerinden Fırat'a karışır. Çaltı çayının ismi Divriği'de Ulusudur, bu çayın membaina nazaran uzunluğu

Divriği konuşuyor. Büyüklерimizden layık olduğu üstün idari kademeye kavuşturulmasını dilemektedir. O Divriği ki, bir zamanlar Menkük Hanedanına Başkent, Mısır Memluk Sultanlığına niyabet merkezi ve Osmanlılar idaresine geçtikten sonra da bir Liva merkezi olarak ilme menşe ve hadiselere sahne oldu. Sonra... Evet, hazır bir tecelli eseri olarak sonraları devlet bünyesine tari olan bin bir çeşit araz içinde her türlü alakadan uzak bir kaza merkezi menzilesine düşmüştür.

170 kilometre kadardır. Gerek Çaltı Çayı ve gerek buna karışan, Karabel Çayı kaza hududuna girdikten sonra bir takım çay ve derelerin karışması ile küçük bir nehir haline gelir, kuzeyden ve güneyden Çaltıya karışan bu kolları kısaca sıralayalım.

Kuzeyden çaltıya karışan sular: **1- İlice Deresi:** Zara'nın Bozböl bölgesinde iki kol halinde çıkar Diktaş altında bireleşerek Sincan merkezi yakınında Karabel çayına, karışır.

2-Erikli Deresi: Bu da

sulardır. Şimdi güneyden birleşen sulara geçiyoruz. Bunlar doğudan batıya doğru:

1- Arege Deresi: yaz mevsimlerinde bazen kuruyan bir deredir. Arege köyü güneyindeki derelerden çıkarak Burmahan önünde,

2- Murçinge Çayı: Yama dağının bir Şubesi olan Çakmak sırtlarından çıkar kuzeye doğru ceryanla sağdan Livanlı, Ortaköy, soldan Haşke derelerini aldıktan sonra Danişment nahiyesini baştanbaşa kat ile Dazlak önünde

Karasar köyünden gelen Kuruboğaz deresini aldıktan sonra merkez nahiyesi hududu içinde kuzey doğuya teveccühle Giresun köyü önüne vasil olur. Burada Yama dağının Dalak sırtlarından iki kol halinde çıkan ve Kızılcaören köyünün Ulupınar ve Armutak sularına karışarak Güresin çayı ile bireleşir, soldan Erşün çayını da aldıktan sonra yukarıda temas edildiği üzere Fazlıoğlu çayına iltihak ve Çaltıya dökülür. Divriği'nin bağ, bahçe ve arazisi bu su üzerinden açılan 30 kilometrelük bir cetvelle sulanmaktadır.

Bozböl dağından çıkar güneye doğru ceryanla Ziniiski köyü önünde Çaltıya dökülür.

3-Norşun Deresi: Delidağ'ın güney eteklerinden çıkar aynı bölgede akan çatal oluk suyu ile bireştiğinden sonra Çaltıya Murmana önünde kavuşur.

4-Efendi Deresi: Göldağ ile Akdağ arasındaki vadide akan Purunsur Köyü önünde Çaltı ile bireleşir.

3-Fazlıoğlu Çayı: Anzağar Köyü güneyindeki yaylalarдан çıkan ve yayla bölgesinde adı Eğri su olan bir çaydır, kuzeye doğu akarak sağdan, soldan bir takım küçük suları da aldıktan sonra Divriği'nin 6 kilometre güney doğusundaki Nih çayı ile bireştiğinden sonra, Çaltıya çayına dökülürler.

4-Nih, Hikme Çayı: Divriği merkez arazisini ve Mursal Nahiyesini ihyâ eden bir



5-Kesme Çayı: Delidağın batı eteklerinden çıkan bir çaydır. Delidağ mıntıkasında ismi Çitme deresi olup güney doğuya doğru ceryan ve Kesme doğusunda bir takım sularla bireleşerek Kesme çayı adını alır. Çaltıya Burma hanının, kuzey yanında Gökçebel'den gelen çayı kendine katarak güney doğuya doğru akışına devam ve

çaydır. Menbaini Yama dağının Sımirış vadisinden ve yanlarındaki derelerden alır, membainan itibaren 10 kilometre batıya ilerledikten sonra soldan Mihail, Yuva sağdan Çevirme derelerini alarak kuzeye döner Ürk köyü karşısında Gökçebel'den gelen çayı kendine katarak güney doğuya doğru akışına devam ve



**Yusuf Yavuz
Aliç Ağacı**

Anadolu dağlarında alıcı zamanı... Alıcı denilince ilk akla gelen o sarı, mayhoş ve ayva tüyleriyle adeta güneş içmiş gibi duran mis kokulu olanı gelir. Ancak meyveleri daha küçük olan kızıl alıcı da Anadolu'da binlerce yıldır halk hekimliğinden beslenmeye birçok alanda kullanılmış bir tür. Tek tek yararlarını saymayı bir kenara koymalıyız. Çünkü türleri salt insana olan yararı üzerinde tasnif etmek aynı zamanda bu günün insanının yararını henüz bilmemiş binlerce türün yok olmasını hızlandırmıyor.

Anadolu dağlarında alıcı zamanı... Eylül tüm Anadolu'da alıcı zamanıdır. Özellikle Orta Anadolu'da, Ankara'dan Sivas'a doğa takviminin diliyle kışın gelmeyeceğini ipe diziliş çarşı pazardaki tezgâhlarda sarı sarı gülümseyen alıcılar haber verir... Gölüşünden de anlaşılacağı gibi "gulgiller" ailesinin bir üyesidir alıcı. Tipki kuşburnu, yaban eriği, kiraz, vişne, şeftali, elma, armut, ahlat ve bir çok benzeri gibi Anadolu coğrafyasını önce çiçekleriyle ardından da meyveleriyle şenlendiren alıcı aynı zamanda tevazunun ve kendi kendine yetmenin simgesi sayılır. Çünkü alıcı bozkırda nemli Akdeniz iklimine, Karadeniz'in bol yağışlı coğrafyasından, güneydoğunun sıcak ve kuru havasına kadar hemen her koşulda yaşamasını bilen bir bitki. Türkiye'nin yüz aki bilim insanlarınından biri olan botanikçi Prof. Dr. Hikmet Birand'ın ünlü "Aliç Ağacı ile Sohbetler" kitabına da adını veren bitkinin özellikle bozkır coğrafyasında, mavi göğün altında, uçsuz bucaksız sürülmüş tarlalar ya da anızlar arasında birer Derviş gibi boy göstermesi insan ruhunda derin duygular yaratır. Belki de bir zamanlar büyük birer topluluk olarak meşe, ardıç ya da başka türlerle birlikte yaşadıkları bu bozkırlarda odunu ya da kerestesine çok önem verilmemiş için böyle ayakta kalabilmişlerdir.

Alıcı denilince ilk akla gelen o sarı, mayhoş ve ayva tüyleriyle adeta güneş içmiş gibi duran mis kokulu olanı gelir. Ancak meyveleri daha küçük olan kızıl alıcı da Anadolu'da binlerce yıldır halk hekimliğinden beslenmeye birçok alanda kullanılmış bir tür.

Tek tek yararlarını saymayı bir kenara koymalıyız. Çünkü türleri salt insana olan yararı üzerinde tasnif etmek aynı zamanda bu günün insanının yararını henüz bilmemiş binlerce türün yok olmasını hızlandırmıyor.

Sadece "odun" olarak görülen ve bilinçsizce yok edilen alıcı gibi türler Anadolu coğrafyasının kanaatkar, cefakar ve dervîş ruhlu bitkileri. Karşılık beklemeden kurda kuşa, insana verdiği meyvelerine karşılık tek istedikleri biraz huzur. Coğrafaya somut çıkar üzerinden bakmaya artık bir son vermemiyiz. Hangi türün neye yaradığından öte Anadolu'nun tüm bitki örtüsünü büyükçe bir botanik ailesinin ayrılmaz parçaları olarak görmenin ve hepsini aynı biliçle korumak için giderek geç kalyoruz.

Çünkü bugün 3 bin yıl önce Anadolu'da büyük bir imparatorluk kurmuş olan Hititler'den daha geride bir botanik bilincine sahibiz.

Para getirmeyen, doğrudan insana yararlı olmayan bütün türleri hoyratça yok ediyoruz. Bu büyük yok oluşta ilk sırayı sadece 'çalı' olarak görülen ve yasal olarak da 'orman ağacı' sayılmayan alıcı türleri alıyor. Herhangi bir yasal koruma şemsiyesi bulunmayan alıcı ağaçlarını binlerce yıldır yalnızca onların dilini bilen Anadolu insanı korudu. Bundan ötesi de hepimize düşüyor...

O işıklı ve akıl çelen sarımsı, kırmızı gülüşleriyle Anadolu toprağını şenlendiren ve üzerinde yaşayanlara yaşama sevinci sunan alıcı ağaçları bin yıl sonra da sessizce gülümsemeyi hak ediyor...

Dayanışma tarımı

Güvensiz tarımsal üretimin yaygınlaşması tüketicilerde ağır sağlık sorunlarına yol açıyor. Tarımsal ürünlerde kullanılan aşırı gübre ve aşırı kimyasal ilaç katkısı başta kanser hastalığı olmak üzere sayısız hastalıklara sebep olurken, organik tarıma

yöneliş var. GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) Hibrit tohumların yaygınlaşması ata tohumunu ve aile tarımını neredeyse bitirdi. Milyonlarca insan güvensiz üretilen tarımsal ürünlerden kaynaklı hastalıkların pençesinde mücadele veriyor.

Tarıma Yöneliş Var

Güvensiz tarımsal üretimin yaygınlaşması tüketicilerde ağır sağlık sorunlarına yol açıyor. Tarımsal ürünlerde kullanılan aşırı gübre ve aşırı kimyasal ilaç katkısı başta kanser hastalığı olmak üzere sayısız hastalıklara sebep olurken, organik tarıma yönelik var.

GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) Hibrit tohumların yaygınlaşması ata tohumunu ve aile tarımını neredeyse bitirdi. Milyonlarca insan güvensiz üretilen tarımsal ürünlerden kaynaklı hastalıkların pençesinde mücadele veriyor.

Köylüler Dayanışma Tarzı ile

ORGANİK TARIMA YÖNELİ

Divriği'nin Haşke (Bayırlı) Köyü Muhtarlığı ile Bayırlı Köyü Derneği'nin ortak girişimi ile gelirleri Köy Sandığına aktarılırak köyün ortak giderlerine harcanması için tarımsal üretmeye başladı. Tarımdan kaynaklı gelirlerin artırılması sağlandırmakla geliden öğrencilere karşılıksız eğitim bursu verilecek. Geçtiğimiz bahar ayında Haşke Köyü sakinleri, Muhtarlığı ve Bayırlı Köyü



Derneği ortak girişimi ile uzun yıllar kullanılmayan tarlalara 7 dönüm mercimek, 57 dönüm nohut ekildi. Tarlaların ekime hazırlanması için köyde bulunan 7 traktör kâr amacı gütmenden ekimde ve hasat sürecinde çalıştı. Bayırlı Köyü Muhtarı Hıdır Çınar Divriği Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Tamamen iyi niyet duyularımızla yola çıktık. Gurbette veyahut köyde olsun, köyümüzün nüfusuna kayıtlı

herkesi sürecin içinde söz sahibi olarak görüyoruz. Asla bir ayrımcılık durumları gözetmiyoruz. İlk etapta 7 dönüm mercimek, 57 dönüm nohut ektil. Bunun karşılığında seneye ekeceğimiz tohumları ayırdıktan sonra 272 kilo mercimek, 3 ton nohut üretti. Ekimlerimizde ata tohumu olarak Yellice Mercimeği ile Divriği'ye has Nohut ektik. Asla gübre ve kimyasal herhangi bir katkı kullanmadık. Ekinde hasat edilene kadar köylülerimizin ortak emeği

birleştirildi. Ürünümüzün %10'u emek veren köylülerimize karşılıksız verildi. Ürünün bir kısmı İstanbul'da bulunan köy derneğimize gönderildi.

YENİ SEZONDA DAHA

FAZLA EKİM YAPACAĞIZ

Haşke (Bayırlı) Köyü Muhtarı Hıdır Çınar yaptığı açıklamanın devamında şunları söyledi.

"Köyümüz ve bağlı 2 mezramızda



uzun yıllar kullanılmayan haris kalmış, neredeyse mera olmuş tarlalarımızı yeniden üretime kazandıracağız. Ortak emeğimizle inşa edeceğimiz bir organizasyonla, önemizdeki süreçlerde ekim alanlarımızı bin dönüme çıkarmayı planlıyoruz. Tamamen organik ve ata tarımı dediğimiz usullerle nohut, mercimek, arpa ve buğday çeşitliliği ile südüreceğiz. Bu vesileyle topraklarımıza yeniden üretime kazandırırken, dayanışma tarımı deneyimini hayatı geçirmek istiyoruz." dedi.

MSY **MANZARA**
— K A R T A L —

MANZARA'DA YERİNİZİ ALIN!

Şehrin merkezine yakın,
kalabalıktan uzak sakin bir
köşe Manzara Kartal.

Eşsiz Manzarası, Seyir Terası,
Yüzme Havuzu, Hamam,
Sauna, Spor Salonu, Kapalı
Otopark gibi iç özelliklerile
size yeni bir yaşam
vaad ediyor.

MSY
Yaşamla Uyumlu Yapılar

www.manzarakartal.com

444 4 958
0545 580 25 31

E5 OTOYOL **M** MARMARAY **M** METRO



Spor Salonu



Sauna



Hamam



Sosyal Tesis



Yüzme Havuzu

COVID-19 çığ gibi büydü

Mart 2020 tarihi itibarı ile COVID-19 Pandemisi ile tanışan Türkiye, çok derin sağlık korkusu ile yüz yüze kaldı. Yaşanan ekonomik krizden dolayı

vatandaşa hiç bir güvence vermeyen devlet, neredeyse Covid-19 ile mücadele edemez hale geldi. İlk başlarda Divriği'de görülmeyen salgın

gurbetçilerin yaz aylarında köylerine dönmesiyle bütün köylere ve ilçe merkezine yayıldı. COVID-19 salgını dolayısıyla ölümler yaşandı.

Virüs Her Yere Yayıldı

Dünya COVID-19 salgından dolayı çok ağır sağlık riskleri yaşarken Türkiye biraz daha fazla riskli ülkeler arasında sayılıyor. Mart 2020 tarihinde Hacdan dönenlerin taşıdığı COVID-19 ile tanışan Türkiye sıkı önlemler almayı önüne koymadı. Virüs büyükşehirlerde hızla yayıldı.

Divriği COVID-19 ile geç tanıtı Başta İstanbul gibi büyük kentleri kapsıp kavuran COVID-19 kişi mevsimine denk geldiği için vaka Divriği'de uzun zaman görülmeli. Yaz aylarına doğru gurbetçilerin ilçeye ve köylere gelmesiyle bir kaç vaka olarak Divriği'de görülen COVID-19 hızla yayıldı. Divriği Kaymakamlığı bu konuya ilgili çeşitli önlemler aldı.

- Divriği'de bulunan çocuk parkları 3 hafta süreyle kapattı.
- Cenaze ve taziye yerlerde, özel kutlamalarda ve düğünlerde toplu yemek verilmeyecek?
- Taziyeler 3 hafta yasaklandı.
- Mahalle Muhtarları her gün 25 haneyi ziyaret ederek sıkı tedbir almaları zorunlu oldu.

Türkiye'nin her yerinde çığ gibi patlayan COVID-19 Pandemisi Divriği'de çok yaygın hale geldi. Divriği Kaymakamı Mehmet Bek'in çağrısıyla Mühürdarzade Konağında toplanan kamu görevlileri, mahalle



muhtarları ve yetkililer ilçede sıkı tedbir kararı aldı. Toplantıya Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök de katıldı.

COVID-19'a karşı sıkı tedbir
Divriği'de 1 kişi COVID-19'dan Hayatını Kaybetti
DIVRIĞI PTT'Sİ İLE NOTER PERSONELİNDE COVID-19 TESPİT EDİLDİ, ÖNLEM İÇİN İKİ KURUM



DA KAPATILDİ
 Divriği'de Koronavirüs Çığ Gibi Büyüdü.
 Divriği PTT Personeli ve Divriği'de

bulunan Noter personelinde tespit edilen COVID-19 nedeniyle her iki kurum önlem için kapatıldı.

1 KADIN KORONAVİRÜS'TEN DOLAYI HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz günlerde Divriği'nin Palanga (Ölçekli) Köyünde Koronavirüse yakalanan 3 kişiden biri Sivas Numune Hastanesinde hayatını kaybetti.

Palanga Köyü 14 gün Karantinaya alındı.

Koronavirüse yakalanan yaklaşık 40 kişi Divriği Hastanesinde tedavi görüyor.

HASTALAR DİVRİĞİ HASTANESİNDEN YATIYOR

Tuğut ve Ölçekli Köyü Karantina altına alındı.

Höbek ve Karasar Köyünde COVID-19 çok yaygın Höbek Köyünden bir kişi düğün daveti için Malatya'da yaşayan akrabalarına gitti. Orada COVID-19'a yakalandı.

Köyüne dönen kişi burada bulunan Ailesine ve akrabalarına Koronavirüs bulaştı. Höbek Köyünde çok sayıda kişiye virüs bulaştı. COVID-19 tespit edilen kişiler Divriği Hastasına kaldırıldı.

Karasar Köyü ile Höbek Köyü başta olmak üzere Divriği'nin bazı köylerde yaşayan çok sayıda kişi Koronavirüse yakalandığı yönünde haberler var.

Hmen hemen Divriği'nin bütün köylerinde görülen COVID-19 vakası dolayısıyla, önumüzdeki günlerde Divriği'nin bazı köyleri Karantinaya alınabilir.

SİVAS MERKEZ VE ŞARKIŞLA'DA ÜMUTLARI KİM YEŞERTİR?

TEMA Vakfı
 Sivas Merkez ve
 Şarkışla'da Gönüllü İlçe
 Sorumluları Arıyor!

Sivas'ın Merkez ve Şarkışla ilçelerinde,

- TEMA Vakfı ufuk ve hedeflerini benimsemiş,
- Tercihen 30 yaşından büyük,
- Aktif sorumlu yurtaş olarak, çevre sorunlarının çözümünde rol almak isteyen,
- Gönüllü olarak TEMA Vakfı'nın ilgili ilçelerdeki faaliyetlerini yürütecek ve TEMA Vakfı'nu temsil edebilecek,
- Okuyan, araştıran, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve ilgili ilçelerde yürütülecek olan çevre aktivitelerinde etkin olarak yer alabilecek,
- Çalışmalara zaman ayırmayı, gönüllülerle birlikte ve "gönüllü olarak" çalışmaktan keyif alan,
- TEMA Vakfı'nın değerleri doğrultusunda başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıklar koruma çalışmalarımızda bize gönüllü olarak destek verebilecek **Merkez ve Şarkışla İlçe Sorumluları** arıyoruz.

İlgilenen gönüllü adaylarının fotoğraflı özgeçmişlerini 18 Ekim 2020 tarihine kadar gonullu@tema.org.tr adresine göndermesini rica ederiz.

*Bu ilan, personel alımı ilanı olmayıp, gönüllülük esasına bağlı olarak destek verebilecek "gönüllü" adaylarına yönelik bir ilanıdır.

Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharati...

www.bagdatbaharat.com.tr

ZAFERİN 98. YILI

Milli Mücadele kahramanlarına saygı ve minnetle
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.



Agustos



BEŞİKTAŞ
BELEDİYESİ

NE MUTLU
BEŞİKTAŞ
VAR

**RIZA
AKPOLAT**
BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI

Divriği'nin en eski yerleşim yerlerinden olan Tuğut Köyü Sivas İl Kültür Müdürlüğü tarafından koruma altına alınarak SİT Alanı ilan edildi. Doğal güzelliklerinin

yarı sıra, Tarihçilere göre Tuğut Köyü'nün geçmişi çok eski. Köyde tarihi konakların yanı sıra tarihi çeşmeler ve tarihi köprüler bulunuyor.

Glisosat yasaklandı

**Ali Ekber Yıldırım
Tarım Yazarı**

**Glisosatı mahkeme yasakladı,
Tarım Bakanlığı ne yapacak?**

Geçtiğimiz günlerde hem çiftçiyi hem de tüketiciyi yakından ilgilendiren, uluslararası düzeyde emsal kabul edilecek bir karar alındı. Ankara 18. İdare Mahkemesi, Alman Kimya Şirketi Bayer'in bünyesine katılan Monsanto'nun ürettiği tarım ilaçlarının etken maddesi glisosatin çevre ve insan sağlığına zararlı olduğuna karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verdiği söz konusu etken maddenin ruhsatı iptal edilmiş oldu. Başka bir deyimle Türkiye'de kullanımı yasaklanmış oldu.

Meslek yaşamı boyunca çevre konusunda verdiği hukuk mücadelesi ile tanınan Avukat Senih Özay'ın açtığı dava ile verilen karar gereği hem çevreye hem de insan yaşamına zarar veren glisosatin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından piyasadan toplatılması ve kullanımının yasaklanması gerekiyor. Ancak, bakanlık henüz bu konuda bir adım atmadı.

Türkiye'de en çok kullanılan ilaçlar arasında

Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan Roundup ile ilgili Avukat Senih Özay ve Bergama'dan iki çiftçi bu ilaçın toplatılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, ilacı toplatmayınca Avukat Senih Özay, ilaç için verilen ruhsatın iptali, yürütmenin durdurulması için dava açtı.

Ankara 18. İdare Mahkemesi 14 Temmuz 2020'de dava ile ilgili karar verdi. Gerekçeli karar 2 Ekim'de Avukat Senih Özay'a uştu. Özay, 5 Ekim'de bununla ilgili basın toplantısı yaptı. Avukat Senih Özay, yaptığı açıklamada mahkemenin verdiği kararın çok önemli olduğunu belirterek: "Kalifornia Mahkemesi'nin 2018 yılında verdiği karar rekord ceza ile sonuçlanmıştır. Bu ilaçın lenf kanserine neden olduğu ispatlanmıştır. Bu durumda olanlara dava yolu açılmıştır. Yurttaşlar tarımla uğraşmalar bile tarım ürünlerini tüketmeleri, hayatı solmaları onları taraf haline getirmiştir. Biz barın kararı İngilizceye çevrilerek, Amerika'daki mahkemelere, ilgili uluslararası kurumlara da göndereceğiz" dedi.

Ders niteliğinde karar

Ankara 18.İdare Mahkemesi, Başkan Sadık Akgül, Üyeler Ensar Tugay Dutulmaz, Şükrü Cesur'un oybirliği ile verdiği kararda özetle şu bilgilere yer verildi: "Dava; glisosat isimli kanserojen madde barındırdığı iddia olunan ilaçların lisanslarının ve ruhsatlarının iptal edilmesi, piyasadan toplatılması glisosat isimli kimyasal maddenin tarım ilaçlarının üretiminde kullanılmasının yasaklanması talebiyle davalı idareye yapılan başvurunun zimnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan Roundup ile ilgili Avukat Senih Özay ve Bergama'dan iki çiftçi bu ilaçın toplatılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık, ilacı toplatmayınca Avukat Senih Özay, ilaç için verilen ruhsatın iptali, yürütmenin durdurulması için dava açtı.



Ankara 18.İdare Mahkemesi, Başkan Sadık Akgül, Üyeler Ensar Tugay Dutulmaz, Şükrü Cesur'un oybirliği ile verdiği kararda özetle şu bilgilere yer verildi: "Dava; glisosat isimli kanserojen madde barındırdığı iddia olunan ilaçların lisanslarının ve ruhsatlarının iptal edilmesi, piyasadan toplatılması glisosat isimli kimyasal maddenin tarım ilaçlarının üretiminde kullanılmasının yasaklanması talebiyle davalı idareye yapılan başvurunun zimnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini

düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir." denilmektedir.

Kurumlardan görüş alındı

Dava konusu olayda, Mahkememizin 14/02/2020 tarihli ara kararı ile davalı idareden, Ankara

Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden ve Veterinerlik Fakültesi'nden, Ziraat Odaları Birliği'nden, Ziraat Mühendisleri Odası'ndan, Tibbi Onkoloji Derneği'nden (TTOD), Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden, tarım sektöründe kullanılan zirai ilaçlar içerisindeki glisosat isimli maddenin insan, hayvan, bitki ve doğaya zararları konusunda yapılan çalışmalarının

Bayer, Amerika'da 10.9 milyar \$ ceza ödedi

Glisosat uzun bir süreden beri Amerika'da, Avrupa'da en çok tartışılan ve mahkemelere konu olan bazı tarım ilaçlarının etken maddesi. Glisosat etken maddesi içeren çok sayıda ot ilaç var. En çok bilineni ise Roundup. Bazı ülkeler bu ilaç yasaklıdır. Monsanto'nun ürettiği Roundup tarım ilaçının etken maddesi glisosatın kansere neden olduğu iddiası ile 2014'te ABD Kaliforniya eyaletinde bahçevan Dewayne Johnson'un açtığı davada, 2018'de mahkeme Monsanto'yu 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm etti. Bu davayı emsal göstererek çok sayıda dava açıldı. Monsanto'yu 2018'de 65 milyar dolara satın alan Bayer, dava açanlarla anlaşarak 10 milyar 900 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu aynı zamanda ilaçın kansere neden olduğunu da kabul etmek anlamına gelmiyor mu? Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından hazırlanan raporda da glisosatın insanlar için kanser yapma riski taşıdığı dile getirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın, "Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması" başlıklı 56. maddesinde; "Herkes, sağlıklı ve dengeli bir

bulunup bulunmadığı ile bu konuda yapılan araştırmala ve dünyada bu konuda yapılan araştırmala ilişkin bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istendiği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2020 tarihli ara karar cevabında; "...dava konusu aktif madde veya karışımını içeren bitki koruma ürünleri ülkemde ruhsatlı olup, halihazırda Avrupa Birliği'nde olduğu gibi ülkemde de bazı bitki veya bitkisel ürünler arz olan yabancı otlara karşı kullanılmaktadır.

Yukarıda alınan mevzuatın incelenmesinden, çevre ve insan sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının devletin ödevleri arasında yer aldığı, zararlı organizmalar ile mücadelede kullanılacak faydalı organizmaları üretenlerin, ithalatını yapanların, piyasaya arz edenlerin ve kullananların bakanlıkça belirlenen esâslara uyum zorunda olduğu, bitki koruma ürünleri, ziraat mühendisleri, kimya mühendisleri veya kimyagerlerin sorumluluğunda üretildiği ve bu ürünlerin kalite kontrolünün, Bakanlık tarafından uygun görülen laboratuvarlarda yapılacağı, kullanılmasına izin verilecek ürünler hakkında, kurulacak komisyonlardan, bağımsız, tarafsız, şeffaf ve bilimsel esaslarla göre risk değerlendirmesi yapılması gerekiyor, risk değerlendirmesinin tavsiye niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Bakanlık risk değerlendirmesi yapmadı

Bu durumda; alınan kurum görüşlerinden, dünyada kullanımına izin verilen glisosat içerikli tarım ilaçlarının kimi ülkelerde riskli bulunarak yasaklandığı, ancak zararları konusunda bilimsel olarak net bir çalışmanın bulunmadığı görülmekte ise de; idare tarafından, glisosat içerikli tarım ilaçlarının Avrupa Birliği mütkeşebatı esas alınmak suretiyle kullanımına izin verildiği, mevzuat gereğince oluşturulması gereken komisyonlarda risk değerlendirmesi yapılmadığı gibi tarım ilaçlarının kullanımına izin verilmesinde yeterli inceleme ve araştırma yapıldığı yönünde laboratuvar değerlendirmelerinin bulunmadığı görüldüğünden, bu yönle eksik incelemeyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyruk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinat yolu açık olmak üzere, 14/07/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

Özetle, mahkeme, risk değerlendirmesi yapılmadan glisosat için verilen ruhsatı iptal etti. Bu etken maddenin ve kullanıldığı ilaçlar Türkiye'de yasaklı hale geldi. Tarım ve Orman Bakanlığının mahkeme kararını yerine getirerek bu ilaç piyasadan toplayarak imha etmesi gerekiyor. Yurttaş olarak, tüketici olarak hepimiz Avukat Senih Özay'a şükran borçluyuz. Yargının bu kadar tartışıldığı bir dönemde Türkiye'de avukatlar var, yargıçlar var dedirtti.