

## Ali Kızıltuğ hayatını kaybetti

Adı "Halk Ozanları" tarihine parlak harflerle yazıldı

Unutulmaz Halk Ozanı Ali Kızıltuğ 13 Aralık tarihinde hayatını kaybetti. Sevenleri Kızıltuğ'u doğum yeri olan Mursal'da toprağa verdi. Biz onu Divriği'nin kültür elçisi olarak biliyoruz. Mursal'dan başlayan hayat yolculuğu, Mursal'da son buldu. *Devamı: Say: 4'de*



## Yurdu Demirağlarla Örmek

### Dağları delerek Divriği'ye ulaştılar

Sarp ve yalçın kayaları kazma kükrek ile delme imkânı neredeyse yoktu. Dağlar öyle sarp ve çetindi ki, ulaşım Çaltı Çayı'na indirilen ilkel sal üzerinden sağlanıyordu. Bu durum Atatürk'e anlatıldı. Atatürk "günde bir yumruk büyüklüğünde taş kirabiliyorsanız o yol yapılır" dedi. *Devamı: Say: 2'de*



# Divriği

Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyle yazmalıdır. (K. ATATÜRK)

DIVRIĞI: AYLIK SİYASİ GAZETE

ARALIK: 2017

YIL: 11 SAYI: 126

www.divrigi.com.tr



GOLDAĞI KABLO



KABLO İMALAT SAN. DIŞ TİC. ve PAZARLAMA A.Ş.

Merkez: Okçumusa Cd. Midilli Sk Göldağı İş Mrkz. No: 2/8 34420 Karaköy-İstanbul-Türkiye T.+90 212 251 40 83 F.+90 212 249 83 00 Fabrika: İstasyon Mah. Baraj Yolu Mevkii Künesi No: 20 Velimeşe Org. San. Bölge. Çorlu-Tekirdağ T.+90 282 674 38 95-96 F.+90 282 674 38 94

PROFESYONEL ÇÖZÜMLER...

göldağıkablo

www.kablo.com - bilgi@kablo.com

**Divriğili iş insanları bir araya gelerek DİVSİAD adı altında dernek kurdu**

# Umutlu eller birleşti



### "Birlikte Daha Güçlüyüz"



Divriğili İş İnsanları Derneği DİVSİAD kuruldu. İstanbul'da yaşanan ve ticaretle uğraşan Divrigililer, Divriğili Sanayici ve İşadamı Derneği (DİVSİAD) adı altında birleşerek dernek kurdu. 16 kişiden oluşan Kurucular Kurulu DİVSİAD'ın kuruluş çalışmalarını tamamladıktan sonra yaklaşık 2 yüz kişinin katıldığı toplantıda derneğin kuruluşunu kamuoyuna açıkladılar. DİVSİAD Kurucular Kurulu'nun çağrısıyla 15 Aralık Cuma Günü Beşiktaş Balmumcu'da bulunan Polat Bosphorus Otel'de basın açıklaması, kokteyl ve yemekli gece yapıldı. Geceye Divriği kökenli, İstanbul'da ticaretle uğraşan çok sayıda kişi katıldı. Tanıtım Yemeği'nde DİVSİAD adına kurucu başkanı Niyazi Güneri ile kurucu Genel Sekreter Ali Balkaya birer konuşma yaparak hedeflerini anlattı. DİVSİAD Tanıtım Yemeği'nde Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Dünya Mirası Mengücek Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mahir TEVRUZ, Divriği Kültür Derneği Genel Başkanı Cafer YILDIZ, ve İş adamı Duran Önder birer konuşma yaptı. Gecede, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yetkilileri "KOBİ Kredileri, Tarım ve Hayvancılık" üzerine üretim modelleri hakkında sunum yaptı.

*Devamı: Say: 12'de*



**Şahin Küçük**

sahinkucuk@hotmail.com.tr

**DİVSİAD Kuruldu**

**D**ivriği'li Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİVSİAD) kuruldu. Bugüne kadar çoktan kurulması gerekiyordu ama, biraz gecikerek kurulmuş olsa bile bu da iyi bir kazanım. DİVSİAD, özü itibarıyla bir işverenler kuruluştur. Tabiatıyla çalışma alanları da kuruluş fikriyatına uygun olacak. Buna saygı duymak lazım. Ancak bunun haricinde başka yaşam alanlarının olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Bir iki küçük örnek verdikten sonra tekrar konumuza dönelim. Biliyorsunuz TÜSİAD (Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği) diye bir kuruluş var. Bu kuruluş kendi alanlarına ilişkin çalışmalar yaparken, Türkiye'nin temel meselelerine, başta demokratikleşme, laiklik ve insan haklarına ilişkin zaman zaman açıklamalarda bulunuyorlar. Ayrıca ülkemizin kültür ve sanat alanında önemli etkinliklere imza atıyorlar. Başarılı öğrencilere burs desteği de dahil, sosyal sorumluluk projeleri üzerinden kooperatif tarzı dayanışmacı üretim modelleri, kadın girişimcilere imkânlar sunuyorlar. DİVSİAD böyle projeler üzerine eğilmeli. Kendi aralarında ekonomik açılımlar yaparken, hayatın bu tarafına da fikir üretmelerini arzu ederiz. Sadece İstanbul'da 170 bin civarında Divriği'li nüfus var. İriili ufaklı ticaret erbaşlarına ek olarak, serbest meslek sahibi (Avukat, Doktor, Mali Müşavir, Mühendis, vs) kişi ve kuruluşlar var. Bu sayı etrafıyla birlikte 35 bin kişiyi kapsıyor. DİVSİAD sadece İstanbul eksenli bir kuruluş olmanın haricinde, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak kaydıyla Divriği'yi de gündemine almalı. Divriği'de tarım ve hayvancılığa yönelik kooperatif tarzı görüşmelerde öncülük etmeli. Üretim ve sosyal sorumluluk üzerine inanılır ve hayatı geçirirler kalıcı işler üretmeli. DİVSİAD hayırlı olsun, kurucu arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum.

### Yeni Görev Cemevi

#### Hacıbektaş Derneği Kongresi

Divriği Hacıbektaş Derneği Olağan Kongresi 24 Aralık Pazar günü yapıldı. Divan Başkanlığını Hüseyin Doğan'ın yaptığı kongrede Divriği Cezaevi'nin cemevi olarak kullanılması ve onarımı gündeme geldi. Yapılan seçimlerin ardından Hacıbektaş Derneği Başkanlığına yeniden Mehmet Yıldırım seçildi.



### Güldalı Yeniden Başkan

Divriği Kültür Derneği Divriği Şube Kongresi 23 Aralık Cumartesi Günü yapıldı. Divan Başkanlığını Hayber Bozkurt'un yaptığı kongrede, Divriği'de ikamet etmeyenlerin şubeye üye olamayacağı kararı aldı. Kongrede ayrıca Divriği'de kaçak avcılıkla mücadele kararı aldı. Kongrede söz alan Celal Kaymaz'ın Divriği Belediyesini eleştirmesi üzerine sözü kesildi. Bunun üzerine Kaymaz, İsmail Demir ve bazı üyeleri salonu terk etti.



### YAZARLAR



GÜLÜMSER  
HEPER 5'de



SADIK  
ÇELİK 2'de



YAHYA KEMAL  
BAYAR 3'de



ŞAHİN  
KÜÇÜK 1'de



SAADET  
BAYAR 7'de



SÜLEYMAN  
ZAMAN 6'da



İSMAIL  
ÇINAR 7'de



TURAN  
ESER 8'de



SADIK  
ALBAYRAK

**DİVRİĞİ GAZETESİ**  
divrigigazetesi@gmail.com

**0532 327 19 58**  
**POSTA ÇEKİ HESABI**  
Sadet Bayar: 09548784

Lezzet ustalığında  
30 yılı aşkın tecrübe



"%100 Dana eti ile hazırlanan  
Anadolu'nun lezzetli et yemeklerini,  
genelgesel yöntemler  
ve eşsiz bir sunum  
ile bekleyicilerinize  
ötesine taşıyoruz."

**keyveni**

Kurumsal Hazır Yemek

# Tren Divriği'ye Vardı

**Sivas-Erzurum  
Demiryolu  
II  
İhsan Çalapverdi**

Bir Kariş Fazla Şimendifer Osmanlı döneminde demiryolu hatları Avrupalı şirketlerin ekonomik çıkarlarına uygun olarak ağaç dalları şeklinde inşa edilmişti. Türkiye Cumhuriyeti ise demiryolu hatlarını ağaç biçimine dönüştürmeye hedeflemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarda ulaşım problemi Anadolu'nun batısı ile doğusunun birbirine bağlanmamış olmasa da. Batı ve güneyde birçok demiryolu hattı yapılmışken, Doğu Anadolu bu imkandan uzun süre mahrum kalmıştı. Cumhuriyet yönetiminin demiryolu politikası Anadolu'yu dört baştan demir ağlarla baştan başa örmekti.

Bu politika Cumhur Reisi Mustafa Kemal Kemâl'in şu sözlerinde ifadesini bulur. "Türkiye Hükümeti'nin tespit ettiği projeler dahilinde muayyen zamanlar zarfında vatanın bütün mıntıkalı çelik raylarla birbirine bağlanacaktır. Bütün vatan demir bir kitle haline gelecektir" Üretim merkezlerini tüketim merkezlerine bağlayıp, iktisadi bir denge kurmak, bunun yanında demiryollarının geçtiği bölgelerde sosyal hayat üzerinde de bir gelişme, ülke içerisindeki askeri nakliyatların daha şabak bir şekilde yapılmasını sağlamaktı. Cumhuriyet idaresi "Bir Kariş Fazla Şimendifer" parolasıyla 1924 yılında demiryolu inşaat ağlarını başlattı. Cumhuriyetin 10. Yılında tamamlanan demiryolu hatları şunlardı. "Ankara-

**Demiryollarının döşenmesinde dikkat çeken önemli bir husus, hatların uzayış biçimleri idi. Osmanlı döneminde demiryolu hatları Avrupalı şirketlerin ekonomik çıkarlarına uygun olarak ağaç dalları şeklinde inşa edilmişti. Her ağaç dalı belli bir gücün ekonomik çıkar alanını oluşturuyordu. Türkiye Cumhuriyeti ise demiryolu hatlarını ağaç biçimine dönüştürmeyi hedefledi.**

Sivas, Kütahya-Balıkesir, Kayseri-Ulukışla, Samsun-Sivas, Samsun-Çarşamba ve Fevzi Paşa-Diyarbakır hattı.

Demiryollarının döşenmesinde dikkat çeken önemli bir husus, hatların uzayış biçimleri idi. Osmanlı döneminde demiryolu hatları Avrupalı şirketlerin ekonomik çıkarlarına uygun olarak ağaç dalları şeklinde inşa edilmişti. Her ağaç dalı belli bir gücün ekonomik çıkar alanını oluşturuyordu. Türkiye Cumhuriyeti ise demiryolu hatlarını ağaç biçimine dönüştürmeye hedefledi. 3.756 km olarak devralınan demiryolları 1933'te 6 bin km'nin üstüne çıktı. Yine bu dönemde yabancı şirketlerin elinde bulunan hatların 1664 km'lik kısmı da satın alınarak millileşti. Sivas-Erzurum Hattı Cumhuriyet'in demiryolu



Pingan boğazındaki kârgir köprülerden

politikasının en önemli unsurlarından birini teşkil eden Anadolu'nun tam ortasından geçeceği için istikbaldeki demiryolu hatlarının bel kemigi olarak nitelenen Ankara-Erzurum Hattı inşasına uzunca bir süre başlanamadı.

Demiryolunu Erzurum'a ulaştırma hedefi cumhuriyetin ilk yıllarda ülke yöneticilerinin her fırsatta dile getirdikleri bir konuydu. 1927 yılında Sivas-Erzurum Demiryolu inşaatı Belçika'lı bir şirkete verildi. Şirket sermaye sıkıntısı çektiği için işe başlayamadı. Belçika'lı şirkete yapılan sözleşme fesih edilerek İsviçre'li bir şirkete geçti. Gözlemler olumlu neticelenece, Sivas-Erzurum Hattı inşası bu kez İsviçre uyruklu şirkete verildi. Kısa sürede bu şirketin de işi başaramayacağı anlaşıldı. İsviçlilerle yapılan

anlaşma da fesih edildi. Yabancı uyruklu şirketlerle bu hattın yapılamayacağı anlaşılma, hükümet bu işi bizzat kendi üzerine aldı.

Hattın maliyeti ve hatla ilgili teknik hususlar yeniden gözden geçirildi. Yapılan incelemelerde inşaat Umum Riyaseti'nin işin yapılabilmesi için tespit ettiği meblağ 43 milyon inşaat masrafı olmak üzere toplam 53 milyon liraydı. Sivas-Erzurum Hattı Cumhuriyetin 10. Yılına yetiştiirmek isteniyordu. Bunun için hattın yapımına birkaç ayrı noktadan başlanacak fen heyeti Avusturya'dan getirilecek mühendislerle takviye edilecek, amele ihtiyacı çekilecek yerlerde daha fazla makine kullanılacaktı. Ancak bu girişime başlanamadı.

**Devamı: Gelecek Sayıda**



**Gıda Güvenliği**

**Sadık Çelik**

sadik.celik@keyveni.com

**Her Gün Tükettiğiniz  
Zehrin Farkına Varın!**

Şeker ve karbonhidrat çoğu insanın gün içerisinde öğünlerinde tüketmekten en keyif aldığı gıda çeşididir. Ancak "Tatlı yiyeşim tatlı konuşalım" sözü ne yazık ki sandığımız kadar masum değil. Uzmanlar yapılan araştırmalarla, şekerin kanser dokusunu beslediğini ve vücudun bağıskılık sistemini zayıflatlığını söylüyor. Hatta bununla da kalmayıp, obeziteden diş sağlığını, cilt dokusundan karaciğer yağlanmasına kadar birçok hastalığın sebebi olarak görülüyor. Peki bunca olumsuzluğa rağmen neden şekerli ve karbonhidratlı yiyecekler tüketmek cazip geliyor?

Bütün dünyada yiyecek endüstrisinde şeker ve un konusunda tat alma duygusunun bağımlılık yaptığı biliniyor. Çünkü şeker, beyinde ödül merkezini çalıştırıyor. Bunun sonucu olarak beyin devamlı olarak daha fazlasını istiyor. Bu bağımlılık uryutucuya duyulan ihtiyaçtan farklı değil. Çikolata ve paketli şekerli gıdaların Tv ve diğer reklam mecralarında renkli ve cazip halde sunulması da insanların bilincindəndeki isteği harekete getirmesinde büyük bir rol oynuyor.

Tatlı ve unlu birçok hazır yiyeceğin içine misir surubu dedigimiz, misir unundan elde edilen son derece ucuz bir şeker olan früktoz katılıyor. Piyasada çoğu ekmek, pasta, tatlı veya tuzlu ürünlerde bu yüzden früktoz bulunuyor. Onun için insanlar kilo problemlerini halletmeye çalışırken, alıştığı gıdaları bırakmaktadır. Özellikle de ekmek ve tatlı grubunda son derece zorlanıyorlar. Aynı eroin gibi beyin "Ekmeksiz yapamam" diyor. Bundan vazgeçmek hiç kolay olmuyor. Bu sebeple früktoz aslında vücut açısından en tatlı zehirdir.

Sonuçta bu kadar olumsuz etki bir araya toplanınca şekerli ve unlu mamuller sizi değil vücutta sinsi sinsi gelişen dejeneratif hastalıkları beslemiş oluyor. Burada altı çizilmesi gereken önemli nokta, glisemik indeksi son derece yüksek olan (70-100) beyaz ekmeğin Türk halkı tarafından yoğun olarak tüketilmesidir. Her gün 7-8 dilim ya da ekmeğin arası diye yarım ekmeğ yemek, yanı yüksek glisemik indeksli karbonhidrat tüketmek, sağlığı ciddi zarar veriyor.

Günlük beslenmemizde şekerden ve unlu mamullerden tamamen kaçınmak neredeyse imkansız. Makarna ve salata soslarından yoğurda, ketçuptan unlu mamullere meyve sularına hatta bebek mamalarına kadar soframıza getirdiğimiz, istahla yediğimiz birçok hazır gıda, kendi içerdikleri şekerin yanı sıra ayrıca şeker ilave ediliyor. Beslenmemizde karbonhidrat kaynağı olan her yiyecek vücut için "şeker" kaynağıdır. Besinlerin kendi yapısında bulunan karbonhidrat basit ve kompleks bir yapıdadır. Örneğin, bal, reçel, sofra şekeri, pekmez, meyve şeker gibi karbonhidratlar basit yapıdayken; ekmek, makarna, pıriç, bulgur, kuru baklagiller gibi unlu mamuller kompleks karbonhidratı oluşturmaktadır. Vücutumuz, kompleks yapıda karbonhidratı sindirirken daha fazla emek harcar. Oysaki basit şekerler, tüketilmesiyle birlikte kana karışmaya başlar. Sağlıklı beslenme içerisinde günlük enerji ihtiyacının en az yarısının karbonhidrat kaynaklarından sağlanması önemli olmakla birlikte, esas mesele sağlıklı "şeker" kaynaklarını tüketmektir. Bu yüzden karbonhidrat garubu yiyecek dendği zaman temel olarak topraktan gelen, işlenmemiş ve doğal yiyecekleri düşünülmeliyiz.

Şekerli ve unlu mamulleri bırakmak için bir an önce harekete geçmeliyiz. İnsülin direncini kırmayan en etkili yolu, uzmanların da söylediğisi gibi, daha fazla hareket etmektir. Yürüyüş, koşu vb. yapılan egzersizler, hücrelerin insülin hormonuna daha kolay cevap vermesini sağlar. Omega-3 yağ asitleri içeren besinler (balık, ceviz, keten tohumu avokado), yağların enerji kaynağı olarak kullanılmasına yardımcı olabilir. Sabah kalktığınızda dinlenmiş hissettiğiniz kaliteli uyku, stresi azaltarak şeker bağımlılığında size yardım edebilir. Öğünlerinizde fast food yiyecek alışkanlığınızdan vazgeçin. Ortalama bir fast food menüsü 400 - 1500 kaloriden oluşmaktadır, bu enerjinin büyük çoğunuğu da karbonhidrat ve şekerden meydana gelmektedir. Gün içerisinde atıştırmalık olarak çikolata ya da bisküvi gibi yiyeceklerin yerine çiğ kuruyemiş gibi gıdaları tercih edin. Kan şekeri kontrolünün sağlanmasında önemli etkileri bulunan çiğ kuruyemişler, şekerleri bırakma evresinde öğün aralarındaki en önemli yardımcılarınızdan birisi olacaktır. Araştırmalarla göre fazla şeker tüketimi; yüksek tansiyondan diyalite kalp hastalıklarından kansere dek birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Son araştırmalar, obezitenin en önemli nedenlerinden birinin şeker olduğunu ortaya koymuyor. Kişi şekerli yiyecekleri yediğinde sürekli yeme isteği duyuyor. Gelişmiş düzeyde yapılan bilimsel araştırmalar, kanserli hücrelerin sağlıklı hücrelere göre şeker 50 kat daha fazla kullanıldığı ve bu nedenle kanser hücrelerinin vücutta daha hızlı çoğalmasına neden olduğu üzerinde durmaktadır. Bununla birlikte aşırı şeker tüketimi sonucunda obezitenin artması da ilave olarak bu hastalığı olan bireylerin kanser riskini artırmaktadır. Bu sebeple şekerin ve karbonhidratın azaltılması hatta iradeyi olarak bırakılması, vücutun kısa sürede eski sağlıklı formuna dönmesine, kişinin daha enerjik hissetmesine ve bağıskılık sisteminin güçlenmesine destek olacaktır.

**Divriği Gazetesi Banka Hesap Bilgileri**

**Yahya Kemal Bayar adına**

**IBAN:TR66 0006 7010 0000 0091 1860 88**

**POSTA ÇEKİ HESABI: SADET BAYAR:09548784**

# Çocuk Haklarıyla Çocuk



Saadet Bayar

## İSVEÇ VE SARIYER, ÇOCUK HAKLARI İÇİN BIR ARADA

*"Belediyeler ve Çocuk Hakları  
Çerçevesinde İsveç ve Türkiye  
Deneyimi"*

İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi'nin ortaklığında yürütülen Genç Sesler (Young Voices) projesi kapsamında 21 Aralık Perşembe



Toplantı Unicef Çocuk Dostu Şehirler Projesi'nden H. Görkem Güner'in sunumu ile başladı. Ardından İsveç Båstad Belediyesi'nden gelen Çocuk

nasıl işlediğini anlattı. Bir sonraki oturumda ise Engdahl, Båstad Belediyesi ve İsveç'teki farklı belediyelerin uygulamaları ve deneyimleri güçlü zayıf yanları vurgulanarak paylaşıldı. Toplantının son bölümünde ise; Türkiye ve İsveç arasında yapılabilecek işbirlikleri ile birlikte Türkiye'deki belediyelerde çocukların çalışma yapan kişilerin iletişim içinde olmasının önemini konuştu ve belediyelerin kendi sınırları içerisinde çocukların hayatı geçmesi bakımından yerel yönetimlere yönelik mevzuat altyapısını ve bu altyapının çocukların katılımlını odak olarak ulusal anlamda

Toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Bağcılar, Beylikdüzü, Sarıyer ve Zeytinburnu belediyelerinden çocukların ilgili çalışmalar yapan temsilciler katıldı.



Hakları Stratejisti Natalie Engdahl; İsveç'teki çocukların ulusal ölçekte hayatı geçmesi bakımından yerel yönetimlere yönelik mevzuat altyapısını ve bu altyapının çocukların katılımlını odak olarak ulusal anlamda

günü 10.00-17.00 saatlerinde İsveç Araştırma Enstitüsünde "Belediyeler ve Çocuk Hakları Bağlamında İsveç Ve Türkiye Deneyimi" isimli bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

## SAGEM'e ZİYARET

İsveç'teki Båstad Belediyesi Çocuk Hakları Stratejisti Natalie Engdahl, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi'nden Gözde Durmuş ile birlikte Sarıyer Belediyesi Geçik Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti ve deneyim paylaşımında bulundu. Sarıyer Belediyesi bünyesinde yer alan Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) çalışmaları, 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ile başlayan çocukların hakları çalışmaları ve Sarıyer Belediyesi Çocuk Meclisi'ni kapsayan sunum, Eğitim Danışmanı Selçuk Dereci, AR-GE Müdürü Saadet Göne Ergenç, SAGEM Koordinatörü Serap Genç, SAGEM Pınar Şube Yöneticisi Didem Savaşer Erdoğan, Psikolog Seda Birden ve İngilizce Öğretmeni Alican Karagöl'ün katılımıyla gerçekleşti.

**Gerçege Hü**



**Yahya  
Kemal Bayar**

divrigigazetesi@gmail.com

## İsteyin Yeter

Geçen ay kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nu anlatmaktan bahsediyorum. Maçoğlu son yıllarda bizlere bir iyi bir de kötü örnek sundu. Önce iyi örnek?

Sıradan bir belediye başkanının normal şartlarda yapabileceği şeyleri yaparak "istendiginde yapmanın mümkün" olduğunu sadece bize değil, sadece Türkiye'ye de değil, dünyaya gösterdi. Sıradan bir belediye başkanının dürüst kalarak çalıp çırpmadan, makam mevkii düşümden halkın için çalışabileceğini gösterdi. Nihayetinde Ovacık Belediyesi de diğer belediyeler gibi Türkiye Cumhuriyeti yasaları içerisinde faaliyet gösteriyor. Demek ki; onun yaptıklarını başka belediyeler de istese yapabilir!

Kötü örnek de şu?

Sol ve sosyal demokrat görüşe mensup partiler, odalar, vakıflar, hatta sendikalar düzenledikleri halka açık toplantılarında, panellerde Ovacık Belediye Başkanı Sayın Fatih Maçoğlu'nu çağrıarak, ona söz veriyor konuşuyor. Maçoğlu da Ovacık'ta yaptığı yerel deneyimlerini, çalışmalarını anlatıyor. Hemen hemen sayın Maçoğlu ile aynı görüşü savunanlar da 'hayranlıkla' Maçoğlu'nu dinliyor. Kendilerine dönüp; biz bunları neden yapmadık, yapamadık demiyor! Bir Ovacık Belediyesini beş, ona, yüzé neden çıkaramadık demiyor, diyemiyor. Aslanların avcı efsaneleriyle avunduğu gibi, onlar da Ovacık Belediyesi ile, Maçoğlu'nun yaptıklarıyla avunuyor. İşte kötü olan da bu?

Sanırım bir iki yıl önceydi. Divrigi Belediye Başkanı Sayın Hakan Gök, Divrigi Kültür Derneği'nin çatırdığı "Divrigi Kültür Dergisi"ne verdiği bir mülakatta konuşmalar döndü dolaştı Ovacık Belediye Başkanı Sayın Fatih Maçoğlu'na geldi. Mülakatı yapan kişi Divrigi Belediye Başkanı Sayın Hakan Gök'e Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nun yaptıklarını hatırlatarak, "siz de böyle çalışmalar yapabilsiniz mealinde bir soru sordu." Divrigi Belediye Başkanı Sayın Hakan Gök,

"O Türkiye'nin tek komünist Belediye Başkanı, o yapar ama biz yapamazız mealinde cevap verdi"

Üzülerek ifade edeyim, Divrigi Belediye Başkanı Sayın Hakan Gök'ün taşıdığı bu kanaati Türkiye solu ve sosyalistleri de hatta sosyal demokratları da taşıyor. "O yapar ama biz yapamayız" demek istiyorlar. Sanki Ovacık Belediyesi uzayda, sanki Fatih Maçoğlu Mars'ta, sanki yerel yönetim yasaları Ovacık Belediyesi için geçerli değil! Sayın Maçoğlu'nu panellerine, toplantılarına çağırıp dinleyenler, bir gün de kendileri için panel yaparak, "Sayın Maçoğlu'nun yaptıklarını biz neden yapamadık demiyorlar, diyemiyorlar" ...!

Hiç unutmadım, Çorum Olayları sırasında zamanın

Başbakanı Demirel "Çorum'u Bırakın Fatsa'ya Bakın" demişti. Fatsa'da ne vardi peki? Fatsa'da Terzi Fikri Sönmez vardi tabii. O zaman Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez di? Sönmez, kendisine öyle komünist filan da demedzi, halkın adayıymıştı. Bugün Komünist Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu her konuşmasında Fikri Sönmez'in yolundan gitmediğini açık açık ifade ediyor.

Son olarak demek istediğim şu? Solun bütün renkleri Fatih Maçoğlu'na "Komünist Belediye Başkanı" diyerek, "biz bir

şey yapamayız, bizden bir şey beklemeyin" demek mi istiyorlar

asında. Kendisine "Komünist Belediye Başkanı" sıfatını yakışırın Sayın Fatih Maçoğlu da "Oturan oturduğunuz yerde, bu işleri

sadece ben yaparım, çünkü ben komünistim" demeye getiriyor

sanki. Bu iki görüş de bizi bir yere taşımayacak kanaatindeyim.

Sayın Maçoğlu'nu ve çalışmalarını toplumsal dayanışma ve

halkçı yerel yönetim deneyimi bakımından takdir ettiğimi

belirtmeden geçmek istemiyorum.

# asteam®



# asteam®

ASDAĞ TRIKO TEKSTİL SAN. TIC. LTD.ŞTİ

## Eyüp AYDINDAĞ

[www.astriko.com](http://www.astriko.com)

**Merkez:** Maltepe Cad. Orhan Kocabas

**Trikot Çarşısı No:** 9/41-42-56

**Bayrampaşa /İSTANBUL**

**Tel:** 0212 612 77 81 **Fax:** 0212 612 47 66

**Fabrika:** Orta Mah. İbrahimaga Cad.

**Hulusi Bağcı İş Merkezi 6-8 /10-11**

**Topkapı -Maltepe 7İSTANBUL**

**Tel.:** 0212 613 44 26

[astriko@astriko.com](mailto:astriko@astriko.com)

# Kızıltuğ Hakka Yürüdü

**Ahmet Özdemir**

**Ali Kızıltuğ'da  
Hakka Yürüdü**

Kendinden önce Hakk'a yürüyen ünlü ozanlar, yazarlar, sanatçılar gibi...

Veysel gibi, Mahzuni gibi, Neşet Ertaş, Fevzullah Çınar ve daha nice çınarlar gibi...

Onlar bu dünyadan göçseler de türküler ile bağlamaları ile anıları ile yaşarlar yüreklerde...

Ali Kızıltuğ, geçtiğimiz Çarşamba günü, (13 Aralık, 2017) Oran'da ki 'Pir Sultan Abdal Cem evinden, çok sayıda, seveninin katılımı, cenaze töreninde, Dertli Divani ve Arkadaşlarının, bağlama eşliğinde çaldıkları deyişlerle, uğurlandı memleketine, Divriği, Mursal Köyü'ne...

İnsan, hele belli bir yaştan sonra, ölümlere dayanmakta bir hayli zorlanıyor, her kaybedilen can, san ki bizlerden birer parça alıp götürüyor. Ölüm acısı uzun süre çıkmıyor yüreklerde. O yüzden; 'Ölüm adın kalleş olsun' denmiş olmalı...

**Şiirinde dile getirdiği gibi, Ahrette eli boş  
çıkmış, Zülfikar'ı kırmış mıdır bilinmez ama,  
bilinen bir gerçek varsa, O da diğer bir kısım  
ozan, yazar, sanatçı gibi sevdiklerinin gönlünde  
yaşamaya devam edeceği gerçeğidir.**



**Ali Kızıltuğ, 1944 yılında, Divriği, Mursal Köyü'nde dünyaya gelmiş.**

**1958 yılında bağlama çalmaya başlamış.  
Bağlama çalmayı, aynı köyden, Abbas**

Ali Kızıltuğ, 1944 yılında, Divriği, Mursal Köyü'nde dünyaya gelmiş, 1958 yılında bağlama çalmaya başlamış, bağlama çalmayı, aynı köyden, Abbas Usta'dan öğrenmiş. İlk yıllarda usta malı çalıp, söyleyen Ali Kızıltuğ, sonraki yıllarda çok sayıda şiir yazmış.

Şiirlerinden bir kısmı, diğer sanatçılarda da seslendirilmiştir. Divriği Demir Madenleri'nde işe başlamış.

Ankara-Mamak Belediyesi'nde, Genel Evrak Şefi olarak görev yapmış ve buradan emekli olmuş. Ankara'da yerleştiği, Tuzlu Çayır Mahallesi'nde çok sayıda hemşerisi, ozan vardır; Feyzullah Çınar, İsmail Nar, Kamber Nar, Müslüman Sümbül, Kenan Şahbudak, Hüsnü İyidoğan bunlardan bir kismidir.

Doğal olarak, aynı semtte birlikte yaşadığı, ozan arkadaşları ile bir takım anıları olmuş.

Ozan-Der Başkanı, Sevgili Kenan Şahbudak'ın bir anısı söyle; Halk Ozanları Derneği olarak, bazı ozan arkadaşlarının şiirlerini, kitap olarak bastırmak isterler, bunlardan biri de Ali Kızıltuğ'dur. Şiirlerini istemek için evine gider, durumu kendisine anlatırlar.

Ali Kızıltuğ; 'Ne şıiri, benim şirlerim yok ki, benim türkülerim var' der.

Bu açıklama üzerine, onlar da Ali Kızıltuğ'a hak verirler. Türkülerini şiir kitabı olarak, yayımlatırlar. En çok etkilendiği Ozanlar ise, Âşık Veysel ve Âşık Mahzuni olmuş. Âşık Veysel, 'Âşıklar' isimli şiirinde, Âşıkları birçok yönü ile anlatır, eleştirir;

'Hind'den, Hindistan'dan bahseder yarı' der.

Oysa Ali Kızıltuğ, aşkı da sevdayı da, başka yerde aramaz, yakınında arar, köyünde arar.

Ali Kızıltuğ, kendine özgü, adeta isyan çağrıştırın, gür ve yanık sesyle, durmadan hasret türkülerini seslendirir. Doğduğu köyüne, köyünün dağlarına, (Yama Dağları'na) yanık türküler yakar.

**Asrı Gurbet Harap Etmiş Köyümü**

**Asrı gurbet harap etmiş köyümü  
Bülbül gitmiş, baykuş konmuş gel hele  
Ben ağayım, ben paşayım diyenler  
Kapıları kitlemişler gel hele**

**Bir ev burada, bir ev yanında kalmış  
Sorun hele bizim komşular nolmuş?  
Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış  
Bizim köye benzemiyor, gel hele**

**Saz elimde şu elleri gezerdim  
Dertli idim, bazı destan yazardım  
Sen Ali'ysen, niye saçın ağartın  
Kızıltuğ'a benzemiyor gel hele**

Hasret türkülerini yanında, Alevilik ve benzer konularda da şiirler yazmış. Bir şiirinde, Hazreti Ali'ye sitem eder;

'Ahrette elimiz boşça çıkarsa

**Usta'dan öğrenmiş. İlk yıllarda usta malı çalıp, söyleyen Ali Kızıltuğ, sonraki yıllarda çok sayıda şiir yazmış. Büyük Halk Ozanını 13 Aralık günü hakka yürüdü.**



**Aslında Alevi Bektaşi felsefesinde, Hz. Ali'de, Zülfikar da birer semboldür. Her ne olursa olsun, bu felsefede cana kıyma yoktur. Bu nedenle, Alimiz de Zülfikar da farklıdır; (Zalime karşı kullanılmamasının dışında,) Zülfikar ağaçstandır diye kabullenilir.**

Tutar Zülfikar'ı kırارım Ali' diye seslenir.

Aslında Alevi Bektaşi felsefesinde, Hz. Ali'de, Zülfikar da birer semboldür. Her ne olursa olsun, bu felsefede cana kıyma yoktur. Bu nedenle, Alimiz de Zülfikar da farklıdır; (Zalime karşı kullanılmamasının dışında,) Zülfikar ağaçstandır diye kabullenilir.

Ali Kızıltuğ, 1971 yılında, İstanbul'da düzenlenen, Âşıklar arası, 'Atışma' Yarışmasında birinci olur.

Yine, 2012 yılında Ankara'da, Halk Ozanları Derneği tarafından düzenlenen, 'Ustaya Saygı' programında kendisine; 'Yılın Ozanı' ödülü verilir.

'Baykuşlara Kalan Köy, Sorma

Efendim' adlarında yayınlanmış iki şiir kitabı ve yine çok sayıda plagi ve kaseti vardır.

Vasiyeti gereği, köyün defnedilir. Cenaze Törenine, gerek Ankara'da, gerekse köyünde yüzlerce seveni katılır.

Şiirinde dile getirdiği gibi, Ahrette eli boşça çıkışmış, Zülfikar'ı kırmış mıdır bilinmez ama, bilinen bir gerçek varsa, O da diğer bir kısım ozan, yazar, sanatçı gibi sevdiklerinin gönlünde yaşamaya devam edeceğii gerçeğidir.

Gök kubbede bir hoş seda olarak kalacaktır.

Âşık Veysel, yine aynı şiirinde; 'Âşıklık bizlere yüz yıllık yoldur' demektedir.

Ne mutlu bu yolun yolcularına...

**HOŞ GELDİN  
2018**

Umutlarla karşıladığımız yeni yılın, insanlık onuruna yaraşır, sağlıklı ve güvenli bir çerçevede, bolluğun paylaşıldığı bir dünya için yeni bir başlangıç olmasını diliyorum.

**Dr. HANDAN TOPRAK BENLİ**  
**AVULUAR BELEDİYE BAŞKANI**

ONCE  
INSAN



**Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti**

**ANADOLU  
SIGORTA**

**MÜKEMMEL  
HİZMET  
SIGORTACILIĞI**

**YILTAŞ  
SIGORTAŞ**

**Allianz**

**AXA SIGORTA**

**HDI  
Sigorta**

**www.yiltassigorta.com.tr**

**Kazım Karabekir Caddesi Tuna Han  
No: 101/46-47 İskitler / Ankara**

**Pbx: 0312. 384 67 26  
0312. 341 18 26  
Fax: 0312. 341 58 27**

[yiltas58@hotmail.com](mailto:yiltas58@hotmail.com) - [yiltassigorta@hotmail.com](mailto:yiltassigorta@hotmail.com)

## ACI KAYIBIMIZ

Kızıltuğ'um vefa olur mu elden  
İçme suyu olmaz bulanık selden  
Seni unutanlar hatırlar birden  
Bakarsın bu devran ne yana döner

Değerli büyüğümüz, kıymetli Halk Ozanı

## Ali Kızıltuğ'u

kaybetmenin kederi ve acısı içindeyiz.  
Devrin daim, ruhun şad olsun büyük  
usta. Başta çok kıymetli eşi, Fatma  
Annemiz, çocukları, akrabaları ve  
sevenlerinin başı sağolsun.



1944 - 13 Aralık 2017

## CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız



## ACI KAYIBIMIZ

Kızıltuğ'um niye sustu dillerim  
Kokusu kalmadı eski güllerin  
Çok kahrını çektim gurbet ellerin  
Ben ömrümün bittiğine yanarım

Sensiz Yama Dağları'nın tadı olur mu?

Sensiz Divriği'nin günü geçer mi?

Unutulmaz ozanlarımızdan

## Ali Kızıltuğ

hakka yürüdü. Ruhu şad, toprağı bol olsun.  
Ailesinin, akrabalarının, sevenlerinin ve  
Türkiye'nin başı sağolsun.

## CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ Av. Necati Yılmaz



## TOPLUM

Prof. Dr.  
Gürümser Heper

hepergulumser@gmail.com

### İran Halk Hareketlerini Okumak

İran'da kısa sürede 2017 yılının son haftasında başlayan, büyük şehir merkezlerinden kasabala kadar yayılan, rejim karşıtı boyutlara ulaşan, içerisinde İran halk mozaikini temsil eden gösteriler, tüm dünyanın ilgisini çekti. İran halkın kitle sel halk hareketleri konusunda ülkemde sınırlı analizler yapıldı. Bu analizlerin büyük çoğunluğu, gösterileri bölgede yaşanan emperyalist saldırılardan ilk ayağı olarak değerlendiren sigorta kaldı.

Olaylar hakkında yorum yapmak için İran halkını tanımak, kültürlerini ve değerlerini bilmek, geçmişinin analizini yapmak gerekiyordu. İran halkın tarihsel en ciddi birikiminin İran milliyetçiliği olduğunu, ABD'nin ve İsrail'in protesto sürecinde bir şekilde müdahale olarak işgal planlarını yürürlüğe sokma fikirlerinin gayet iyi farkında olduklarını bilmek zorundayız. Halkın kısa süre içerisinde geri çekilmesinde ABD Başkanı Trump'ın göstericilerin yanında olduğu açıklamasının etkisi ise tartışmasız. Olayların yatışmasında Trump'ın ifadesinin etkili olduğu gerçeğinin mollalar da farkında.

Ülkemizde kendisini sağda tanımlayanların analizleri her zaman gibi karışık mesajlardan ibaretti. Ancak "sol" cephenin yorumlarının sadece Ortadoğu halklarına neo-liberal ve emperyalist saldırılarından cepheden bilmekla sınırlı olması gerçekten düşündürücü. Bu hareketlerin Suriye ve Irak işgalindeki ön durumla kıyaslamak çok eksik zira orada ABD ve İsrail'in örtülü desteğiyle başta El-Kaide militanlarıyla olmak üzere askeri bir işgal söz konusuydu. İran solunda ulusalçı ve dindar sol ögelerin önemini olduğunu kayda almamak bizlerin analiz hatalarının en büyük gerekçesi.

İran halkı Washington Konsensusu sonrası çok ciddi ekonomik baskılara maruz kaldı ve hükümet ekmekten, petrole kadar artık halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Uluslararası finans kurumları, İran hükümetinin kendi vatandaşlarının fakirleştirme programından son derece mutlu zira bu fakirleşme uluslararası finansörlerin işine gelmektedir. İran hükümeti yardıma muhtaç İran vatandaşlarına 2008 yılında GSYH nin %27 si kadar olan desteğini 2016 yılında %3'e kadar azaltmış durumda. Yani İran'da hem kapitalizmin yolu açılmış hem de sosyal baskılarda en küçük bir gevşeme olmuşdur. Halkın aleyhine bu iki sürecin eşzamanlı baskısını hissedilen İran halkın işyan dışında seçenek yok ve biz de sürece bu pencereden bilmek zorundayız.

Halk bu durumu tüccar-molla işbirliği olarak değerlendiriyor ve protestocular, "halk dileniyor, mollalar Allah gibi yönetiyor," diye bağırlıyorlar. Bu sloganı dikkatle analiz etmek gerekiyor. Zira mollalar İran halkını Allah için yönetmelerini, dolayısıyla Molla rejimine karşı yapılabilecek en küçük proteston Allah'a karşı yapılmış olacağını açıkça ifade ediyorlar. Mollalar bir anlamda Allah adına konuşuyorlar. Şeriat rejimlerinde Allah'ı cepheye almanın cezai karşılığını söylemeye bilmem gereklidir.

İran halkın protestolar sırasında "Ne Filistin, Ne Lübnan, önce İran" demesi de bilinçli bir ifade. Mollaların İran halkın başka ülkelerin halklarının hakları ve bağımsızlığı için savaşmasına karşı bir tavır. İran solu kendi özgürlük savaşını vermeden başka ülkeler için savaşa karşı bir tavır gösteriyor. İran solu, mollalar için komşu ülkelerde yaşanan saflaşmaların İran rejiminin onanması yanında yayılmacı politikalarının uygulanması için bir fırsat olduğunu gayet iyi biliyor.

Bizdeki Gezi eylemleri gibi bu eylemlerde örtülü bir şekilde zulüm cephesinin görünen unsurlarını cepheye almış. Aynen çevre bilinci gelişmiş eylemcilerin "Gezi" ayaklanması başlangıçta İranlı eylemciler yüksek enflasyon ve işsizliği protesto amacıyla hareketin fitili yakmışlardır. Yine aynen bizdeki gibi kısa sürede olaylar gerçek mecraya yani rejim karşıtı ifadelere ve eylemlere evrilmiştir. İran halkı korkunun verdiği çekingenlikle mollalara "sizi görüyoruz" diyorlar. Uluslararası basında yer bulmamakla birlikte İran'da bu protestoların öncesi de var. 2017 yılı içerisinde siyasi nedenlerle hapse karı toplu açlık grevleri, çevresel kirlenmeye dikkat çeken eylemler, işçi hakları için protestoları ve hamallık yapan Kürt çocukların öldürülmesine yönelik protestolar, son protestoların öncül hareketleri niteliğindedir.

Bu protestolar ne kadar sürer ve sonuç ne olur kestirmek zor, ancak bilinen şu ki İran'daki rejim, insanların en temel sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Bu nedenle mollalar kırk yıldır uyguladıkları yöntemleri daha da ağırlaştırarak, güç ve zorbalıkla toplumu kontrol altında tutuyorlar. İran'daki halkın hareketlerinin baskılanmasına bakarak kimse bu durumu göstericiler pes etti, mollalar kazandı şeklinde yorumlaşmış. Devlet Başkanı Ruhani de bu gerçekin farkında; göstericiler kendince anlamlaya çalışıyor ve ilhamlı mesajlar veriyor. Rejim muhafizlarının sahneye çıkarılmaması, ağır baskı ve zor kullanımının toptan olumsuz sonuçlarını engellemek içindir...

Ülkemiz solunun İran halkını uzaktan kumanda ile protesto eylemlerine kalkışan robotlar sınıfında tanımlaması veya yorum yapmayarak gösterileri uzaktan izlemesi, İran gerçekinden ziyade kendi gerçekliğimiz. Baskı rejimlerinde yaşanan halkların birbirleriyle empati yapması gereken gösterilerin umursamazlık ne kendi halkımız ne de sol için bir yol açmaz. Sol içerisinde sadece ulusalçı kavramlar içerdiginde adı milliyetçilik olur ve bu da evrensel gerçeklerin inkâri demektir. Solda evrensel pencereyi kapatmak solu kapatmaktadır ki fevkâlade açılı bir durumdur.

# GÜLE GÜLE İMANIM

Kızıltuğ'um vefa olur mu elden  
İçme suyu olmaz bulanık selden  
Seni unutanlar hatırlar birden  
Bakarsın bu devran ne yana döner



1944 - 13 Aralık 2017

Divrigi'nin Kültür Elçisi, dışa açılan penceresi, ışığı, bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan Halk Ozanı

## Ali Kızıltuğ'u

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Devrin daim, ruhun şad olsun. Ailesinin sevenlerinin ve Divrigililerin başı sağolsun. Güle Güle İmanım

Divrigi Kültür Derneği (İstanbul)  
Divrigi Kültür Derneği (Ankara)  
Divrigi Kültür Derneği (Antalya)

Divrigi Kültür Vakfı,  
Divrigi Kültür Derneği (İzmir)  
Divrigi Kültür Derneği (Divrigi)

## Yeni Yılıınız Kutlu Olsun

Yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyoruz.

Divrigi Çakmakdüzü Köyü  
Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği

Başkan  
Haydar Aslantepe

## ACI KAYIBIMIZ

Yöremizin ve tüm halkımızın sevdiği sanatçımız



Ali Kızıltuğ'u  
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Divrigi Çakmakdüzü Köyü  
Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği  
Yönetim Kurulu Adına, Başkan  
Haydar Aslantepe



### Zamane Kösesi

Süleyman  
Zaman  
sulzam1956@hotmail.com  
Adalet

Adalet, haktanırılıktır. Yani, hak edene hakkını vermektir. Adalet, insanın vicdanıdır. Vicdan, doğruyla-yanlışın; yalanla-gerçeğin, iyile-kötünün vs. insanın iç dünyasında, özünde tartılmıştır. Ve şart soncunda insanın, kendi özünde ki ölçüyü, her zaman insanın ve toplumun yararına, gerçegine, güvenine vs. dönük olarak sunmasıdır. Vicdan, toplumsal akla ve toplumsal yarara uygun karar vermekte ölçülür. Adalette vicdan en temel ölçütür.

Ünlü bilge Konfucyüs'ün dediği gibi: "Milletleri, devletleri, iktidarları ayakta tutan adalettir" diyerek, adaletin ne kadar yüce bir değer olduğunu belirtmiştir. Çünkü adalet, merhameti, doğruluğu, eşitliği ve özgürlüğü sağlayan ve bu anlamda insanın insanlaşmasının da en önemli ölçütür.

Halk tarafından söylenen "Hak yerini bulur" ilkesi, adaletin vicdanlarda ki karşılığıdır.

Adil olmayan bir anlayıştan ve davranıştan, özgürlük beklemek ham bayaldır.

Adil olmak, adaletli davranış olasıdır.

Adalet, hakkı, doğruya, gerçegę, haklıya vs. taraf olmak demektir. Adalet, davranışların, kararların, uygulamaların terazisidir. Bu terazi, toplumda gerçekleşen olayları, olguları, eylemleri vs. ortak aklın ve vicdanın (ortak duyunun) süzgeçinden geçirerek haklarıyla, haksızı, suçluyla- suçsuz, gerçekte-uydurulanı, doğruyla-yanlışı vs. ayırma işlevi görür. Haklı olanın hakkını, suçlu olanın suçunu vermeyen, gerçegin, doğrunun ve hak edenin yanında yer almayan hiçbir karar adaletli olamaz. Çünkü adalet, hakkaniyeti, dürüstlüğü, güveni, emim olmayı ve vicdanları rahatsız etmeyecek kararları içerir. Adalet, erdemlilik ve üstün insanı davranışları içerir veya içermelidir.

Adalet duygusundan yoksun olan bir insan, güven vermeyen ve her türlü davranışına ve kararlarına kuşkuyla bakılan bir insandır.

Adalet duygusundan yoksun bir millette ve devlette, asla özgür bir ortam gelmez. İnsanlar baskı altında kalırlar ve özgürlüğemezler.

Adaletin olduğu yerde, özgür istenç, özgür birey, özgür yurttası vardır. Tam tersi durumda, bıat, bağıllılık, kulluk vs. geçerlidir.

Adaletli olmak, adil olmaktan başlar.

Adil olmak, haktan, adaletten, doğrudan, gerçeklerden vs. yana olmak, herkese eşit davranışmak demektir.

Adil olan adaletli olur. bundan dolayı da adaletli davranışın her milletin, her devletin yapması gereken en temel görevler sayılmalıdır.

Adalet, haklı olanı haksızdan, suçlu olanı suçsuzdan ayıran en önemli terazidir. Terazinin iki kefesi (gözü) vardır. Bunlardan birisi adaleti diğer adaletsizliği yansıtır. Adaletin kefesi, her zaman ağır basan milletler gelişirler ve ilerlerler. Gelişen ve ilerleyen milletlerde veya devletlerde, kişilerin hakları da ilerler ve gelişir. Hakkını alan, eşit yurttası olan her insan özgür olur. Haklı olanın hakkını vermeyen, suçluyu cezalandırmayan, kısacası adalet dağıtmayan bir devlette, insanların haklarını alamazlar, suçular suçunu çekemezler. Bu durumda insanlarda korku yaratır. Korku duyan insan özgür olamaz.

Aynı zamanda suçsuz ve masum insanları, gerçek dışı ve soyut suçlamalarla yargılanmak ve onları cezalandırmak da, adalet duygusunu sarsar. Çünkü adalet, haklı-haksızı birbirinden ayırmaya çalışan bir ölçütür. Adaleti dağıtan insanlar vicdanı yenden huzurlu olmaları. Çünkü vicdan kişinin iç dünyasında ki ölçütür. Bu ölçünün doğru ve hakkaniyetle karar vermesi, kişinin özgürlüğüyle orantılıdır. Çünkü özgürlük, hiçbir kimsenin etkisinde kalmadan kendi düşünceleri, görüşleri ve iç dünyasının itici gücüyle karar vermesi demektir.

Özgür olmayan kişilerde, toplumlarda adalet ve hak kavramı da gelişmez. Bundan dolayı, adil olmayan, adaleti sağlayamayan milletlerde veya devletlerde özgürlük duygusu da gelişmez. Bu anlamda adil olmayan hiçbir toplumda, özgürlük de olmaz. Ahmet Şık, yaklaşık 15 aydır hapishanede yattmaktadır. Dün yaptığı savunma, mahkeme yeteği tarafından "siyasi" bulunarak mahkemeden dışarı çıkarıldı. Bu çok trajik-komik bir durum. Neden derseniz, "Çünkü Ahmet Şık tam da siyasi bir davaya yargılanıyor. Doğal ki siyasi bir dava da, ister istemez siyasi bir konuşturma da olur. Şimdi bu kararda adalet duygusu, hakkaniyet, akıl duyu vs. var mıdır? Adalet duygusunda en önemli olan şey "hak yerini bulur" ilkesidir ve buna olan inancı. Bu inanç her gün biraz daha törpülenmeyecektir ve ülkemizde adalete olan güven sarsılmaktadır.

## ACI KAYIBIMIZ

Büyük Ozan

### Ali Kızıltuğ'un



1944-13 Aralık 2017

vefatından dolayı duyduğumuz üzüntü nedeniyle ailesine ve bütün sevenlerine baş sağlığı temennisinde bulunarak, merhuma Allah'tan rahmet dilerim.

**Prof. Dr. Mahir Tevrüz**  
Mengüçek Vakfı Başkanı



## KÖY DAĞARCIĞI

**Hazırlayan:** Saadet BAYAR  
**0532 327 19 58**-bayarsadet@gmail.com  
[www.divrigi.com.tr](http://www.divrigi.com.tr)  
[divrigigazetes@gmail.com](mailto:divrigigazetes@gmail.com)

## KISSADAN HISSELER

**"Dert gezer derman gezer itikattadır nazar"**

HAZIR MIYDİN TAŞ KESİLESİN

Avcı Ahmet her hayvanın dilinden anlar imiş. Birgün tavuklara yem dökerken kapıdaki köpek de gelmiş ekmek ufaklarını yemek istemiş, tavuklar köpeğe demişler ki "köpek kardeş kismetimize mani olma yarın ağanın öküzü ölecek bolca kelle paça yersin."

Avcı Ahmet Ağa'ya haber vermiş öküzü sat demiş o da satmış sabahleyin gene tavuklara yem vermeye gider gene köpek gelir, tavuklara çıkışır, yalancıları beni kandırınız, der.

Tavuklar, inanık yarın Ağa'nın atı ölecek atın etini kimse yemez mindar derler olduğu gibi sana kalacak bolca yersin, derler.

Avcı Ahmet Ağa'ya haber verir atı da sattırır, gene tavuklara yem vermeye gider, gene köpek gelir, tavuklar derler ki "köpek kardaş, bak iyi dinle Ağa'nın öküzü ağanın gadasını savacaktı onu satti, bu sefer at

ölüp aynı gadasını savacaktı onu da satti. Yarın kendisi ölecek bolca can aşçı verecekler hepimize pay çıkacak" derler. Avcı Ahmet çok düşünür, ne kadar yanlış yaptığını Ağa'nın ölümüne sebep olduğu için eve gelir düşüncelidir. Eşi sorar "adam sende bir hal var ne düşünüyorsun nedir bu halin" der. O da "hiç" der. Eşi "bu hiçe miçe gelmez doğruya söyleyeceksin" der. O da "söylediyemem" der eşî iyice şüphelenir, bilirisiniz şüphe en büyük cinayettir demişler münekaşa çoğalar. Kadın der ki "gerçeki söylemeyen ben evi terk edeceğim." Eşi "o zaman söylesem ölürem" der. Eşi "ölürsen öl, mutlak söyleyeceksin" der. O zaman Avcı Ahmet der ki: "Mezarımı kazdır, kefenimi getirt, suyumu koy ilisin, bugün Kasımın beşi, ben gidem koçu koynulara salam gelem söyleyem" der. Avcı Ahmet gider koçu davarın içine salar, koş bir şeği ele dolar şeşek kaçar kurtulur, bir hamal koyuna gider, gene bir

Bu sayfada yayımlanmasını istediğiniz, değerli bulduğunuz, şiir, fotoğraf gibi belgeleri bizlere ulaştırabilirsiniz bu sayfada yayımlanır.

**Hazırlayan: Ali Adil Atalay (Vaktidolu)**



şişegi ele dolar o şeşekde elinden kurtulur. Koç meler "meee" der ben Avcı Ahmet mi oldum ki bir kari için mezarımı kazdırı, suyumu ısıtam, kefenimi getirtsem, sen olmazsan başkası olsun der. Başka bir hamal koyuna gider. O anda Avcı Ahmet'in akı başına gelir eve gelir eşine der ki, "benim sana söylemediğim bir sırdır. Bu sir Tanrı ile benim aramdadır, eğer ben bu sırrımı açarsam yaşamım biter, sana da bana da yazık olur. "Sen evinde durursan başının üstünde yerin var durmazsan da sen bilirsın" der. Kazandaki suyu döker, mezarı kapattır, kefeni yıtar, yaşamına devam eder. Avcı Ahmed'in başka bir olayı. Bir ermiş bacı her gün gider dağda geyikleri çağırır südüne sağar getirir yetimleri ile geçinir gider, gene birgün geyikleri sağar küleğini doldurur, son geyiği sağıarken o geyik biraz huysuzlaşır tepinir külekdeki südü döker. O ermiş bacı "hey avci Ahmed'in kurşununa gelesin" der.

Avcı Ahmed'te zaten nişan almış geyiği vuracaktır da ermiş bacının onu sağlamasını beklemektedir. Ne zamanki geyik südü döküp de Ermiş bacı, "Avcı Ahmed'in kurşununa gelesin" der demez, Avcı Ahmet geyiği vurur. O zaman Ermiş bacı "Hazır mıydın taş kesesin" der o anda Avcı Ahmet taş kesmiştir. Çalın Sandık dağında halen mevcuttur. Bu söylence yillardır söylenilir durur, hatta yaşıtları bizlere "biz gittik o taş olduğu yerde onu gördük" derlerdi. Bu kissadan hisse alanın demine Hü...

## DİVRİĞİ'DE KULLANILAN

## Kelime

**Avel:** Serseri  
**Becekbaşı:** Lider, öncü  
**Celle:** Yemin  
**Çom:** Kaba  
**Davar:** Küçükbaş hayvan  
**Ecnebur:** Ağ gözlü  
**Fefel:** Aceleci  
**Galtaban:** Hileci  
**Hapeng:** Merdiven üst kapısı  
**İlle:** Mutlaka  
**Kullap:** Menteşe  
**Mapicik:** Sakar, işe yaramaz  
**Nuzul:** Felç  
**Omca:** Ağaç kökü  
**Öğ:** Ön  
**Pişov:** Çok gezen  
**Şarmuta:** Terbiyesiz

*Kaynak: Divriği Defterleri  
 İhsan Çalapverdi.*

## Deyim

Araya gitmek  
 Başına çıkmak  
 Beli bek olmak  
 Çırاسını yakmak  
 Dağlara taşlara  
 Dırıh tutmamak  
 Eski avudunu ağlamak  
 Fırıldak çevirmek  
 Göz açtırmamak  
 Hülbü dövdürmek  
 İbibik yuvası  
 Kafayı üşütmek  
 Kelle koltukta  
 Mudara gezmek  
 Ören viran olmak  
 Parmağında oynamak  
 Sudan sebeplerle  
 Şer kütüğü  
 Tahtası mih tutmamak  
 Yüzünü azdırımk

*Kaynak: Sivasta Sözlü  
 Gelenek - Müjgan Ücer*

## Atasözü

**Açı acayı, soğuk su sancıyi keser**  
**Bekar gözü ile kız alınmaz**  
**Cahit gütmek avu yutmaktadır**  
**Çok iri lokma boğaz ağrıtır**  
**Dert çekmek ile adam olmez**  
**El elin ölüsüne dır dır diye ağlar**  
**Eli nacaklı beli bıçaklı**  
**Gavur damarı tuttu**  
**Gezen ayağa taş değer**  
**Hem kel hem fodul**  
**İçeri dar, dışarı kar**  
**Kavurganın yanarı sıçrar**  
**Kırk tarakta bezi var**  
**Koyunlar öldü köpeklere çan takıldı**  
**La diyince lo demez**  
**Muhabbet iki baştan**  
**Nohut oda, bakla sofa**  
**Onbeş gün vezir, onbeş gün kızır**  
**Önüne bakma, sonuna bak**  
**Pislik pisliği çöplükte bulur**  
*Kaynak: Sivasta Sözlü  
 Gelenek - Müjgan Ücer*

## Yeni Sivas Tur

## Divriği'ye Gitmek Artık Çok Kolay

Ankara	0312 364 99 91
İstanbul	0212 658 08 21
Sivas	0346 226 18 64
Divriği	0346 418 24 27
Kangal	0346 457 24 11
Zara	0346 816 44 72
İmralı	0346 816 26 40
Çetinkaya	0346 477 61 75
Hafik	0346 841 25 49
Ulaş	0346 781 25 80



**Divrigililerin Öz Malı**  
[www.yenisivasturizm.com](http://www.yenisivasturizm.com)

**Solaçık**

**İsmail  
 Çınar**

cinar-i@hotmail.com

## İran'da Neler Oluyor?

İran'da 30 Aralık 2017 de hayat pahalılığı gereğesi ile başlayan olaylar endişe verici bir boyuta gelmiştir. Çıkan olaylarla İktidar protesto edilirken baskılardan kaldırılarak daha fazla özgürlük talep eden sesler yükselmeye başladı.

Bu olaylar üzerine kimi yorumcular, ABD ve İsrail'in oyunları olarak değerlendirdirken, kimiler ise, İran rejiminin getirdiği baskı, ekonomik krizlerin bir sonucu olduğu görüşünü ileri sürmektedirler.

Olaylar üzerine, ABD başkanı Trump ile İsrail başbakanı Netanyahu eylemcileri desteklediklerini açıkladılar. Bu açıklama, ABD ve İsrail'i sevmeyen İran halkı muhaliflerini olumlu yönde etkilemesi pek olası değil, elbette ki, çeşitli oyunlarla fiziki desteklerde bulunmuyorlarsa. Bunların destek açıklamaları, tamda İran yönetiminin "bu olayları İsrail ve ABD'nin oyunlarıdır" açıklamalarını doğrudan açıklayanlardır.

Ancak, şurası da açık ki; İran da halkın ekonomik ve sosyal yönünden bazı sorunları artık iyice sabır sınırlarını zorlamış olmalı ki, halkın sokaklara döküldü. halkın bir takım sorun ve talepleri olmadan böylesine bir patlama yaşanması mümkün olamazdı. Kısacası her iki ihtimalde söz konusudur, bu duruma zemin oluşturan ise ülkeyi yönetenlerdir. Olayların barış içinde sorunların çözümüne dayalı bir sonuca vardırılmaz ise, ülkemiz ve ülkemiz açısından büyük bir önem arzeder. İran'daki bu hareket çözülmeye sorun büyürse tehlikenin bize doğru yoneleceği ihtimalini düşünebiliriz.

O zaman ister istemez Suriye ve İran'dan sonra sıra Türkiye'mi var diye sormadan edemezsiniz.

Sebep ne olursa olsun, İran akılcı bir mantıkla özgürlükleri genişleterek sorunu çözmek zorundadır. Zor ve baskıyla çözüm sağlayamaz. halkın dinlemek yerine devlet gücünü kullanarak bastırmak isterse, o durumda emperyalist emeller iş başında olacak ve amaçlarına ulaşmadı yola alacaklardır. Yönetimin yalnızca "bu, kıskırtıcıların fitnecilerin işi" demekle netice alması mümkün olamaz, olsa olsa sorunu ertelemek olur.

Bir ülkede, halkın, ekonomik ve demokratik haklar için talepler yükseldiğinde, o ülkenin yöneticilerinin ilk ve son yanıtları; "ülkemizi yabancı düşmanlar karıştırıyor" ifadesi olmaktadır. Bu ifadeye o kadar çok aşınınız ki, ülkemizde de ne zaman bir hak talebi yükselse aynı teraneleri on yillardır duyar olduk. Demokrasının kurumsal olarak yerleşmediği ve demokratik bir yönetimi tercih etmeyen iktidarlar, daima kabahati dışarıya atarak kendilerini ayıplarını örtmek isterler. Hatta öyle olur ki; bu talepleri zor yoluyla bastırarak daha fazla otoriterleşme arzusuna hizmet eder. Buna örnek olarak ülkemizden başlayarak komşu ülkelerin hemen hepsinde çok açık görübiliyoruz.

Bundan 7-8 yıl önce İran'da meydana gelen protesto eylemlerinde seçimlere gölge düşüğü gereğesi ile demokrasi talebi için sokağa çıkmışlardı, şimdi, buna ilaveten ekonomik ve sosyal talepler ilave edilmiştir. Yani zamanında bu hak taleplerine olumlu yanıt verilmemişti sorunlar sadece ertelenmiş şimdiden daha da büyümüş olarak ortaya çıkmıştır. Bütün bunlardan ders çıkarılmaz ise ileride meydana gelecek olayların önünü kesilmesi mümkün olamayacaktır. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Şimdilik, İlmlî mesajlar veriyor. Umarız ki çağrılarında samimi olurda sorunlar barışçı yollardan çözülür.

## ACI KAYIBIMIZ

## Büyük Halk Ozanı

## Ali Kızıltuğ'u

kaybetmenin acısını hep birlikte yaşıyoruz.  
 Hepimizin başı sağolsun



Şahin Küçük, Muhammed Yağbasan, Celal Yılmaz,  
 Sefer Kocakaya, Haydar Emre, Yahya Kemal Bayar

# Ali Akyıldız Teşekkür Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas Et ve Süt Kurumu'nun açılması için 3 kez önerge verdiği, bu konuya sık sık TBMM gündemine taşıdığını belirterek "Et ve Süt Kurumu Sivas Et Kombinası" kesime başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya ve açılmasına katkı veren herkese Sivas halkı adına teşekkür ediyorum" dedi."

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas İl Özel İdaresi tarafından yaptırıldıktan sonra Et ve Süt Kurumunda küçük ve büyükbaş hayvan kesimine başlandığının sevindirici olduğu söyledi. Et ve Balık Kurumu'nun bir an evvel faaliyete geçmesi TBMM'de üzerine düşen görevi yerine getirdiğinin altın çizen Ali Akyıldız '21 Ekim 2015 tarihinde Sivas

**Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas Et ve Süt Kurumu'nun açılması için 3 kez önerge verdiği, bu konuya sık sık TBMM gündemine taşıdığını belirterek "Et ve Süt Kurumu Sivas Et Kombinası" kesime başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya ve açılmasına katkı veren herkese Sivas halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.**



İl Özel İdaresi'nden Et ve Süt Kurumuna devir teslim töreni yapılan 10 Kasım 2016 tarihinde de törenin açılan Et ve Süt Kurumu Sivas Kombinası'nın bir an evvel önce hayvan kesimine başlaması gerektiğini 3 Mayıs 2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Kurulu'nda yapmış olduğum konuşmada 6 Aralık 2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanıtlaması talebiyle vermiş olduğum Soru Önergemde komisyonlarda defalarca gündeme getirdim" dedi. Et ve Süt Kurumu Sivas

Kombinası'nın Türkiye kırmızı et sorunun çözümüne destek olacağını kaydeden Akyıldız, "Sivas'a ve Sivaslılara hizmet etmek benim asıl görevim. Et ve Süt Kurumu'nun bir an evvel faaliyete geçmesi için üzerinde düşen görevi yerine getirerek bu konuya sık sık gündeme getirdim.

Kurumun açılması noktasında ilgili komisyonlara defalarca önerge verdim. Sonunda Sivas Et ve Süt Kombinası kesime başladı. Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olmak üzere katkı veren ve emeği geçen herkese Sivas halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

## Yeni Yılınız Kutlu Olsun

Yeni yılın ülkemizde, Barış, Aydınlık, demokrasi ve kardeşlik yılı olmasını dileriz.



Arıkbaşı Köyü Eğitim ve Kültür Derneği

## ACI KAYIBIMIZ

Sevilen sanatçımız



### Ali Kızıltuğ'u

kaybetmenin acısı ve kederi içindeyiz.  
Kızıltuğ Ailesinin, sevenlerinin ve dostlarının başı sağolsun

Yeni Sivastur



**Çerağ**

**Veysel Kaymak**

**Ali Kızıltuğ da Göctü**

Çağdaş halk ozanlarından Ali Kızıltuğ'da Hakk'a yürüdü. Memleketi Sivas Divriği Mursal Köyü'nde toprağa verildi. O ki, türkülerile göç ve gurbet üzerine toplumun dikkatini çekmişti. Elbette üzüldüm, Giderek daha da yalnızlaştığımı hissettim. Anılar bir bir gözlerimin önden geçti.

"Ozanların İzini" sürüyoruz. Ekipimiz topu topu dört kişi. Yönetmen Yaşar Aslan, Yönetim yardımcı Nalan İpek, Kameraman Hamit Hasbay ve ben. Divriği'De Höbek köyünde biraz kaldıkten sonra, Karasar belini, Ödek kavşağına geçti. Sağ kolumuz üzerinde Mursal köyünün tabelasını gördük. Saptık. Kavaklı Kaşağı, Bahtıyar, Susuzören, Uluçayır ve Üruk köylerini geçti. Ürik köyünde "Kel Hamit" durağından geçerken arkadaşımız Hamit Hasbay'ın kafasına bakarak şakalaşıyorduk.

Köyünün girişinde bizi iki tabela bizi karşıladı. Birinde köyün adı, diğerinde "Ozan Ali Kızıltuğ Caddesi" yazılıydı. Bir halk ozanının adının hayatatten köyün ana caddesine vermesi bizi mutlu etti. Cadde boyunca ilerledik. Ali Kızıltuğ'un evini elimizle koymuş gibi bulduk. Aşağıda çığıl çığıl Mursal Çayı akmaktadır. Elvan çiçeklerle ve yeşilliklerle dolu bahçesinden içeri girdik. Yıllar süren bir hayatı bulmuş gibi sevinçle birbirimize sarıldık.

Ali Kızıltuğ'un eşi Fatma Kızıltuğ, aşağı olağanüstü ilgi gösteriyordu. Kendimizi su ve kuş sesleri arasında dört dörtlük bir sofranın başında bulduk. Divriği'nin kuru kayması, Mursal'ın balına ne güzel umuttu. Şehir hayatında unuttugum yumurtanın gerçek sarısını, bu sofrada hatırladım. Çayımızı yudumlarken Ali Kızıltuğ'la geçmişen günümüze doğru yolculuk yapıyorduk:

Ali Kızıltuğ Mursal'da 1944 yılında doğdu. 1958 yılında bağlama çalışmaya başladı. İlk yıllarda başka aşıkların eserlerini ve yöresel türkülerini seslendirdi. 1969 yılında ilk plagi olan "Asrı gurbet harab etmiş köyüm" çıktı. Yüzün üzerinde plagi, doksan yakın kaseti, on CD'si çıktı. İki bini aşkın şiir ve türkü var. Bunlardan beşyüzyü başka sanatçilar tarafından okundu.

Ali Kızıltuğ'ın ilk kez 1971 yılında sanırm Rahmetli Tahir Kutsi Makal'in düzenlediği Aşıklar Şöleni'nde tanıdım. İsmail Cengiz Azeri ile atışlığı. Atışma ve türkü dallarında birinci olmuştu. O günleri animsadık, hayatı olmayanlara rahmetler diledik.

Ali Kızıltuğ, geçim sıkıntısı nedeniyle göç etmek zorunda kaldı. 1973 de Ankara'ya yerleşti. Aşık Veysel ve Aşık Mahzuni onu en çok etkileyen aşıklardı. Uzun sap bağlamasını hüseyin dizenine akort ediyor. Mursal Köyü Divriği Çamşılı yöresiyle Malatya Arguvan yörəsinin ortasında. Ali Kızıltuğ, Çamşılı ve Arguvan ağını birleştirerek kendine özgü bir ağız yapmış. Bir şeyin üzerine özellikle çiziyor; "Ne yarımden, ne sazımdan, ne de vatanımdan vazgeçtim. Nasıl Mursal'dan gelmiş, tertemiz bir köylü çocuğu isem, şimdide aynıyorum..."

Ali Kızıltuğ bu sözlerinin doğruluğunu, birlikte Mursal köyünü gezerken görüyorduk. Dört çocuk babası olan Ali Kızıltuğ'un oğullarına söylediği bir şiirinden birkaç dörtlüğü paylaşmak istedim;

**Baban sana kurban ola, kul ola  
Garibana şamar vurmayan oğul  
Hangi mezhepten olursa olsun  
Doğrular önünde durmayan oğul**

**Bu da geçer su eylenmez olukta  
Her insana güneş doğar ufukta  
Tahsilini yarı yerde koyup ta  
Sırtına semeri sarmayan oğul**

\*\*\*  
**Asrı gurbet harap etmiş köyüm  
Bülbül gitmiş baykuş konmuş gelele  
Ben ağayım ben paşayım diyenler  
Kapıları kitlemişler gel hele**

**Bir ev burda bir ev yanında kalmış  
Sorun hele bizim komşular n'olmuş  
Kırk senelik ağaç kurumuş kalmış  
Bizim köye benzemiyor gel hele**

**Saz elimde şu elleri gezerdim  
Dertli idim bazı destan yazardım  
Sen Ali'ysen niye saçın ağarttıń  
Kızıltuğ'a benzemiyor gel hele**

\*\*\*  
**Hangi Dağın Ardındasın Sevdigim\*  
Hangi dağın ardındasın sevdigim  
Oyanıya dönem dönem ağlıyam  
Bir mektup yolla ki gurban olduğum  
Yüzlerime sürem sürem ağlıyam**

**Ya bir komşularda ya bir dosttaysan  
Bir şeye üzüldün kara yastaysan  
Yataklara düştün ağır hastaysan  
Karaları giyem giyem ağlıyam**

**Kızıltuğ'um gurbet elin yolunda  
Nazlı yarinen ayrı düştük sonunda  
Sen ölüyseñ neyim kaldı sılad  
Gurbet elde duram duram ağlıyam**

# Eşke İstanbul'da buluştu



Eşke (Dikmeçay) Köyü Derneği'nin düzenlediği Dayanışma Yemeği 16 Aralık Cumartesi Günü Sarıyer Armoni Salonda yapıldı. Tarabya Armoni Salonu'nda yapılan Dayanışma Yemeği'ne başta Eşke Köylüler olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Sunuculuğunu Arif Özdemir'in yaptığı gecenin açılış konuşmasını dernek başkanı



Kurulu üyesi Arif Özdemir'in yaptığı geceye Muharrem Temiz ve Ahmet Taşkıran sanatçı olarak katıldı. Akşam saatlerinde başlayan gecenin açılış konuşmasını Dikmeçay Köyü Derneği Başkanı İbrahim Doğan yaptı. Gecede Dikmeçay Köyü Derneği'nin kurucularından olan ve derneğe emeği geçmiş, buğú hayatı olmayan Kamber Doğan ile Muharrem Yıldız anısına birer konuşma yapıldı. Konuşmaların ardından bu gün hayatı olmayan her iki kurucu üyenin ailelerine birer plaket verildi.

DOSTLUK DAYANIŞA

Dikmeçay (Eşke) Köyü Derneği'nin Düzenlediği Dayanışma Yemeği 16 Aralık Cumartesi günü Sarıyer Armoni Salonda yapıldı. Sunuculuğunu Arif Özdemir'in yaptığı gecenin açılış konuşmasını dernek başkanı



Yüzlerce kişinin katıldığı Dikmeçay Köyü Dayanışma Yemeği, halaylar ve türküler eşliğinde sürdü. Dernek Başkanı İbrahim Doğan gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi. "Çalışmalarımızı, dernek olarak

sürdürüren bir çok konuda hassasiyetimizi elden bırakmıyoruz. Köylülerimizle dostane ilişkiler kurarak derneğimizi daha ileri nasıl götürürüz bunun telaşındayız. Buna



mukabil, köyümüz Dikmeçay ile olan bağlarımız hiç bir zaman gerilemeden sürüyor. Başta Ahmet Baba Şenlikleri olmak üzere köy muhtarlığımızla birlikte çalışıyoruz. Üyelerimizden de taleplerimiz var



elbette. Derneğimizin ayakta kalması için dernek üyelerimizin başta üyelik aidatları olmak üzere, yaptığı etkinliklere de katılım sağlaması gereklidir. Son olarak bu geceye katkı sağlayan iş adamlarımıza ve buraya katılmak için bizlere destek olan sizlere şükranlarımı sunuyorum" dedi. Eşke Köyü Derneği'nin düzenlediği Dayanışma Yemeği'nin sunuculuğunu yapan Arif Özdemir "Ekonomik zorlukların içerisinde bilet satarken epey zorlandı.



Bizlere destek olan herkese teşekkür ederim". Dayanışma Yemeği geç saatlere kadar hoşgörü ve dayanışma içerisinde geçti. Muharrem Temiz' ve diğer sanatçılardan türküler eşliğinde halaylar çekildi.

## Derneğe Destek İçin Çekiliş Yapıldı

Dikmeçay Köyü Derneği'nin 16 Aralık Cumartesi Günü düzenlediği Dayanışma Yemeği'nde derneğe destek amaçlı açık artırma ile çeşitli resim tabloları satışa sunuldu.

Haber ve Fotoğraflar:  
Divriği Gazetesi

## KÖZ DÜRÜMCÜ



Alemdağ Caddesi No: 528/B  
Tepeüstü-Ümraniye/İSTANBUL  
0532 470 37 94 / 0216 499 31 66



Tüm Düğün, Nişan, Sünnet  
ve Dernek Eğlencelerinde  
davul-zurna hizmeti  
verilmektedir.  
İrtibat: 0 532 470 94 37

## ACI KAYIBIMIZ

Halk Ozanımız



## Ali Kızıltuğ'u

hakka yürüdü. Ailesinin ve sevenlerinin acılarını paylaşıyoruz. Ruhu şad olsun

**YILTAŞ SIGORTAŞ**  
Mehmet Diktaş

## ZARA BÖREK & PİDE SALONU

Eşsiz Lezzetlerin Buluşma Noktası



- Börek Çeşitleri
- Poğaça Çeşitleri
- Pide Çeşitleri
- Soğuk ve Sıcak İçecekler

**Ticket Restaurant® sodexo winwin**

Ev ve İşyerlerine Servis Vardır.  
Özel Günlerinizde Toplu Sipariş Alınır.  
Kredi Kartı Geçerlidir.

Osmanağa Mah. Rıhtım Caddesi Reşit Efendi  
Sokak No: 18 Kadıköy / İSTANBUL  
Tel.: 0216 349 88 65

# Köyler de şehirleşti

## KÖYLER ALTYAPIYA KAVUŞUYOR

Divriği'ye bağlı bazı köylerin yol ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Başta köy içi yolların parketaşı ile yapılması olmak üzere kanalizasyon çalışmaları başladi. Köy içi yolların parketaşı ile yapılması geçtiğimiz yıllarda Madenli Köyü'nden başlamıştı.

Sırasıyla, Anzahar, Yağbasan, Palha, Başören ve Hazerkek (Günbahçe) Köylerinin köy içi parketaşı döşeme işlemleri devam ediyor. Köy okulları Köy Odalarına dönüştürken, köy mezarlıklarının da etrafları tel örgülerle çevrilerek koruma altına alınıyor. Yaz nüfusu oldukça kalabalık olan köylerin kişi nüfusu neredeyse dörtte bire kadar düşüyor.

## HAZERKEK YOLLARI YAPILDI

Divriği'ye 5 km uzaklıkta bulunan Hazerkek (Günbahçe) Köyü şu günlerde hummalı bir çalışma ile başta köyçi parketaşı döşeme işlemleri, sulama suyu, köy odası, mezarlık etrafının koruma altına alınması, muhtarlık odası gibi başlıca konularda aktif çalışmalar yapıyor.

Hazerkek (Günbahçe) Köyü Köy Muhtarı Serdal Pınar köyde yaptığı

Divriği'nin birçok köyünde altyapı çalışmaları tamamlandı. Önce kanalizasyon, daha sonra da köy içi yolların parke taşı ile döşenmesi Yağbasan, Madenli, Başören, Anzahar başta olmak üzere bir çok köyde yapılarak tamamlandı. Sivas İl Özel İdaresi ve Köy Muhtarlığı'nın ortak girişimi ile yapılan köy içi yollar çamur ve tozdan kurtulmak demek.



İşleri Divriği Gazetesi'ne anlattı. Serdal Pınar şunları söyledi; "Köyümüzün yaz nüfusu 65, kışın ise 25 kişi. Yaptığımız işleri köy

derneğimiz ile birlikte yapıyoruz. Köy Odamızı yaptıktı, toplantı odamızı masa ve sandalyelerimizi aldıktan sonra köy muhtarlığı

odasını yaptı. Sulamasuyu sorunumuzu解决了. Köyçi yollarımızı (550 metrekare) parketaşı ile döşedik. Derneğizin

ve İl Özel İdareminin desteği ile içme suyu sorunumuzu解决了. Köyün muhtelif yerlerine 1000 adet çam ağacı diktilik. Yaklaşık 700 metre istinat duvarı yaptık. Yıkık ve harabe evlerin hafriyatlarını alarak ev yerlerini ortaya çıkardık. Köyümüzün değişik yerlerine 5 adet çeşme yaptık.

Mezarlık etrafına tel örgü çekerek koruma altına aldık" dedi. Köyün en acil işlerini hemen hemen bitirdiklerini söyleyen köy muhtarı Serdal Pınar, bu işlerin yapılmasında emeği geçen köylülere teşekkür etti.

## ERSEN TAŞPINAR ANISINA

Sivas-Kayseri Karayolu'nda kullandığı otomobilin karşı seride gecerek duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Ersen Taşpinar (43) dün memleketi Sivas'ın Divriği İlçesi'ne bağlı Gülbaba Köyü'nde toprağa verildi. Cenazede Taşpi-nar'ın yakınlarının yanı sıra ÖDP yöneticileri de katıldı. Daha önce ÖDP'den Sivas milletvekili adayı olan Taşpinar, Türkiye 3'üncü Futbol Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden ve geçen sezon 2 ay içinde 2 kez geçirdiği kaza nedeni ile lige devam edemeyen Divriğispor'un Kulüp Müdürü olarak görev yapıyordu.

**Haber: Divriği Gazetesi**



Eserleriyle gönüllerde taht kuran,  
Anadolu'nun sesi, büyük ozan

## Ali Kızıltuğ'u kaybettik.

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.



## DİVRİĞİ GAZETESİ

Reklam ve aboneliklerle, duyarlı okurlarının desteği ve gücüyle yayın hayatında 11'inci yılı bitiriyor.



divrigigazetesi@gmail.com  
bayarsadet@gmail.com

**SAADET BAYAR**  
**0532 327 19 58**

# 2018

*Mutlu Yıllar*

Yeni yılın geleceğe  
umutla baktığımızı  
sağlayacak, ülkemize ve  
halkımıza hizmet azmimizi  
güçlendirecek ve daha mutlu  
günleri müjdeleyecek  
bir dönem olmasını diliyor,  
huzurlu, sağlıklı,  
umut dolu bir yıla  
merhaba demeyi  
diliyorum.



İnş. Müh. **Sükrü GENÇ**  
Sarıyer Belediye Başkanı



# “Birlikte Daha Güçlüyüz”

## DIVRİĞİLİ İŞADamları

## DİVSİAD'DA BİRLEŞTİ

İstanbul'un İş Dünyasına Divrigililer de Katıldı.  
Divrigililer iş insanları bir araya geldi. İstanbul'da yaşayan, ticaretle uğraşan Divrigililer bir araya gelerek DİVSİAD (Divriğili Sanayici ve İşadamları Derneği) adı altında dernek kurdular.

**DİVSİAD (Divriğili Sanayici ve İş Adamları Derneği)** İstanbul'da kuruldu. Kuruluşunu bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuran DİVSİAD kurucu Başkanı Niyazi Güneri, amaçlarının Divriğili Sanayici ve İşadamlarını bir çatı altında toplayarak dönemin koşullarına göre dayanışma

içinde olmak istediklerini söyledi. Basın açıklamasına çok sayıda Divriğili sanayici ve işadamı katıldı. Beşiktaş, Polat Bosphorus Otel'de bir araya gelen Divrigililer umutlu açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında açılış konuşmasını kurucu başkan Niyazi Güneri yaptı.



Kale



16 kişiden oluşan Kurucular Kurulu çalışmalarını tamamladıktan sonra yaklaşık 2 yüz kişinin katıldığı toplantıda derneğin kuruluşunu kamuoyuna açıkladılar. Kurucular Kurulu'nun çağrısıyla 15



Genel Sekreter Ali Balkaya birer konuşma yaptı. Gecede Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Dünya Mirası Mengücek Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mahir TEVRÜZ, Divriği Kültür Derneği Genel Başkanı Cafer Yıldız ve İş adamı Duran Önder birer konuşma yaptı. DİVSİAD Kuruluş Gecesine, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Dünya Mirası Mengücek Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mahir Tevrüz, Divriği Kültür Derneği Genel Başkanı Cafer Yıldız, Divriği Tabiat Varlıklarını Koruma ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı İhsan Çalapverdi, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, Divriği Cemevi ve Kültür Merkezi Yaptırma Derneği Başkanı Hüseyin Yılmaz, SİAD Genel Başkanı Yahya Han katıldı.

DİVSİAD Kuruluş Gecesinde, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Dünya Mirası Mengücek Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mahir Tevrüz, 35

Holding, Divriği Kültür Derneği Genel Başkanı Cafer Yıldız, İşadamlı Duran Önder ve Mimar Basri Hamulu'ya birer plaket verildi. Gecede, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yetkilileri "KOBİ Kredileri, Tarım ve Hayvancılık" üzerine üretim modelleri hakkında, Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız da KOBİ'lerin kredi ve finansman olanakları ile ilgili bir sunum yaptı. DİVSİAD Kurucu Başkanı Niyazi Güneri gecede yaptığı konuşmadada; "Divriği ilçemiz, potansiyel zenginlikleri olan ve ama bunları ekonomik bir değere dönüştürememiş bir ilçedir. Bizlere düşen ilçemizin kültürel, tarihsel, ekolojik dokusuna, toplum sağlığına zarar vermeden hatta katkı sağlayarak projeler üretmek, hem ekonomik kazanç sağlamak hem de bölgemize fayda sağlamak olacaktır. Yürüyeceğimiz bu yolda ticaretin Ahilikten gelen etik ve dayanışma ruhunu referans alacağız. SİAD örgütlenmeleri içerisinde bir fark yaratacağız. DİVSİAD olarak hiçbir şekilde bir siyasi anlayışın

temsilcisi, sözcüsü olmayacağı. DİVSİAD Tüm siyasi yapılara eşit mesafede duracak. DİVSİAD yöneticileri, DİVSİAD üzerinden siyasi bir mevki ve makam arayışi içinde olmayacaklar. Ancak ülkenin ekonomisine, iş dünyasına ilişkin kararlarda görüş bildirmek yükümlülüğünde taşıyacağız. DİVSİAD olarak statik değil dinamik bir yapı olmayı, kendini ve üyelerini geliştiren bilişim ve teknolojiyi kullanan bir yaklaşımı benimseyeceğiz" dedi. DİVSİAD Kurucular Kurulu adına ise Genel Sekreter Ali Balkaya yaptığı konuşmadada; Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği modern laik ve Demokratik Cumhuriyet içerisinde, ticaretin yazılı olan hukukuna, Ahilik geleneginden gelen ruhuna uygun ticari faaliyet yürüterek ülkemize ve ilçemize katma değer üretme gayrette olacağız. En temel amacımız; Divriğili girişimciler olarak bir arada olup öncelikle ticari ortak projeleri hayata geçirmek, ürettiğimiz bu projeler ile istihdama katkı sağlamak. Firmalarımızın ekonomik

potansiyelini büyütmek. Üyelerimizin firmalarının kurumsallaşması, vizyonlarının gelişmesi, fırsatlar ve imkanlardan haberdar olması, faydalananabilmesi, ticari Dünya ile ilişkilerini güçlendirmesini sağlamak olacaktır" dedi.



Aralık Cuma Günü Beşiktaş Balmumu'nda bulunan Polat Bosphorus Otel'de basın açıklaması, kokteyl ve yemekli gece yapıldı. Geceye Divriği kökenli, İstanbul'da ticaretle uğraşan çok sayıda kişi katıldı.

Gecede DİVSİAD adına kurucu başkanı Niyazi Güneri ile kurucu



16 kişiden oluşan DİVSİAD kurucuları şu isimlerden oluşuyor. Niyazi Güneri, Birsen Çınar, Ali Balkaya, Ali Çakıcı, Cevahir Can Özcan, İbrahim Karslı, Kemal Bozkaya, Muharrem Yılmaz, Nadir Günday, Nazım Karslı, Ramazan Özgür, Rıza Gürbülü, Serkan Aydemir, Süleyman Özcan, Yahya Han, Yusuf Ateş.