

## Dostluk ve Dayanışma Yemeği

Dostluk ve Dayanışma Yemeği'ne yüzlerce kişi katıldı

Divriği Kültür Derneği'nin düzenlediği Dostluk ve Dayanışma Yemeği 25 Kasım Cumartesi Günü Salon Figaro'da "Kadına Karşı Şiddete Hayır" teması ile yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı gecede Mustafa Özaslan ile Mercan Erzincan sahne aldı... *Devamı: Say:12'de*



## Tren Divriği'ye Ulaştı

Atatürk; "Demiryolumuz Divriği'ye varmıştır"

Atatürk 1 Kasım 1937'de TBMM'nin açılış konuşmasında "Sivas'tan sonra şarka doğru uzayıp gitmekte olan hat ilk durağı olan Divriği'ye varmıştır" dedi. Sivas-Erzurum Demiryolu yapımını Divriği'li hemşehrimiz Nuri Demirag yapmıştır.

*Devamı: Say:2'de*



# Divriği

Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyle yazmalıdır. (K. ATATÜRK)

DIVRIĞI: AYLIK SİYASİ GAZETE

KASIM: 2017

YIL: 11 SAYI: 125

www.divrigi.com.tr



GÖLDAĞI KABLO



KABLO İMALAT SAN. DIŞ TİC. ve PAZARLAMA A.Ş.

Merkez: Okçumusa Cd. Midilli Sk Göldağı İş Mrkz. No: 2/8 34420 Karaköy-İstanbul-Türkiye T.+90 212 251 40 83 pbx-F. +90 212 249 83 00 Fabrika: İstasyon Mah. Baraj Yolu Mevkii Künesi No: 20 Velineşe Org. San. Bölge. Çorlu-Tekirdağ T.+90 282 674 38 95-96 F. +90 282 674 38 94

PROFESYONEL ÇÖZÜMLER...

**göldağı kablo**

www.kablo.com - bilgi@kablo.com

## 3S Kale Holding'in girişimleriyle yapılan Divriği Cumhuriyet Meydanı

# En iyi kültürel miras



## MEYDAN AÇIK HAVA MÜZESİ GİBİ



Saadet Bayar

3S Kale Holding'in yapım maaliyetini üstlendiği Divriği Cumhuriyet Meydanı, Sign of the City Awards 2017'de 'En iyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma' ödülünü aldı.

3S Kale Holding'in kültürel mirasa sahip çıkmak ve bölgenin turizmine katkıda bulunmak amacıyla 5 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği Divriği Cumhuriyet Meydanı Projesi, Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Sign of the City Awards (SotCA) 2017 organizasyonunda, 'En iyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma' ödülünü aldı.

"Doğduğu topraklara sevdalı" Cumhuriyet'in ilk dönem sanayicilerinden Sadık Özgür'ün girişimci ruhu kadar hayırseverliğinden de ilham alan kızları Sema Gürün, Sefa Çizer ve Sedat Özgür; 3S Kale Holding ile sadece ekonomik yatırımlar yapmakla yetinemeyerek, hayatı dokunacak sosyal sorumluluk projeleri de üretiyor.

3S Kale Holding'in ekim ayında açılışını yaparak Divrigililere hediye ettiği Cumhuriyet Meydanı, ilçenin kültürel mirasını ve tarihini yansitan mimarisyle adeta açık hava müzesi olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren ilk yapılarından biri olan Divriği Ulu Camii ve Darrüşşifası'na yakınlığıyla da dikkat çeken Divriği Cumhuriyet Meydanı'nın, ilçe halkının günlük yaşamında önemli bir yere sahip. *Devamı: Say:9'da*



**Şahin Küçük**

sahinkucuk@hotmail.com.tr

**Tarım ve Hayvancılık**

**i**NSANLIĞIN yaşam macerası aşama aşama değişiyor dönüşüyor. Toplayıcılıktan tarıma, göçebelikten yerleşik hayata, oradan da kentleşmeye kadar uzuyor. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçme süresi milyonlarca yıl alsa bile, tarımdan sanayi ve teknoloji toplumuna geçiş süresi topu topu 3 yüz yılı bile zor buluyor. Hızlı bir değişim değil mi? Bugün modern (Bilişim) teknolojiye sahip toplumlar diye tabir ettiğimiz başta Avrupa olmak kaydıyla, İskandinav ülkeleri, Amerika, Kanada gibi všeaire ülkeler tarımdan kopmadan bugünkü aşamalarla ulaştılar. Yani, tarımdan sanayi, sanayiden teknoloji, ondan da bilim ve kentleşme yaratıllar. Aşama aşama, birbirinden kopmayan süreçler bu günlerle ulaşmamızı sağladı. Sömürge, barbarlığı, baskısı ve zulmü bir kenarda tutarsak, bugün modern dünyanın günlük yaşamda kullandığı ne varsa tamamı şu ya da bu yolla gelişmiş ülkelerden dünyaya yayılıyor. Bu gelişmelere kapılmasını kapatın (Demokratik, Çağdaş ve Laik Anayasaları benimsemeyen, İslam Hukukunu benimseyen) ülkeler dünyadan hızla dışlanıyor, içe kapanıyor, çağda ayak uyduramıyor.

Yazının başında, göçebelikten, tarım toplumuna, oradan da bu günlerde geldik demistik. Osmanlı tarihi boyunca açılıklı yoksullukla boğuşan, bir türlü belini doğrultamayan Anadolu insanı cumhuriyetin kuruluşundan sonra eğitimde, sanayide ve tarımda inanılmaz hamleler yaptı. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi de Türkiye idi. Ne zaman tarımdan ve hayvancılıktan koptuk, talihimiz ondan bu hale geldi. Mengücek Vakfı Kongresi'nde "Divriği'de Tarım ve Hayvancılık" gündeme geldi. Meralarımızı, tarlalarımızı üretime katmak için her fikre, her adıma ihtiyaç var.

## Divriği için karar alındı

### Mengücek Vakfı Kongresi Yapıldı

Dünya Mirası Divriği Mengücek Vakfı'nın Olağan Kongresi 25 Kasım Cumartesi Günü İstanbul'da yapıldı. Sivas Hizmet Vakfı'nın İstanbul'da yapılan kongresine vakıfın mütevelli Heyeti Üyeleri katıldı. Divan Başkanlığını vakıf başkanı Prof. Dr. Mahir Tevriz'ün yaptığı kongrede, Faaliyet Raporunu Serdar Tuğral, Mali Raporu da Kenan Kızıltan okudu. *Devamı: Say:5'de*



## Doğalgaz Divriği'ye geldi

Abone sayısı alt limiti 3 bin garantisi sağlandıktan sonra çalışmalarına başlayan doğalgaz hattı Divriği'ye ulaştı. Kangal üzerinden doşenen hatlar şimdi Divriği'de. Bazi mahallelerde hat döşeme işlemleri bitirildi. İsteyen aboneler gereklili işlevleri yaptıktan sonra evlerine doğalgaz bağlatablecek. Divriği'nin bütün mahallelerine doğalgaz hattının ulaşması 2018 yılı bitmeden sağlanmış olacak.



## YAZARLAR



Gülmser  
HEPER 5'de



Sadık  
Çelik 2'de



Yahya Kemal  
BAYAR 3'de



Şahin  
KÜÇÜK 1'de



Saadet  
BAYAR 7'de



Süleyman  
ZAMAN 6'da



İsmail  
ÇINAR 7'de



Turan  
ESER 8'de



Sadık  
ALBAYRAK

Lezzet ustalığında  
30 yılı aşkın tecrübe



"%100 Dana eti  
ile hazırlanan  
Anadolu'nun lezzetli  
et yemeklerini,  
geleneksel yöntemler  
ve eşsiz bir sunum  
ile beklenilerinizin  
ötesine taşıyoruz."

**keyveni**

Kurumsal Hazır Yemek

# Tren Divriği'ye Vardı

**Sivas-Erzurum Demiryolu I Sadet Bayar**

## CUMHURİYETİN BÜYÜK ATILIMI

"Demir Ağalarla Ördük Anayurdu Dört Baştan" Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük atılımlarından birisi hiç kuşku yok ki demiryollarıdır. Cumhuriyetin 10. Yıl Nutku'ndan bunu anlıyoruz. Sivas-Erzurum Demiryolu'nun yapılması süreci ise imkânsızlıklardan mükemmel başarı çıkarmanın en bariz örneklerindendir. 1928 yılında başlayan proje çalışmaları 1930 yılında tamamlanmış, ihale aşamasından sonra 1933 yılında çalışmalarla fiilen başlanmıştır. 550 kilometrelük Sivas-Erzurum Demiryolu 1939 yılında bitirildi. Özellikle Çetinkaya'dan başlayarak, neredeyse Erzurum'a kadar devam eden güzergah, genç yalçın kayalardan ve dağlardan oluyor. Bu dağları delerek, vadileri aşarak menzile ulaşmak başarıların en büyüğü sayılır. 550 kilometre uzunluğundaki Sivas-Erzurum arasında toplam uzunlukları 23 km olan 138 tünel, 971

Türkiye Cumhuriyeti'nin en parlak çalışmalarından birisi de Demiryollarıdır. Cumhuriyetin 10'uncu Yıl Nutkunda "Demirağlarla Ördük Anayurdu Dört Baştan" cümlesi bunun kanıtlarından sayılır. Atatürk 1937 yılında TBMM'de yaptığı konuşmanın bir yerinde "Tren Divriği'ye Vardı" diyor. Bu çok önemli bir cümle. Sivas-Erzurum Demiryolu 1933 yılında başlıdı, 1937'de Divriği'ye 1939'da ise Erzuruma vardi.



meşekatli günler, aylar hatta yıllar gelip geçti. Sivas-Erzurum Demiryolu Hattı ilk olarak 1910'lu yıllarda gündeme geliyor, ancak pratik bir adım atılamıyor. İlk adım 1928 yılında atılıyor. Proje ve ihale aşamasına kadar çeşitli sıkıntı süreçlere şahit

Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'a kadar ulaştırılıyor. Neden Mareşal Çakmak'a getiriliyor. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, döneme göre yapılacak stratejik planlarda Genelkurmay'ın da görüşleri önemseniyor. Dönemin Bayındırlık Bakanı Hilmi Uran'ın hatıralarından

zorluklarını kendilerine harita üzerinde anlatmışım. Merhum beni sükünetle ve sabırla sonuna kadar dinlemekle beraber, hattın cenup istikametten geçmesini iltizam ettiğini ifade etmişti. Anlaşılmıştır ki, bu hususta kararlı idi ve fikrini



köprü var. Boğazlar bölgesinde tünellerin sayısı 31 adet. Toplam uzunlukları ise 9 buçuk kilometredir. Nuri Demirag hattın zamanında bitirilmesi için hattı muhtelif kesimlere ayıracak farklı taşeronlara ihale etmiş malzeme taşınması ve iklim koşullarındaki karşılaşan zorlukları asgariye indirerek hattın zamanında bitirilmesinde başarılı olan taşeronların isimleri tünellere verilmiş; Ali Bey Tüneli, Yahya Bey Tüneli, Hâşim Bey Tüneli, Osman Bey Tüneli, Yaşar Bey Tüneli gibi. Yahya Bey Tunelinin öyküsü ise ilginçtir. Yahya Bey tüneli zeminin uygun olmaması nedeniyle zamanında tamamlanamamış ve Atatürk'e tüneli tamamlayacağına dair söz vermiş olan Yahya Bey, bu sözü tutamamış olmaktan dolayı gururu incinerek intihar etmiştir. Yahya Bey, ismi ile adlandırılan tünelin önüne defnedilmiştir.

oluyoruz. Esas proje Zara ve İmranlı'nın güneyinden geçerek Erzincan ve Erzurum'a ulaşması planlanıyor. Bunun nedeni de bölgenin ve coğrafyanın Divriği'ye göre daha rahat olması. İkinci bir görüş de Kangal, Çetinkaya ve

öğrendiğimize göre olayın aslı şöyle. "Her iki bölge gözönüne alındı, Divriği Bölgesi maliyet olarak çok yüksek olduğu için Bakanlar Kurulu Zara ve İmranlı Bölgesi'nde karar verdi. Kararı onaylatmak için dosyaları koltuğumun altına

değiştirmek kabil değildi. Ben de kendisini dinledikten sonra, hattın cenuptan geçirileceğini söyledim ve ayrılmak üzere haritaları derleyip toplamaya başladım. Bu sırada Maresal yanına sokuldum ve kendisine has olan neşeli ve keyifli haliyle bana;



Divriği'den geçerek Erzincan'a oradan da Erzurum'a ulaşması görüşü. Divriği üzerinden yapılacak demiryolu projesi bölgenin çok çetin olması dolayısıyla bu görüş fazla benimsenmiyor. Bu durum zamanın Genelkurmay

başkanı Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'a götürdü. Son kararı vermesi için güzergâh haritalarını ve bana verilen rakamlarla lüzumlu malumatı alarak merhum Fevzi Çakmak'a gitmiş ve iki ayrı güzergâhın muhtemel maliyetlerini inşa kolaylık ve

"Hiç tereddüt etme, bu hat cenuptan geçmekle göreceksin çok daha ekonomik olacaktır; ben Cihannüma'da okudum, o taraflarda demir madeni varmış" dedi.

\*İhsan Çalapverdi Arşivi Devamı: Gelecek Sayıda



Gıda Güvenliği

**Sadık Çelik**

sadik.celik@keyveni.com

**Geçmişten Günümüze Türk Mutfağı**

Her milletin, ülkenin ve toplumun sosyo-kültürel ve ekonomik yapısına, tarihsel kimliğine, inançlarına, beslenme alışkanlıklarına, damak zevkine, tarımsal üretim ve yapısına göre şekillenmiş bir mutfağı vardır. Türk kültür hayatının önemli bir unsuru olan Türk mutfağı; aynı zamanda dünyanın en ünlü birkaç mutfağından biridir. Çeşit ve lezzet açısından oldukça karanlık, yiyecek hazırlama ve pişirme teknikleri, özel gün yemekleri, mutfak araç ve gereçleri açısından da çok zengindir. Türk mutfağı denilince de Türk tarihi ve bu tarihin oluştuğu coğrafya akla gelmelidir.

Türk mutfağının yüzüllar süren gelişimi, Türkler'in tarih boyunca yaşadıkları coğrafya ve bu coğrafyanın sunduğu malzemeler, geniş mutfak kültürünün oluşmasında büyük katkı sağlamıştır.

Türk mutfağını tarihsel gelişimi içinde dört bölümde ele almak gerekiyor. 1040'dan önceki Orta Asya bölümünde ait bilgiler eldeki bulgulara göre kısıtlıdır. Göcbe yaşamına uygun olarak Türklerin koyun eti, at eti, bugday ve mamullerinden yapılan açma börek, ekmek gibi hamur işlerini kullandıkları belirtiliyor. Süt, yoğurt, ayran, kırmızı da kullandıkları belirtiliyor. Çinlilerden mantı aldıkları ileri sürülmüştür. İslam öncesi kaynaklardan Orhun Abideleri'nde ölü așından, gevşik ve tavşan etleri yenildiğinden söz ediliyor. Selçuklular döneminde Divanü Lügat-it Türk'te, tutmaç, yufka, kavut (helva) gibi yiyeceklerden bahsediyor. Aynı dönemin diğer bir eseri Kutatgu Bilig, yemek düzenleri ve sofra adabı üzerinde duruyor. Yine aynı dönemde ışık tutan Dede Korkut Hikayeleri yahni, şişlik ve dovgası (toysa çorbasi) gibi yemekleri anlatıyor. Orta Asya'da tarım, hayvancılık ve Aral Gölü çevresinde balıkçılık ile geçinen ve beslenen Türkler, daha sonra şartların uygunusuz hale gelmesi ile Anadolu'ya göç edip yerleşmişler ve Anadolu Selçuklu Devletini kurmuşlardır. Anadolu topraklarında daha önce bilmediği ve tanımadıkları ürünler ile karşılaşan Türkler, bu yeni ürünler ile önceleri basit daha sonrasında karmaşık pişirme teknikleri kullanarak zamanla çok zengin bir mutfaq yaratmışlardır.

Anadolu'daki tarım topraklarının verimliliği, üç tarafı denizlerle çevrili topraklar ve Kavimler Göçü'nde yaşanan kültürel çeşitlilik ile Türk mutfağı kavramı yavaş yavaş şeklini almaya başlamıştır.

Bugünkü Türk mutfağının temellerini Osmanlı Saray mutfağı oluşturmaktadır. Başlarında çok rafine, mütevazı ve gösterişten uzak sofralarla yemek yiyen Sultanlar, sofraları gittikçe zenginleşip çeşitlenmiştir. Mutfağın özellikle önem kazandığı zaman ise Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te İstanbul'u feth etmesi ile başlar. Müthiş bir zenginliğe sahip olan Sultan, imparatorluğun her köşesinden aşçılar ve farklı malzemeler getirilebilme gücüne sahiptir. Bundan ötürü Osmanlı Saray mutfağının gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

Hatta Fatih döneminde saraya ilk defa çeşitli deniz mahsulleri alınmış ve hazırlanmıştır.

Mutfak ayrıca bir teşkilat olarak ele alındığında, mutfak rütbeleri ve aralarındaki ast-üst ilişkisi önem taşımaktadır. Osmanlı'da mutfak teşkilatı, toplumsal bir kurum gibi çalışıyordu. Saray mutfağının bir başka özelliği ise sultanın ve imparatorluğun ne kadar zengin ve güçlü olduğunu vurgulamasıdır. Bu bağlamda dosta ve düşmana bir mesaj verildiği düşünüldür.

Türk mutfağı; Türklerin uzun yıllar, baharat yolunu denetim altında tutmasından dolayı Dünya'nın en gelişmiş mutfaklarından biridir. Baharatlar, etin ömrünü uzun kıldığı gibi terbiyelenmesi için de gereklilik arz eder. Tarım için uygun ve verimli arazilere sahip olmuş Türklerde, rençberlik ve hayvancılıktan dolayı; hem sebzeye hem de et yemek çeşitliliği vardır.

19. Yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu zayıflamaya ve güç kaybetmeye başlamıştır. Osmanlılar ise, Avrupa ülkeleri ile olan ilişkilerini iyileştirmek ve onların sempatisini kazanmak için yaşam tarzlarında değişiklik yapma yoluna gitmişler ve daha Avrupalıları yaşıt batılı olmaya başlamışlardır. Bu değişiklikler yeme içme alışkanlıklarına da yansımıştır. Abdülmecid döneminde çağdaş yemeklere ayak uydurma amacıyla Topkapı Sarayından çıkan Osmanlı hanedanı, Dolmabahçe Sarayına taşınmış ve masallarda, sandalyelerde, çatal ve bıçak ile yemek yemeye başlamıştır. Özellikle yabancı misafirleri olduklarında onlara en ala ziynetleri sunmuşlardır, mönüllerde de Osmanlı ve Fransız mutfağından yemeklere yer vermişlerdir.

Cumhuriyet dönemi mutfağında Tanzimat ile başlayan yabancı mutfak etkisi görülmektedir. Ancak mutfak evlerde ana özelliklerini kaybetmemiştir. Son yıllarda küreselleşmeden mutfak da nasibini almış, dünyanın her türlü yiyeceği ve baharatları tüm mutfaklara girmiştir. Yöresel mutfaklar bu durumdan çok fazla etkilenmemiştir. Balkanlardan ana vatana geri dönen, göç eden Türkler, beraberinde mutfak ve yemek kültürlerini de getirip, Türk mutfağına yeni lezzetler eklemiştir. Özellikle çeşitli otlarla yaptıkları hamur işleri ve kendilerine özgü usulle hazırladıkları et yemekleriyle kültür harmanına çok büyük katkıda bulunmuştur.

Türk mutfağı, yemek sanatının çorbalarдан tatlılara kadar giden bölgülerinin hepsinde son derece zengin örnekler sahiptir. Yemeği kültürle kaynaştıran müthiş bir zenginliği vardır.

Eskiye yerinden yemek kültürümüzde, günümüzde masa geleneği başlamıştır. Eskiye kalori ihtiyacı fazlaydı, günümüzde daha az kalori ihtiyaç duyuluyor, buna bağlı olarak yemek listelerinde değişikliğe gidiliyor. Turgut Özal dönemiyle ve daha sonra 1995 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması ile pek çok yabancı yiyecek maddesi marketlerimizde görülmeye başlamış, bu da yemeklerimizi değişikliklere uğratmıştır. Bu değişimler sofra geleneklerini etkilemese de yemekleri etkilemektedir. Artık yemeklerimizde soya sosu, bezamel sos, ketçap, mayonez vb. hazır soslar ve ürünler kullanılmaktadır. Bu da yüz yıldır özünü koruduğumuz hazine değerindeki yemek kültürümüze zarar vermektedir.

# Tapu için kararlı adım



Saadet Bayar

İBB MÜLKİYET KONUSUNDA TOPU YİNE TACA ATTı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, imar sorununun çözümüyle alakalı alınan yürütme durdurma kararını bir üst mahkemeye taşıyarak bozdu. Karara göre Sarıyer Belediyesi'nin açtığı dava sonucu İBB Meclisi'nde görüşülecek planların meclis yolu tekrar kapanmış oldu.

Sarıyer Belediyesi, yaklaşık 250 bin kişinin etkilendiği tapu sorununun çözümü için 2981 sayılı yasa çerçevesinde gecekondu mahallelerinin imar ıslah planlarını hazırlayarak, Sarıyer Belediye Meclisi'nden geçirmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Planların meclis gündemine alınması beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Dairesi, meclis kanununun 14.



planlarını Büyükşehir Meclisi'ne göndermeden Sarıyer Belediyesi'ne iade etti. Karara tepki gösteren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 25 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen bilgilendirme toplantıda "Mülkiyet sorunu boynumun borcudur. Dava açacağız" diyerek konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı.

"Mülkiyet sorunu boynumun borcudur. Dava açacağız" diyerek konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı. Başkan Genç'in konuşmasının ardından Sarıyer Belediyesi konuya İdare Mahkemesi'ne taşıyarak vatandaşların tapularını alması için mücadeleşini sürdürdü. Görülen davaların çoğunluğu Sarıyer Belediyesi lehine sonuçlanınca mahkeme İBB'nin imar ıslah planlarını geri göndermesine karşı yürütme durdurma kararı verdi. Böylece, Sarıyer Belediye Meclisi'nden geçen imar planlarının İBB Meclisi'ne gidebilmesinin yolu açılmış oldu. Bu durum karşısında İBB konuya Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyarak verilen yürütme durdurma kararını

bozdurdu.

**MAHALELLER BİRLİĞİ TAPULARDA KARARLI**  
Alınan karar üzerine tapularına kavuşmak isteyen Sarıyerli vatandaşların kurdugu Mahalleler Birliği bildiri yayınladı. Davaya müdahale olmak için girişimlere başladıklarını belirten mahalleler, bu dava yıllardır yerleşim yerlerinin hukuki güvenceye kavuşmasını bekleyen vatandaşların davasıdır diyerek, "Emeklerimize, haklarımıza, hayatımıza, yerleşimlerimize sahip çıkmak için davaya müdahale olacağız" dedi. Mahalleler müdahale olmak için 22 Kasım'da mahkeme heyetine dilekçelerini verecek.

Haber: Divriği Gazetesi



**SARIYER BELEDİYESİ**

Sarıyer Belediyesi, yaklaşık 250 bin kişinin etkilendiği tapu sorununun çözümü için 2981 sayılı yasa çerçevesinde gecekondu mahallelerinin imar ıslah planlarını hazırlayarak, Sarıyer Belediye Meclisi'nden geçirmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Planların meclis gündemine alınması beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Dairesi, meclis kanununun 14.

maddesini gerekçe göstererek tüm imar ıslah planlarını Büyükşehir Meclisi'ne göndermeden Sarıyer Belediyesi'ne iade etti. Karara tepki gösteren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 25 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen bilgilendirme toplantıda "Mülkiyet sorunu boynumun borcudur. Dava açacağız" diyerek konuyu yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı.

**Gerçege Hü**



**Yahya Kemal Bayar**  
divrigigazetesi@gmail.com

**İnsan Olmak Yeterli**

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nu tanımayan kalmadı değil mi? Ona kısaca "Komünist Belediye Başkanı" da diyorlar. Türkiye onu "nohut, fasulye ve mercimek" ekerek ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermesiyle yakından tanıdı. Komünist Belediye başkanı bu işi biraz daha büyüterek, portföyüne "bal, zeytinyağı, Zeytin, Peynir" vesaire tarım ve hayvancılık ürünlerini ekledi. Komünist Belediye Başkanı geçtiğimiz günlerde bir dizi seminer için İstanbul'a geldi, Ovacık'ta ne yaptıklarını anlattı. Konuşmasının bir yerinde söyle bir cümle kurdı "sizlerin düşündüğü şeyler biz Ovacıkta yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Bizim düşündüğümüz şeyler neydi? Bunu anlatmaya bile gerek yok. Üretim odaklı dayanışma modeli. Herkesi becerisi çerçevesinde üretmeye katma projesi. Kimyasal katkılarından arındırılmış, temiz gıdalara erişme girişimi. Üretenler ile tüketenler arasındaki, halkın sağlığını hiçe sayan gözü dönmüş para cambazlarını ortadan kaldırma girişimi.

Dünyanın modern ülkeleri tarımdan sanaya geçerken, tarımı terk ederek sanaya geçmedi. Modern tarım üretimini güçlendirek, sanaya kaynak aktardı. Türkiye de bu yolla başladı, ancak 1950'lerden sonra tarımı tamamen devre dışı bırakarak, sanayaşmayı önüne koydu. Toplum yapısı itibarıyle "yarı göçbe feodal" modern sanaya geçme ihtimali olmayan, Osmanlı bakiyesi nüfus derin bir kirılma yaşadı. Batının sanayi modeline ulaşım derken, evdeki bulgurdan oldu. Daha 60 yıl önce Türkiye, dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeyden biri iken, bugdaydan ete, mercimekten fasulyeye, hatta samana kadar bir dizi tarım ürünü dışarıdan ithal eder hale geldi. Cabası, hayal ettiği sanayi toplumu hevesi ise kursağında kaldı. Çünkü dünya yerinde durmuyordu. Biz sanaya geçme patinajı yaparken dünya, teknolojiye, hatta, bilişim teknolojisine çoktan geçmiş oldu. Şimdiki maceramız da, modern batı ile bilişim teknolojileri ile rekabet edebilmek üzerinde kuruluyor. Kısa bir zaman sonra bu da hayal kırıklığı ile sonuçlanacak.

**Cumhuriyetin Kiyemetini Bilemedik.!**

Yüz yıl geriye giderek bu günü Anadolu'nun ne durumda olduğunu incelerseniz, cumhuriyetin ne demek olduğunu iyi anlaysınız. Elde avuçta, üstte başta yok. Halk, bulaşıcı hastalıkların, cehaletin pençesinde kıvrıyor. Oturduğu köyünde, evinde kaç gün kalacağına bile garanti yok. Her an bir Osmanlı ordusu baskısı ve korkusuya göçe hazır bir yaşam. Padışah kıl peşinde, kıl da ekmeğin peşinde. Böyle bir ortam. Kendilerini "Osmanlı Ecdatları" sayan hevesliler, cumhuriyeti anlayamazlar ama, Anadolu halkı yeni kurulan cumhuriyetin ne demek olduğunu çok iyi bilir.

**Gelelim Tarıma**

Özellikle 1950'den sonra, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle, genç cumhuriyetin kuruluş referansları ortadan kaldırıldı. Osmanlı sevdalıları iş başına geçti. Başta Köy Enstitüleri ve Halkevleri olmak üzere, insanı özgürleştirin ne varsa yok edildi. Devletin yönendirmesiyle, Anadolu'nun verimli tarım arazileri, meraları kaderine terk edildi. Tarımdan geçimini sağlayan milyonlarca nüfus başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere göçtü. Tarım ve hayvancılık tamamen çıktı. İşte Komünist Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu çökken tarıma yeni bir bakış açısı getiriyor. Bireylerin tek tek bir şey yapamayacağını söyleyerek, kooperatifler üzerinden toplumsal üretim modeli inşa ediyor. Geçmişte bu böyledi zaten. Fiskobirlik, Tariş, Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstri Kurumu, Çay Kur, Toprak Mahsulleri Ofisi, gibi üreticiyi destekleyen, hatta teşvik eden kurumlar yok muydu zaten. Maçoğlu buraya işaret ediyor. Tabi anlayana! Aslında Maçoğlu'nun yaptıklarını ondan önce kısmen yapanlar var. Çiftçi Sen, Tarım Sen, Üzüm Sen, Kayısı Sen, Fındık Sen başta olmak üzere çeşitli girişimler var. Şimdi sıra Divriği'de? Mesele sadece temiz ve sağlıklı gıdalara erişme değil, Divriği'nin geleceği söz konusudur. Terk edilmiş topraklarımıza yeniden üretme katma projesidir. Bunları yapmak için, Maçoğlu olmaya, komünist olmaya gerek var mı? İnsan olmak kâfi değil mi?

# asteam®



**asteam®**  
ASDAĞ TRIKO TEKSTİL SAN. TIC. LTD.ŞTİ

**Eyüp AYDINDAĞ**

[www.astriko.com](http://www.astriko.com)

**Merkez:** Maltepe Cad. Orhan Kocabas

**Trikot Çarşısı No:** 9/41-42-56

**Bayrampaşa /İSTANBUL**

**Tel:** 0212 612 77 81 **Fax:** 0212 612 47 66

**Fabrika:** Orta Mah. İbrahimaga Cad.

**Hulusi Bağcı İş Merkezi 6-8 /10-11**

**Topkapı -Maltepe 7İSTANBUL**

**Tel.:** 0212 613 44 26

[astriko@astriko.com](mailto:astriko@astriko.com)

# Mona Lisa'dan Zengin

## Doğan Kuban



Ulu Camii Cennet Kapısı, Mona Lisa'dan daha zengin

Doğan Kuban  
12 Haziran 2017  
Ulu Camii Cennet Kapısı, Mona Lisa'dan daha zengin  
Divriği'de Hürremşah'ın Cennet Kapısı Türkiye'nin en büyük sanat yapıdır.

Mengüçek Emiri Ahmet Şah ve eşi Turan Melik'in yaptırdıkları Ulucami ve Şifahane'nin mimarı olan Ahlatlı Hürremşah'ın tasarladığı, bezemelerinin çoğunu eliyle yonttuğu taç kapılar Türk çağının en önde gelen başyapıtlarıdır.

Kible kapısındaki yontu (heykel), tasarımını ve işçiliği ile İslam ve Yakındoglu'da yoktur. İkonografik olarak dünya sanat tarihinin hiçbir döneminde, büyük bir heykel uygulaması olarak, bu nitelikte bir 'Cennet Kapısı' imgesi yaratılmamıştır.

Hürremşah'ın tasarladığı ve olaganüstü yaratıcılığı ile kendi eliyle yonttuğu bu taç kapı dünya sanat çevrelerinin artık farkında



olduğu bir yapıttır. Divriği Ulu Cami 'korunması gereken en önemli evrensel sanat miraslarından biri' olarak, UNESCO'nun tarihi yapılar listesindedir. Anadolu Türk kültürünün kimliğini oluşturan en önemli tarih mirasıdır. Anadolu-Türk varlığının dokunulmazdır.

Bu yazı 1967'de başlayan bir koruma çabasının ülke gündemine getirilmesi için bir çağrıdır.

Eşi dünyada yok: Bir Şah Eser

Dünyanın en büyük Cennet Kapısı imgesi, 800 yıl önce, yaratıcı bir tasarımla ve kanımcı, dünyada başka eşi olmayan bir yontu ustalığı ile dünya heykel sanatına armağan edilmiştir. Anadolu-Türk kültür ortamında yaratılan bütün sanat

Divriği Ulu Cami 'korunması gereken en önemli evrensel sanat miraslarından biri' olarak, UNESCO'nun tarihi yapılar listesindedir. Anadolu Türk kültürünün kimliğini oluşturan en önemli tarih mirasıdır. Anadolu-Türk varlığının dokunulmazdır. Bu yazı 1967'de başlayan bir koruma çabasının ülke gündemine getirilmesi için bir çağrıdır. Eşi dünyada yok: Bir Şah Eser Dünyanın en büyük Cennet Kapısı imgesi, 800 yıl önce, yaratıcı

yapıtları arasında bu büyük sanat yapımı ile eşleştirilecek başka bir yapıt yoktur. Ülkemizde tarihi anıtların arasında koruma önceliğinde ilk yapittır. Korunması, fakat cahil restoratörlerin dokunmaması gereken bir 'Şah-Eser'dir.

Toplum kimliğini yok etmenin en kestirme yolu sanat yapıtlarının tahribidir. Onlar kültürün maddi kanıtlarıdır. Bunların başında mimarı gelir. Kuşkusuz pek çok başka veri de var. Tarih de onlara dayanarak yazılır.

18. yüzyıla kadar yazının elle yazılması, eğitimin sadece dini öğreti niteliğinde olması, kitabin nadir ve sadece egemen olanlardan söz eden bir anlatı olarak kalması, okuma yazması olmayan toplumların bu güne kadar cahil kalmalarının nedenidir.

Tek araştıran uzman yok

Türkiye tipik bir örnektir. Bugün 80 milyon Türk'ten hiçbiri, eğer bu konuyu inceleyen uzmanlar arasında değilse, Mengüçekoğlu Beyliğini, adından başka bir şeyi ile hatırlamaz. Libya'nın ya da Van'ın nerede olduğunu bilmeyen sokaktaki kalabalıklara Mengüçekoğlu Beyliğini sormayın! Bizim de ulusal kültürümüz var diye böbürlenmiş kimilerinden, ülkemizin tarihi ve diline ilişkin bilgi alamazsınız. Kendi



geçmişlerini öğrenmemişlerdir.

Avrupa'nın Rönesans'tan sonraki aydınlanmasının bize sadece rüzgârı geldi. Kendi tarihimize Avrupalılardan ögrendik. Fakat bu toplum ve ülke, bir varlık olarak, bizim ocağımızdır. Ne var ki toplum, cehaletinin doğası sonucu buna sahip çıkma bilincini üretemiyor. Divrigiliğin ortak aklı da, 'kültü' deyince Hürremşah'ın kapısını anımsamıyor.

Tutucu halkın ne yazdığını, ne dilinin tarihini, ne de anıtlarını bilmemesi, Avrupa'ya göre sig kalmış Osmanlı kültürünün tarih boyunca hep taklitle yaşamış olmasının sonucudur. Tarihi kimliğimize sahip çıkamıyoruz.

Mücevher'in farkında olmayan toplum

Böyle bir yapının farkında olmayan ve ona eşi bulunmaz bir mücevher gibi davranışın bu toplum, kültürel aymazlığın en derin çukurunda sayılabilir. Tarihin yaşayın verilerini koruyamıyor. Burada kabahat ya da suç, döner kebab dükkânı ile tarihi taç kapı arasında bir fark görmeyen, halk ya da idareci, aydınlanmamış çoğunluğun değildir. Yozlaşmış entelektüel azınlığın sanatsal duyarlılığıdır.

Bu yontu, tarihimizin dokunulmazdır. Hiçbir kuruluşun malı değil, insanlığın ve Türk tarihinin malıdır. Türk tarihine onur veren bir mirastır.

Bu taç kapıda, doğanın, geometrik olmayan, çizgi ve sayıya indirgenmeyecek bir ağaç gibi, özgür bir tasarımla yaratılmıştır. Palmetler cennet ağaçlarını simgeleyenler. Sanatçı kapı kemerinin üstüne yerleştirdiği 'Lotus' çiçeği motifinde de aynı davranışla, Hindistan'dan Misra, sonsuz yaşam imgesi olan lotus çiçeğini, en klasik biçiminde kullanarak, Cennet Kapısı imgesini bir sonsuzluk simgesi ile taçlıyor. Hürremşah, neredeyse bütün Ortadoğu geçmişini özetliyor.

Mona Lisa'dan zengin

Bir taç kapı simgesel çiçek ve yapraklar kullanarak sonsuza uzanan bir cennet kapısı olarak hayal etmek Hürremşah'ın bize kültürel hediyesidir. Dünyada başka eşi olmayan ve Anadolu-Türk kültürünü ayrıcalığını vurgulayan bu yapıt, Mona Lisa'nın portresi yanında, çok daha zengin bir sanat yapıdır. Hürremşah'ı Leonardo ile karşılaşmak söz konusu değil. Ama bu kapı Louvre'da sergilenseydi, sanatseverlerin gözünden düşmezdi. Ulu Cami'nin kible kapısı büyük bir sanatçının hayalini süsleyen bir imge olarak, olaganüstü bir işçilikle taşa oyulmuştur.

Bu cephede sanatçının olaganüstü hayalinin yarattığı derin ve güzel imgeler var. Ağaçlara insan yaşamının simgesi olarak bakmak, kat kat güneş simgelerini gök kubbenin tanrıya çikan basamakları olarak düşünmek, sufi imgelerden çok daha güçlü ve etkileyicidir. Yükselişin lotusla bitmesi de, cennete giren inançlı insanın sonsuz yaşamını simgeler.

Bu ayrıntıların çağdaş insanları nasıl etkileyeceğini bilmiyorum, ama İslam kültürünün sanatsal ifadesi açısından başka örneği yoktur. Hürremşah'ın sanat üzerinde bir kitap

bir tasarımla ve kanımcı, dünyada başka eşi olmayan bir yontu ustalığı ile dünya heykel sanatına armağan edilmiştir. Toplum kimliğini yok etmenin en kestirme yolu sanat yapıtlarının tahribidir. Onlar kültürün maddi kanıtlarıdır. Bunların başında mimarı gelir. Kuşkusuz pek çok başka veri de var. Tarih de onlara dayanarak yazılır.

yazılabilir. Burada pagan kozmogoni var. Bu tasarımda Türk Şaman tarihinden kalan oglular var. Pagan Türklerde Şamanlar göğü dokuzuncu katına yükselsek Kök Tengri'ye simgesel olarak ulaşırlardır. Bu taç kapıda sanatçı, dokuz gök katını simgelemiştir. Simetrik gibi, ama değil!

İnsan yaşamını doğaya yaklaşır bir yorum, birçok tarihi simge,

Türk kültürünü ağızdan düşürmeyecek için Türkiye'de bundan daha önemli bir arkeolojik kalıntı yoktur. Bunların farkında olmayan bir toplumun geçmiş kültür özüntüsü, içersiz bir politik söylemdir. Fakat asıl acı olan entelektüel ahlaksızlık (halk katında namussuzluk) ya da sanatsal duyarlılık ve hamiltır.

Dış etkilerden mutlaka korunmalı



Hürremşah'ın yapısını korumak için yontuya el değdirmemek ve yapının statik sorunlarını çözmek, yontuları dış havadan korumak gereklidir. Bu kapı bir müze objesidir. Her ayrıntısını o andaki yaratıcı vurusu ile hiçbir tuşunu yinelemeyerek yapan bir büyük heykeltıraşın yapısını taşıtı ustalarına restore ettirmeyi düşünmek bir cinayet programıdır.

Kısaca dünya çapında bir yontu yapımı, yani heykelimiz var: Cennet Kapısı simgesi... Eşi ne İslam'da ne batıda ne de herhangi bir kültürde yok. Türk halkın da bundan haber yok! Bu toplumsal cehaletin en büyük kanıtıdır.

Türk kültürü diye dövünenlerin utanması gereken bir durumdur.



**Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti**

**ANADOLU SIGORTA 83.YIL**



**YILTAŞ SIGORTAŞ**

**Allianz**

**AXA SIGORTA**

**HDI Sigorta**

**www.yiltassigorta.com.tr**

**Kazım Karabekir Caddesi Tuna Han  
No: 101/46-47 İskitler / Ankara**

**Pbx: 0312. 384 67 26  
0312. 341 18 26  
Fax: 0312. 341 58 27**

**yiltas58@hotmail.com - yiltassigorta@hotmail.com**

## TEŞEKKÜR

Oğlumuz Hüseyin Özdemir ile Gelinimiz Pınar Ayık'ın  
Wow Otel'de yapılan nikâh ve Düğün Törenine katılarak bizleri onurlandıran



**Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli  
Selvi Kılıçdaroğlu**  
**CHP PM Üyesi İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir**  
**CHP Grup Başkan Vekili İst Mv Engin Altay**  
**CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran**  
**CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker**  
**CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre**  
**CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan**  
**CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan**  
**Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu**  
**CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat Sönmez**  
**Divrigi Gazetesi Yazarı Şahin Küçük**  
**Divrigi Belediyesi Önceki Başkanı Muharrem Yağbasan**  
**Avcılar Şoförler Odası Başkanı Kemal Türk**  
**Halk Ozanımız Celal Yılmaz**  
**Sanatçımız Şahin Aydın**  
**ve Aslıgül Ay'a**

ayrıca bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan akrabalarımı, dostlarımı ve CHP'de birlikte siyaset yaptığım yol arkadaşlarımı, mesaj ve çiçek gönderen dostlarımıza Özdemir Ailesi olarak Teşekkür Ederiz

**Celal Özdemir**

Murat  
Şahin'imizi



## UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ

15 Kasım 2003'de yobaz odaklarca gerçekleştirilen hain saldırırlarda yitirdiğimiz eski dernek başkanımız Murat Şahin'imizi sonsuzluğa uğurlayışımızın 14'üncü yılında özlemle ve hasretle anıyoruz.

Dilimizin yettiği elimizden geldiği kadar terörü lanetlemeye devam ederek, bu güzel coğrafyanın barışından yana tavır almaya ısrarla devam edeceğiz. Bu vesileyle yakın geçmişimizdeki katliamlarda yitirdiğimiz tüm terör mağdurlarını saygıyla anıyoruz.

**Yağbasan Köylüleri Eğitim Kültür  
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği**



**TOPLUM**

Prof. Dr.  
**Gürümser Heper**  
hepergulumser@gmail.com

**Yağmur ve Siyaset**

Yağmur ve siyaset başlığının siyaset için fazla duygusal bir anlatım gördüğünü düşünüyorum olabilirsiniz. Siyasete liderlerin ve politikacıların kontrollsüz duygularını karişığı bir ülkede siyasi yazırlara duyu katmanın zararı olmasa gerek. Nihayetinde günümüz siyasetinin bizlere yağmurun kokusunu hissettiğini düşünmekteyim. Üstelik siyasetin rüzgârlı havası toplumu savururken, yağmurlu havanın uykusuna yatkın bize yakışmaz. Peki halkın siyasi fırtınanın neresinde? Ben toplumun aşırı derecede politize olduğunu düşünenlerdenim. Siyasi rüzgârı halkın sabah evinden çıkarken yediği bir dilim ekmek başlayarak akşam evinde içtiği bir tas çorbasına buluşacak kadar belirleyici olduğu bir toplumda apolitik olmak teorikte de pratikte mümkün değil. Sıradan insanların sıradan yaşamalarını belirleyecek bir siyasetin etkisi bir fırtınanın etkisi gibi herkesi önüne katmış durumda. Ancak sıradan insanların bireysel yaşamının önünde engel veya bir pencere olarak düşünecek boyutta politize olmasını bir toplumun yüksek siyaset izlediğinin değil çıkmazda olduğunun resmi olarak düşünüyorum. Siyasete bireysel pencereden bakanları küfürmeyen bir tavır içerisinde değilim. Zira bu halkın gerçekini küfürmeyen olur. Sokakta, yolda, otobüste, bankada, hastane koridorunda, kahvede bireysel her adımına, cümlesine, tavırına siyasetin pencerelerinden bakan, kurgulayan ya da itiraz eden insanları yadrigamıyorum. Yadrigadığım şey bu itirazların henüz organize olmaması. Aynen yağmur öncesi kestiremediğimiz karanlık gibi. Sıradan bir insanın yirmi dört saatini politize edecek bir ülkede yaşıyoruz. Sabahki önceliğimizin akşamki önceliğimiz önüne geçebiliyor. Üstelik bir ay önceki, bir yılki önceliğimizi unutmamışız, içimizde istiflemiştir. Ülke gerçekleri, bireysel gerçeklerimiz ve geleceğe dair öümüzdeki gerçeklerle birlikte şizofrenik duygusal savrular yaşıyoruz. Siyaseten birbirimizle çatıştığımız ülke ve dünya gerçeklerinin bin katını kendi içimizde yaşıyoruz. Birinin gerçeğinin birinin çıkmazı olduğunun farkındayız. Bana ne NATO'dan, bana ne Suriye'den, bana ne benzine gelen zamdan, bana ne Zarreb'dan duvarını aştı. NATO'da, İncirlik üssü de, benzin zammı da, Zarreb da evimize bize geliyor, bizimle uyuyor, bizimle uyuyor. Ülke gerçeğini rüyasına taşımayanımız yok gibi. Sabah kalkıp bu ne güzel ülke diye uyanan insan figürü filmlerde enstante.

Milyonlarca itiraz havada uçuşurken esen ufak bir rüzgarla dağılıp ertesi gün teker teker tepemizde yoğunlaşmış bulutları görmek hepimizi yordu. Havadaki yoğun elektrik ve gerilim ne yağmura, ne fırtınaya, ne gök gürültüsüne dönüştü; ne de hava açtı. Çiseleyen yağmurda bireysel felaketini yaşayan insanları evimizin pencerelerinden izleyeceğiz zamanımız da kalmadı. Birilerini yağmur öncesi savuran gerçekler bizim gerçeklerimiz aynı. Her an her yerde islanacak, yıldırım çarpacak, rüzgarla savrulacak şartlarda yaşadığımız bir ülke gerçeğindeyiz. Bilirsiniz tabiatta kuralsızlık yoktur. Bulut yoğunlaşınca yağar, elektriksel gerilim artıncı şimşek çakar, göğü gürletmeyen şimşek olmaz. Politikayı tabiat gerçeğiyle bağıdaştırılabilir miyiz? Bence bağıdaştırılırız. Nihayetinde insan gerçeğidir, insan gerçeği tabiat gerçeğidir. Sıradan insanı politikanın içerisinde bu derece bulaştıran gerçekler, bu sonucu beklemek zorundadır. Peki politika denilen gerçek bu sonuçları değiştirebilecek kudrette midir? Yani birkaç yağmur tanesi, bir elektrik boşalımı biz bu gökten bağımsız hareket etmek istiyoruz diyebilir mi? Eğer tanrı değilseniz ne mümkün!

Ülkemiz siyasi gerçeğinde kendine tanrı rolü üstlenenlerin bunu başaramadıklarını hepimizin tecrübesi dahilinde. Ne ordu, ne yüksek siyaset, ne de muhtıralarla gelen siyasi manüplasyonlar kimseyi tanrı yapmaya yetmedi. halkın içerişine yağmur kasvetini, karanlığını salan bugünün siyaseti de başaramayacak. Gök gürleyecek, şimşek çakacak, fırtına çıkacak hepimiz hissediyoruz. Halkımız ne güzel tanımlamış. İslanmış ya da yağmurdan korkusu olmaz. Ya henüz islanmayanlar? Yağmurun karanlığında kişi geçirmek ancak belli hayvanlara özgü. Herkes ama herkes eninde sonunda dışarı çıkacak. Siyasetin boş tangırtıları gök gürültüsünü bastırılamayacak. İşte bu nedenledir ki halkı bu derece politize edenler bu sonuca katlanacak. Ne diyelim artık yağmur yağışın da varsın kerpiçi ağlasın.

**Divrigi Gazetesi Banka Hesap Bilgileri**

Yahya Kemal Bayar adına

IBAN:TR66 0006 7010 0000 0091 1860 88

POSTA ÇEKİ HESABI SADET BAYAR:09548784

# Divriği'de Dutluk vardı

**Mihran Pilikoğlu**



## DUTLUK ve İSTASYON

Divriği'nin en önemli mesire yerlerinden biri olan, Çaltı Suyu'nun yatağında, şimdiki Divriği Tren Garı'nın alt tarafında yer alan dut ağaçları (Dutluk) yaşıtlarımızın anlatıklarına göre, ipek elde etmek amacıyla dut ağaçlarının yapraklarıyla beslenen böcekler için diktilerini anlatıyordu. Küçük dut ağaçları ormanı görünümündeydi. Havalardan durumuna göre Haziran Ayı'ndan itibaren konu komşu haberleşerek hazırlıkları yapıp birlikte bu sayfiye yerine özlemle gidildi. Genellikle tatil günü olan Pazar günleri tercih edilirdi. Hazırlıklarda olmazsa olmaz, Divriği'ye mahsus (İç) gerekli malzemeler, bulgur, salça, yeşil soğan, nane, pul biber, tuz ve bir miktar da su ilavesiyle kıvama gelene kadar sabırla yoğrularak hazırlanır. Yemek için hemen servis yapılmazdı. Bulgurun suyu çekmesi için bir müddet beklenirdi. Zamanı geldiğinde salamura üzüm yaprağıyla eşe dosta ve yakın oturanlara ikram edilerek yenmeye başlanırdı. Divriği'de yaz aylarında vakit geçirmek için eğlenmek ve bilhassa pazar günleri Erzurum-İstanbul Kara Treni karşılama ve Dutlukta piknik yapma zevkini yaşamak için özlemler, sabırsızlıkla pazar günleri beklenirdi. O gün sabah saat 8 den itibaren yavaş yavaş istasyona gidişler başlırdı. Eğer Posta Treni tehdili değilse sabah saat 10:20 de gelmesi beklenirdi. O zamana kadar raylara paralel olan 50-60 metrelük setüstü sahada ahalii kol kola sohbet ederek bir aşağı, bir yukarı trenin gelmesi

beklenirdi. Bu arada Sofu Dayı, Meşhur Şiş Kebap'ını yavaş yavaş meşe kömürü ateşi üzerinde izgaraya dizerdi. Kesdogan Kalesi'nin altındaki 41'inci Tünel'den çıkan kara trenin aniden siren sesi ve gürültüsü duyulunca herkeste bir heyecan ve hareketlenme olurdu. Tren istasyona gelip durduğunda elzem olan içecek su temini ve diğer ihtiyaçlar için yolcular büfe önünde sıralanırdı. Bu arada Sofu Dayı'nın mis gibi kokan iştah kabartıcı pide arası şiş kebabından alıbmek için sıra beklenirdi. Posta Treni sırasıyla, başta Yatakçı, Kuşetli, Birinci, İkinci ve Üçüncü Mevkilerden ibaretti. Üçüncü Mevki

Lokomotifin makinisti bir nota üslubuya kınlarını etkileyen anlamlı, hüzünlendirci uzun uzun kesintisiz siren sesi Sivas istikameti olan 39'uncu Tünel'e girene kadar devam ederdi. Ne yazık ki o etkileyici siren sesinin ve görüntülerin kaydı yoktur. O günleri yaşamış olanların kulaklarında yansımış, asla silinmeyecek kadim bir seda olarak çınlamaktadır. Treni uğurlayan erkeklerin bir kısmı, yanında bulunan kabvelere tavla ve iskambil oynayarak vakit geçirmek için giderlerdi. Diğer bir kısım yetişkinler de daha evvel dutluğa gelmiş olan ailelerin yanına gelirlerdi. Dutluktaki

zamanlarda suyu ve gölü olduğu için oraya giderlermiş. Ayrıca köprü, geçişin sağındaki dere içerisindeki Goçik adıyla anılan kaynak su gözesi vardı. Bu yerde ağaç bulunmadığı için yazın kızgın güneşin altında gölgeler piknik yapma tercihi tabi ki olmazdı. Bilahare Süt Çeşmesi olan yerde Mahmut Çavuşların yaptırdığı taş dejirmen vardı. Melik Gerdan'da yapılan barajdan kanalla gelen suyla çalışıyordu. Bir kaç sene boyunca bugday öğretmek için bu dejirmene geldiğimizi hatırlıyorum. Köprünün bakımı ve onarımı maalesef önemsenmediği için yazıkır ki böyle bir tarihi eser

**Çocukların eğlenmeleri için bazı ağaçlara salıncaklar kurulurdu. Gençler dutluğun alt tarafından akan ırmakta yüzerek vakit geçirirlerdi. İlkbahar da karların erimesiyle coşan ırmak yatağı seneden seneye yatağını değiştirdi. Bazen Gavur Gölü, bazı senelerde de karşı tarafaktaki Sarıkaya İstikametine yönelikti.**



vagonunun ücreti düşük olduğundan çok kalabalık olurdu. Koridorlarda izdiham olurdu, ve ayakta seyahat edilirdi. 20 dakika sonra birinci kampana çalardı. Bir zaman sonra ikinci kampana sesi, sonrasında da yolcular, uğurlayanlarla vedalaşarak trene binenler, üçüncü ve son kampana çaldığında kırmızı şapkalı hareket memuru aşağı yukarı çalarak yolcuların treni kaçırmamaları için yerlerine geçmeleri uyarısında bulunurdu. Trenin hareketi için son düdüğünü lokomotif makinistine doğru çalarak elindeki hareket levhasının yeşil tarafını çevirdiğinde trenin hareketi başlırdı. Eller sallanır, yolcular uğurlanırı.

ağaçların büyük kısmı beyaz dut, aralarında az da olsa kara dut ağaçları da vardı. Dutlar olgunlaşıkça altlarına serilen çarşafalar silkelenirdi. Çocukların eğlenmeleri için bazı ağaçlara salıncaklar kurulurdu. Gençler dutluğun alt tarafından akan ırmakta yüzerek vakit geçirirlerdi. İlkbahar da karların erimesiyle coşan ırmak yatağı seneden seneye yatağını değiştirdi. Bazen Gavur Gölü, bazı senelerde de karşı tarafaktaki Sarıkaya İstikametine yönelikti. Bu iki yer su tuttuğu için yüzmek için uygun olurdu. Dutluğun karşı yakasında da dut ağaçlarıyla kaynak suyu (Gât Ağpür) Süt Çeşme adıyla bilinen bir piknik yeri vardı. Köprü olduğu için evvelki

korunamamış ortadan kaybolmuştur. Karşıya geçiş olmadığından dolayı dejirmen de faaliyetini bitirmiştir. Bugün o da yok zaten. Gelelim dutluktaki etkinliklere; Gün boyu aileler birbirlerine ikramlarla yemeler içmeler ve içten sohbetleriyle geçirilen günün sonuna doğru yavaş yavaş toparlanmalar başlardı. O tarihlerde herkeste saat olmadığı için zamanlar gündeşin doğuşu ve batışı ile belirlenirdi. Güneşin, bir selvi, yarı selvi, bir adam boyu gibi ölçülere bakarak buluşmalar, gelip gitmeler güneşe bakarak ayarlanırdı. Bu ayarlarla bakarak evlerinin yolunu tutarlardı. Nasip olursa eğer, gelecek Pazar buluşmak üzere vedalaşırlardı.

## ANMA



**Yokluğun her  
geçen gün bizleri  
daha derinden  
yaralıyor. Hasretle,  
özlemle ve saygıyla  
anıyoruz.**

17 Aralık 2011

## SENEM DÖNER

Nur içinde yat, toprağın incitmesin  
Necdet DÖNER (oğlu)

## OLAĞANÜSTÜ KONGRE İLANI

**Divriği Arıkbaşı Köyü  
Eğitim ve Kültür Derneği**

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu 24 Aralık 2017 Pazar Günü Saat:11'de Fatih Mah. 291. Sokak No:58 Esenler İstanbul adresinde bulunan dernek binamızda Salt Çağunluk aranmadan Tek Gündemle yapılacaktır. Dernek üyelerimize duyurulur.

### GÜNDEM

1- Dernek Yönetim Kuruluna mülk alım ve satımıyla ilgili tam yetki verilmesi

## Zamane Köşesi

**Süleyman**

**Zaman**

sulzam1956@hotmail.com

**Ya Tuz Kokarsa**



Yeni olan her şey karşına dönüşür ve özellikle zamanında kullanılmayanlar eskir, devingenlik göstererek süreç içinde bozulur ve bozulan nesnelerin birçoğu da yapılarında bulunan atomik kombinezon sonucunda çevresine koku yayar. Bu durumu özellikle bozulan yiyeceklerde sürekli deneyimliyoruz. Bozulan nesnenin bütünselliği kalmadığında, o artık kendisi değildir. İnsanı besleyen yiyecekler içinde bu böyledir. Bu anlamda bozulan ve kokan yiyecekler insana bir yarar sunmaz. Çünkü onların, insan için besleme değeri kalmadığı gibi, tam aksine insan yaşamına zarar verecek konuma gelmesi söz konusudur. Öyle yiyecekler var ki bir günde, öyleleri de var ki aylarca bozulmadan kalabilirler. Ama hiçbirisi uzun süre tazelığını ve besin değerini koruyamaz.

Buna karşın var olan yiyecekler içinde yıllarca bozulmadan kalan en önemli besin kaynağı tuzdur. Onun için uzun süre kullanılmayacak olan yiyecekler, geleceğe daha sağlıklı ve bozulmadan kalabilmesi için tuzlanarak saklanır. Böylece tuz, besinlerin kokmasını ve bayatlamasını geciktirir.

Peki ya tuz kokarsa!

Tuz da kokar mı? Tabii ki kokar? İçine koy bozulmuş ve kokmuş olanları, gör bak nasıl kokuyor! Saf tuzun kendisi de bozulur ve kokar...

Cünkü doğada hiç bir şey sonsuzca aynı konumda kalmaz. İnsan ve toplum açısından ve yaşanılan toplumsal gerçeklikten, tuzun koktuğu konuma gelmesi, toplumsal değerlerin ve hayatın bozulduğu bir aşamadır. O aşama, karmaşanın egemen olduğu bir boyutu içerir. O aşama, her şeyin her şeye karıştığı, gerçeklerin görünemez, algılanamaz ve bilişlerin amalgam olduğu bir aşamadır. Bu aşama da çoğu insan gördüğünü göremez, duyduğunu duyamaz, algılardını gerçeğle, bütünselliği içinde algılayamaz vs. Bu konumda insanlar, bir aklı tutulması konumundadırlar... Şu an ülkemiz de yaşanılan tam da bu konumdur.

Bugün ülkemizin geldiği durum tam da tuzun koktuğu aşamayı içermektedir. Ülkemizin mevcut enerjisi, insanlara umut ve güven tazelemiyor. Her şey bayatlamış, eskimiş ve gelecek vaat etmeyen bir konumda...

Bir düşünün;

-İnsanlar da gelecek umudu azalmış!

-Eğitim-öğretim bilimsel konumdan uzaklaştırılmış;

-İnsanlar politik ayrıllıkları demokratik bir anlayışla karşılaşmak yerine, düşmanlıkla karşılaşır olmuşlar.

-İşsizlik alabildiğine artmış.

-Tüketim ekonomisi herkesi borçlu konuma sokmuş;

-Üretmeyen bir ekonomi egemen kılınmış;

-Yol, köprü, hava alanı yapmak, kalkınma sayılmış;

-İnsanların gelirlerinde geçmiş yillarda göre, gerileme olmuş;

-Gençlerde "yarınım ne olacak" kaygısı artmış...

-Eğitimde başarı oranları diğer ülkelere göre çok gerilemiş;

-Dış politika tam bir çıkmaza girmiştir; neredeyse her komşu ülkeyle sorunlu bir devlet konumuna gelmiştir; 21. yüzyılın ruhunda, her bireyin bir dünya, bir evren olduğu, her insanın iradesi kendi özgürlüğünü yansıtır görüşü egemenken, bir toplumu oluşturan milyonlarca insanın iradesinin bir "kişiye" teslim edilmesi doğru değildir.

Mevcut iktidar, yaklaşık 15 yıldır ülkeyi yönetiyor. Parlamento da istediği hangi yasayı çıkaramadı ki, şimdi "tek adam" yöntemiyle "istikrar" yaratmayı umuyor. Gerçekten de tam bir karmaşa hali.

Bu durum tam da tuzun koktuğu bir aşamadır.

## Acı Kayıbımız

Çok kıymetli amcamız, İbrahim Aydın'ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Bizim için değerliydi. Işıklar içinde uyusun



**Pamuk Hakko, Hüseyin Aydın  
Mehmet Aydın**



# Murat Şahin UNUTULMAZ

## TERÖR LANETLENDİ

Neve Şalom Sinagogu'nda 15 Kasım 2003 yılında yaşanan patlamada hayatını kaybeden 28 kişi ölüm yıldönümünde anıldı.

İslamcı terör örgütü El Kaide'nin Türkiye yapılanması tarafından 15 Kasım 2003 yılında Neve Şalom Sinagogu'na yapılan bombalı



saldırıda hayatını kaybeden Yağbasan Köyü Derneği Başkanı Murat Şahin ve saldırısında hayatını kaybeden 27 kişi Şişhane Meydanı'nda anıldı.



Yağbasan Köyü Derneği'nin "Terörü Lanetliyoruz" adı altında düzenlediği, 15 Kasım 2003 yılında Neve Şalom Sinagogu'na yapılan El Kaide saldırısında hayatını kaybeden 28 kişi 14'üncü ölüm yıldönümünde anıldı.

Nihat Karagüler şunları söyledi. "Derneğimizin önceki başkanlarından Murat Şahin'in de aralarında bulunduğu, terör saldırısında hayatını kaybeden 28 yurtaşımızı rahmetle anıyorum. Terör nereden gelirse gelsin açıkça lanetliyorum. Topluma korku salmak isteyen teröre karşı dim dik durmak gerektiğine inanıyorum. Neredeyse her gün şehit haberlerini kanıksar olduk. Ateş kendi çevresine düşmeden acıyi sahiplenmeyen toplumsal bir yapıyla karşı karşıyayız. Terör olaylarında hayatını kaybeden bütün

Sabah saat 9'da Şişhane Meydanı'nda toplanan kalabalık saygı duruşunu ardından İstiklal Marşı okudu. Anmaya Yağbasan Köyü Derneği yöneticileri ve üyeleri, Divriği Kültür Derneği yöneticileri ve üyeleri, Köy

Dernek Başkanları ile çok sayıda yurtaş katıldı. Şişhane Meydanı'nda yapılan anmada Yağbasan Köyü Derneği Başkanı Nihat Karagüler, CHP İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Av. Muhterem Aktaş ve DKD Başkanı Cafer Yıldız birer konuþma yaptı. İlk konuþmayı yapan Nihat Karagüler şunları

salmak isteyen teröre karşı dim dik durmak gerektiğine inanıyorum. Neredeyse her gün şehit haberlerini kanıksar olduk. Ateş kendi çevresine düşmeden acıyi sahiplenmeyen toplumsal bir yapıyla karşı karþiyayız. Terör olaylarında hayatını kaybeden bütün yurtaşlarımızı rahmetle



söyledi. "Derneğimizin önceki başkanlarından Murat Şahin'in de aralarında bulunduğu, terör saldırısında hayatını kaybeden 28 yurtaşımızı rahmetle anıyorum. Terör nereden gelirse gelsin açıkça lanetliyorum. Topluma korku

aniyorum" dedi. DKD Başkanı Cafer Yıldız yaptığı konuşmada "2003 yılında yapılan saldırılardan daha sonraki yıllarda yaşanan bir dizi patlamaların başlangıcıdır. Bu patlamalar yaşanırken, patlamaları kınayan

yurtaşların yanında ne vali, ne emniyet müdürü ne de hükümetten herhangi bir temsilci yok" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Av. Muhterem Aktaş da söz alarak, saldırısında hayatını kaybedenleri andı. Anmaya katılan kalabalık patlamanın olduğu Neve Şalom

Sinagogu'na kadar yürüdü, Murat Şahin ve patlamada hayatını kaybeden 28 kişinin anısına karanfiller bıraktı. Anma sırasında polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Haber ve Fotoþraflar: Divriði Gazetesi



Turan  
Eser

turaneser@gmail.com

## Kırmızı Çarpilar



Zifiri karanlıkta kapı dikiliyorlar. Karanlık elleri ve kirli yüzleriyle, o bildik kırmızı çarpayı, kapınıza, kalbimize ve aklımıza atıyorlar. İnsanı, insan türünün düşmanı getirmiş bu iklimde asıl çarpılar vicdanlara atılıyor. Herkes iyi bakmalı; Malatya'daki kırmızı çarpıların yaralandığı izler gönüllerimizde var mı? Malatya'da, Alevi nüfusunun yoğun olduğu bir mahallede on üç evin kapısı, o kırmızı çarpi ile işaretlendi. Amaç sadece on üç Alevi hanesi değil. 20 milyon Alevi üzerinden korkuyu, gerilimizi toplumsallaştırmaktı.

Aslında o kırmızı çarpılar, Türkiye'nin üzerine atılmıştı. Üstüne alınan pek de fazla olmadı. Korku ve gerilim yaratma politikasının adresleri bellidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmen tanımadığı ve ötekileştirdiği kimliklerdir. Maraþ'tan kalan ve öğretilmiş alışkanlıklar var. Asıllık komşuluklar sürmesine karşılık. Yöntemleri hep aynıdır. Korku salmak, tedirgin etmek, gerilim yaratmak ve göze zorlakmak. Farklı ve öteki olanı hûcresine hapsetmek. Ötekinin öteki ile temasını engellemek. İddia edildiği gibi, kırmızı çarpılar "üç beþ kendini bilmez çocuk işi" değildi. Resmi siyasi söylemlerin ve iktidarın makro ve mikro politik retoriginin, farklı ama bir arada olma kültürune karşı tutumların ürünüdür. Devlet müfredatından mezun edilmiş, "dindar ve kindar nesillerin" ürünüdür. Isırla yaþatılan ve yeniden güncelleştirilen tarihsel nefret fetvalardır. Ve, Alevilere yönelik kin kusmalarının yaþatılması politikasıdır.

Aleviler ilk kez kırmızı çarpılara maruz kalmıyor. Osmanlı'dan günümüze tanık olduğumuz bu yok sayma, inkar, dışlama ve ötekileştirme politikalarının bir sonucu olarak, bu ve benzer oyular, Aleviler üzerinde kurulur. Kapılara kırmızı çarpi koymak, özellikle Maraþ Katiliamı'ndan sonra bilinir halen gelen, korku ve gerilimi toplumsallaştırmın bir yöntemi olarak bilinir. Kırmızı çarpi, "bizden deðilsiniz" ve "katliniz vacipit" mesajı verir. Alevi olmak ve öteki yerine konulup dışlanmak kolay değil. Resmi kayıtlardan tutun, kapılarınıza kadar üzerinize kırmızı çarpi atarlar. Üzücü yanı vardır. "Yurtaþlık görevlerinizde" sizden tam sorumluluk beklenir. Yerine getirseniz dahi, siz yine de "yurtaþ" söylemeyiniz. Yurtaþ olmadığınız için de, hak eþitliğinden ve kamu hizmetlerine "esit" erişimden muaf tutulursunuz. Vali olamazsınız! Üst düzey bürokrat olmanızı izin verilmez. Zira devletin resmi kayıtlarında, siciliniz kırmızı boyalı kaleme yazılmıştır. Kapılarınıza kırmızı çarpılar atılır. Sivas'ta, Dersim'de, Maraþ'ta, Çorum'da ve Gazi'de topraklarınızın kırmızısı ile boylanır. Devletin kilit noktalarında ise "kırmızı sakıncı" bulunur. Devletin resmi ideolojisinde ve eğitim müfredatında adınız, "kızılbaþ, soyadınızın rengi "kırmızı"dır.

Kızılbaþ olmak kolay değil. Sana hayatı öyle dar ederler ki, sabah çocuklarını "sakin Alevi, kızılbaþ olduğumuzu kimseye söyleme" diye tembihleyerek okula gönderirsın. Alevileri katleden Yavuz'lu kanlı tarih, o çocuklara "şanlı tarih" diye okutulur. Derste ses çıkarılmaz. Ramazan'da sahur vakti, kimse şüphelenmesin diye lambayı açıp, uyumaya devam etmek, Alevilerin payına düşen başka bir zülümdür. Mahallenin ve işyerindeki muhafazakâr baskrıya çalıtmak için, oruç tutarmış gibi yaþarsın. Korkudan cenazeñi dahi, Cemevi'nde değil, camiden kaldırırırsın. Elini kalbine koyarak Gülbang yerine, anlamadığın dilden, okunan dualara, elini açıp amin demek zorunda kalırsın.

Zordur Alevi olmak. Bu insanlık suçu kötülkülerden ders almak ve bunların yeniden tekrarlanmasına çalışmak için, ülkeyi yönetenlerin dertleri arasında sayılmaz. Alevilerin taleplerine çözüm bulmazlar. Aleviler, siyasi odakların kendi siyasal hesapları ve hedefleri için sadece istismar alanıdır. Herkes kendi payına Alevilerden nemalanmaya çalışır hak talep edemez Alevi. "Bölücüük yapmayın" cevabı alır. Kırmızı çarpılar kalbini kanatacak derinlikte çizilir. Acı Alevi hisseder. Herkesin acısına merhem, yanına itfaiye olup koşan Alevin, acısı duyulmaz, yanğını söndürecek itfaiye bulunmaz. Malatya'daki kırmızı çarpılar, Alevilerin dışında kimsenin de fazlaca umurunda olmamıştır. Basit bir iki "basına çkmak" açıklaması ile günah çıkarılmıştır. 78 milyon Türkîyeli, o on üç kapıdaki kırmızı işaretin kendi kapısına ve Türkiye'nin üzerine atılmış olduğu gerçekini kavrayamadı. Alevilerin bile içselleştiremediği bu acı hakatları, Alevi olmayanın nasıl içselleştireceği sorusu elbette ortada duruyor. Itfaiye gibidir Aleviler. Herkesin yasına göz yaþı olur koþar. Herkesin yanlığını su olur söndürmeye çabalar. Ama Madımak'ta, Maraþ'ta ve Malatya'da susuz kalırlar. İnsan haklarının en önünde yürürlər. Her toplumsal kesimin, ötekileştirilmişlerin ağıtlarına onlar koþar. Hakları gasp edilmişler olarak, insan hakları raporlarına ise, sadece dip not derinliğinde düberler.

Aleviler herkes olur, ama galiba bir kendileri olmadıkları için, Malatya'da yalnız kalırlar.

Aleviler her yerde işaretleniyor. Maraþ, Malatya'ya Sürgü, İstanbul, Didim, Bursa, Adiyaman, Ankara ve Hatay'da kapılara kırmızı çarpi olan evlerde Aleviler ikamet ediyor. Almanya'da, Mülheim Cemevi'de de işaretlendiler. Aleviler suskun, sindirilmiş ve endişeli halleryle, çarpılı travmaları "atlattırmaya" çalışırken, Türkiye'nin o koca adalet arayış hareketleri Malatya'da, Türkiye'de sokağa çıkmıyor. Kırmızı çarpılar karşısındaki toplumsal duyarlılığı, vicdan attığı çiziklerin iç kanatıcı acısı, kapıdaki çarpılardan daha da endişe vericek hal alıyor. Toplumsal muhalefet dinamikleri birbirinin kapısına kırmızı çarpi atılmasına müsaade etmeyecek, sahiplenmeleri ortaya koymalıdır. Alevilerin kapısını Sünniler korumadan, adaletin, hukukun, demokrasının ve barışın kapısında hep birlikte nöbet tutmaz ise, ellerinde "kırmızı boyaları" olanları etkisiz kilmakta mümkün olmayacaktır.

## Yeni Sivas Tur

### Divriði'ye Gitmek Artık Çok Kolay

Ankara	0312 364 99 91
İstanbul	0212 658 08 21
Sivas	0346 226 18 64
Divriði	0346 418 24 27
Kangal	0346 457 24 11
Zara	0346 816 44 72
İmranlı	0346 861 26 40
Çetinkaya	0346 477 61 75
Hafik	0346 841 25 49
Ulaş	0346 781 25 80



**Divriðililerin Öz Mali**

[www.yenisivasturizm.com](http://www.yenisivasturizm.com)

# Cumhuriyet'e Yakıştı

## MEYDAN ÖDÜL ALDI

3S Kale Holding'in Divriği Cumhuriyet Meydanı, 'En iyi Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma' ödülünü aldı. Sign of the City Awards 2017 yarışmasında yaklaşık 100 değişik mimari yapı içerisinde Divriği Cumhuriyet Meydanı kendi dalında birinci oldu.



Bir tür "Açıkhava müzesi" özelliği de taşıyan Divriği Cumhuriyet Meydanı'nda Pavlıkanlar'dan Selçuklulara, Osmanlı'dan Cumhuriyete kadar Divriği'de yaşamış tüm medeniyetleri temsilen çeşitli tarihsel kesitler yer almıyor.

**UNUTULMADILAR**  
Hayırseverliği ile tanınan Divriği kökenli, Nuri Demirağ, Naci Demirağ, Sadık Özgür gibi Divriği'ye çeşitli kamu hizmeti yapmış kişilerin eserleri ve özgeçmişleri meydanda yerini aldı. Meydanda ayrıca Cumhuriyetin kuruluşu ile Atatürk'ün anlatan heykeller bulunuyor.

## AÇIKHAVA MÜZESİ GİBİ

**Çarşıbaşı, Tahıl Pazarı, Belediye Meydanı, son olarak da Cumhuriyet Meydanı adıyla tanınıyor. Geçmişte şehir kadısı esnaf örgütlerine danışarak belirlediği ekmek, et, yağ, gaz vb temel gereksinim maddelerinin satış fiyatlarını tellallar aracılığı ile Çarşıbaşı'nda ilan eder, devlet duyuruları da buradan**

ahaliye okunurdu. Kentte üretilen her çeşit ürün ve canlı hayvan, Pazar harcı ödenerek Tahıl Pazarı'da denen bu meydanda satılırdı. 1870'lerde Divriği'de belediye örgütü kurulunca kamusal toplantılar resmi karşılaşmalar ve duyurular da burada yapıldığından Belediye Meydanı adını aldı.



Geçmişti Urartulara kadar dayanan Divriği Anadolu'nun en eski yerleşim yeri olma özelliğini taşiyor. Bu özelliklerin çeşitli objelerle Cumhuriyet Meydanı'nda yerini aldı. Medeniyet Kulesi'nin

dört tarafına Divriği'de yaşamış medeniyetleri anlatan içerikler eklendi. Kulenin üzerinde ise Divriği Darüşşifası'nda bulunan Hayat Ağacı (Lotus) ile halilin birebir benzerleri yer aldı.



Ayrıca meydandan çeşitli yerlerine, geçmişte Divriği'nin çeşitli bölgelerinde yaşlanmış gerçek hayatın esinlenerek, tarımdan hayvancılığa, dokumacılıktan kültür ve sanata, halk ozanlığından

mimariye kadar eserler yerleştirildi. Yaklaşık 5 milyon liraya çıkan meydanın yapım maliyetini 3S Kale Holding üstlendi. Meydan projesini Restoratör Y. Mimar Şirin Akıncı, Tasarım ve uygulamaları Y. Mimar Hasan Basri Hamulu yaptı. Meydanda bulunan yazıları ise Tarihçi Yazar Necdet Sakaoğlu yazdı.



## MEYDANIN TARİHİ

Çarşıbaşı, Tahıl Pazarı, Belediye Meydanı, son olarak da Cumhuriyet Meydanı adıyla tanınıyor. Geçmişte şehir kadısı esnaf örgütlerine danışarak belirlediği ekmek, et, yağ, gaz vb temel gereksinim maddelerinin satış fiyatlarını tellallar aracılığı ile Çarşıbaşı'nda ilan eder, devlet duyuruları da buradan ahaliye okunurdu. Kentte üretilen her çeşit ürün ve canlı hayvan, Pazar harcı ödenerek Tahıl Pazarı'da denen bu meydanda satılırdı. 1870'lerde Divriği'de belediye örgütü kurulunca kamusal toplantılar resmi karşılaşmalar ve duyurular da burada yapıldığından Belediye Meydanı adını aldı.

**Haber: Divriği Gazetesi**  
**Fotoğraflar: Yusuf Güldalı**

## KÖZ DÜRÜMCÜ



Alemdağ Caddesi No: 528/B  
Tepeüstü-Ümraniye/İSTANBUL  
0532 470 37 94 / 0216 499 31 66



Tüm Düğün, Nişan, Sünnet  
ve Dernek Eğlencelerinde  
davul-zurna hizmeti  
verilmektedir.  
İrtibat: 0 532 470 94 37

## GÜVEN TUNİNG

OMSA LINE



- Krom Basamak & Krom Çeşitleri
  - Multimedya Sistemleri
  - Oto Alarm
  - Müzik Sistemleri
  - Çizilmez Cam Filmi-Xenon Far
  - Park Sensörü
  - Araç Kaplama & Fiber Tampon Çeşitleri
- PAZAR GÜNLERİ AÇIĞIZ.**

M.Kemal Paşa Mah. Firuzköy Bulvarı  
No: 129 Avcılar / İSTANBUL  
Tel.: 0850 205 21 70 - GSM: 0539 414 23 80

Facebook: Güven Tuning

SONY

MUTLU

KICKER

Pioneer

BOSCH

JBL

Instagram: Güven Tuning 34

## ZARA

### BÖREK & PİDE SALONU

Eşsiz Lezzetlerin Buluşma Noktası



- Börek Çeşitleri

- Poğaça Çeşitleri

- Pide Çeşitleri

- Soğuk ve Sıcak İçecekler

Ticket Restaurant®

sodexo

winwin

Ev ve İşyerlerine Servis Vardır.  
Özel Günlerinizde Toplu Sipariş Alınır.  
Kredi Kartı Geçerlidir.

Osmanağa Mah. Rıhtım Caddesi Reşit Efendi  
Sokak No: 18 Kadıköy / İSTANBUL  
Tel.: 0216 349 88 65

# Kararlar Divriği için

## DİVRİĞİ TEMEL ALINDI

Dünya Mirası Divriği Mengüçek Vakfı Olağan Kongresi 25 Kasım Cumartesi Günü İstanbul'da yapıldı. Sivas Hizmet Vakfı İstanbul Şubesi'nde yapılan kongreye vakıfın kurucu mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

Divan Başkanlığı'nı Dünya Mirası Divriği Mengüçek Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mahir Tevrüz'ün yaptığı kongre Mustafa Kemal ve Cumhuriyeti Kurular adına saygı duruşıyla başladı. Kongreye Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Leyla Ünver, Önceki Divriği Belediye Başkanı Muhammed Yağbasan, Ankara Divriği Kültür Vakfı Başkanı Dr. Muhammed Köse, yönetim Kurulundan Mehmet Diktaş, Muhammed Erdoğan, Ali Erdoğan, Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Nurullah Esat Ünsal katıldı.

Saygı duruşunun ardından vakıf başkanı Mahir Tevrüz açış konuşması yaptı. Tevrüz konuşmasında vakıfın

**Dünya Mirası Divriği Mengüçek Vakfı Olağan Kongresi 25 Kasım Cumartesi Günü Sivas Hizmet Vakfı İstanbul Şubesi'nde yapıldı. Divan Başkanlığını Prof. Dr. Mahir Tevrüz'ün yaptığı kongrede Divriği'nin eğitim, sağlık, tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu, 4 yıllık yüksekokul yapımı gibi pek çok konu gündeme geldi.**



"Konakları" üzerine sorunları ve çözüm önerilerini sundu. Tevrüz'ün konuşmasının ardından vakıf kurucu üyelerinden Tarihçi Yazar Necdet Sakaloğlu, Serdar Tuğrul, İhsan Çalapverdi, Şahin Küçük, Cafer Yıldız, Meral Delipinar, Basri Hamulu, Muhammed Köse, Cafer Yıldız, Rıza Gürülü ve Yahya Kemal Bayar söz alarak görüşlerini söyledi.

**TEMEL KONU DİVRİĞİ**  
Dünya Mirası Divriği Mengüçek Vakfı Olağan Kongresi'ne katılan vakıf üyeleri yaptıkları konuşmalarda, önumzdeki dönemin programına önerilerde bulundu.

Vakıf Başkanı Mahir Tevrüz konuşmasında Divriği Darüşşafası'nın restorasyon sebebiyle ziyaretlere kapatılmasına yönelik şunları söyledi. "Bilim adamlarının ve tarihçilerin dediklerine göre Divriği Darüşşafası ve Ulucamisi, Tac Mahal'den Endülüs'e kadar yayılan İslam Tarihi Eserleri içerisinde eşi ve benzeri olmayan tek örnektir. Böyle bir tarihi

eserin kıymeti ne yazık ki gereği gibi bilinmedi" dedi. Tevrüz Divriği'de eğitim projesi konusunda ise "Divriği'de 4 yıllık meslek yüksekokulu yapılması için çeşitli girişimlerde bulunduk. Eğer kabul ettirirsek, imkanımızla böyle bir okulu devlete yük etmeden yapıp Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağışlamaya hazırız" dedi. Vakıf Faaliyet Raporunu başkan yardımcısı Serdar Tuğrul, Mali Raporu ise Kenan Kızıltan okudu.

## İPEK ELLER PROJESİ

Vakıf Kadın Komisyonu Başkanı Dr. Meral Delipinar kongrede yaptığı konuşmadada, "İpekeller" adlı bir proje sundu. Delipinar, Divriği'de yüzyıllar önce ipekböcekçiliği yapıldığını söyleyerek, bugün bu konuda bir girişim başlatarak adım atabiliyoruz dedi. Konuya bütün detaylarıyla raporlaştıran Meral Delipinar'a konuya ilgili tam yetki verildi.

## 2018 PROGRAMI

Kongrede 2018 yılı programı belli

oldu. Buna göre Divriği'de eğitim, sağlık, tarih ve turizm konuları esas



alınarak çalışmalara başlanacak. Dünya Mirası Divriği Mengüçek Vakfı'nın 2018 yılı programının ana başlıklarını söyle.

Cürek Yerleşkesi, Tarihi Arasta- Huma Hatun Sokağı, Divriği Kalesi Restorasonu, Divriği Ulucamisi ve Darüşşafası, İpek Eller Projesi, Kubbedibi Saracın Mezarı, Divriği Mezbası, Naci Demirag adının bir esere verilmesi, Alan Yönetiminin Kurulması, Üniversite Öğrencilerine Burs, Başarılı Öğrencilere Ödül, İhtiyaç sahibi öğrencilere maddi yardım gibi birçok konuda program ve proje üretilmesi kararı alındı. 2018 Programının son bölümünde ise, kültürel yayınların basımı ve dağıtım karar altına alındı.

Divriği'de Turizm Danışma Bürosu açılması, Mengüçekler ve Divriği,

Tarihi Mezarlıkların çevre düzeni,

Abdullahpaşa Konağı'nın müze

olması, Şehrin belli bölgelerine

kültürel amaçlı tanıtım panoları

konması, Vakfa bağışlanacak mülkleri

kayıt altına almak, Başta Sivas olmak

üzere tanıtıcı toplantılar yapma kararı alındı.

## Haber ve Fotoğraflar:

### Divriği Gazetesi

## DİVRİĞİ GAZETESİ

Reklam ve aboneliklerle,  
duyarlı okurlarının desteği  
ve gücüyle yayın hayatında  
11'inci yılı bitiriyor.



divrigigazetesi@gmail.com  
bayarsadet@gmail.com

SAADET BAYAR  
0532 327 19 58



Benim Naçız Vücutum Elbet Bir Gün Toprak  
Olacaktır. Fakat, Türkiye Cumhuriyeti İlelebet  
Payidar Kalacaktır.

Atamızı  
Sevgi ve Saygıyla  
Anıyoruz...

1881 - 1938



*Beni görmek demek;  
mutlaka yüzümü görmek demek değildir.  
Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız  
ve hissediyorsanız bu yeterlidir.*



# Gecedede dayanışma örneği

## DEMOKRASI ŞÖLENİ

**Divriği Kültür  
Derneği'nin düzenlediği  
"Dostluk ve Dayanışma  
Yemeği" 25 Kasım  
Cumartesi Günü Salon  
Figaro'da yapıldı. Geceye  
yüzlerce kişi katıldı.**

25 Kasım Cumartesi Günü yapılan, Dostluk ve Dayanışma Yemeği "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" teması ile yapıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı Dostluk ve Dayanışma Yemeği'nde DKD Başkanı Cafer Yıldız ve kurulma aşamasında olan Divriğili Sanayici İşadamları Derneği adına Ali Balkaya birer konuşma yaptılar.

**COŞKULU BİR ETKİNLİK**  
Geceye sanatçı olarak Mustafa Özaslan, Mercan Erzincan ve derneğin halkoyunları ekibi katıldı. Sunucusunu Şenay Erdoğan'ın yaptığı Dostluk ve Dayanışma Gecesi'nde dernek başkanı Cafer Yıldız, Ankara Divriği Kültür Vakfı Başkanı Dr. Muhammet Köse, Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Nurullah Esat Ünsal ile Divriği Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİVSİAD) Girişimi adına Ali Balkaya birer konuşma yaptı. Geceye ayrıca, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Sarıyer



Belediye Başkanı Şükrü Genç, Başkan Yardımcısı İsmail Erdem, Meclis Üyesi Nadir Günday, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önceki başkanlarından Nurettin Sözen, Divriği Kültür Derneği'nin önceki başkanlarından Musa Çulha, Hasan Gürsoy, Safi Karayalçın, Hüseyin Özkarahan, Süleyman Solmaz, Rıza Gürünlü ve Ali Durmuş katıldı. Geceye ayrıca Dünya Mirası Divriği Mengücek Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mahir Tevriz, Yönetim Kurulu Üyelerinden Duran Önder, Serdar Tuğrul, Meral Delipinar, Şahin Küçük, Rıza Gürünlü, Divriği Tabiat Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı İhsan Çalapverdi, Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Nurullah Esat Ünsal, Divriği Vakfı Kültür Vakfı Başkanı Muhammet Köse, Yönetim kurulundan Mehmet Diktaş, Muhammet Erdoğan, İzmir Divriği Kültür Derneği Başkanı Ahmet Doğan, Öz Ulaş Başkanı Göksel Ovacık, Sivas Platformu Yöneticilerinden Aysel Doğan, Makina Mühendisleri Odası

**Divriği Kültür Derneği'nin 25 Kasım Cumartesi Günü düzenlediği "Dostluk ve Dayanışma Yemeği"ne yüzlerce kişi katıldı. Divriği'ye bağlı köy dernek başkanlarının ve yöneticilerinin yoğun bir katılım sağladığı geceye çok sayıda Divriği'li katıldı. Geceye**

İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, Şube Sekreteri İbrahim Tataroğlu, Divriği Gazetesi'nden Yahya Kemal Bayar katıldı. Geceye İstanbul'un CHP kökenli belediye başkanları



tarafından çiçek gönderildi.

## DAYANIŞMA ÇAĞRISI

DKD Dostluk ve Dayanışma Yemeği'nde dernek başkanı Cafer Yıldız yaptığı konuşmadada şunları söyledi. "DKD'ye bugüne kadar destek olan, bu günlere getirenleri selamlıyorum. Derneğimiz eğitim odaklı bir hizmet veriyor. Biliyorsunuz eğitim konusunda Türkiye karmaşık ve gerici bir eğitim modeli üzerinde israrla duruyor. Eğitim müfredatı, çağdaş ve bilimsel eğitimi dışlayarak, tamamen gerici ve hurafeler üzerinden yürütülüyor. Bu eğitim modeline karşı dernek merkezinde çeşitli atölyeler açarak geleceğimizin teminatı olan çocuklara bilimsel ve çağdaş görüşleri anlatıyoruz. Bununla birlikte köy derneklerimizde de aynı çalışmalar yapmanın adımlarını attık. Sizlerin de bildiği gibi, üniversitede giden, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs desteği sunuyoruz. Halihazırda 80 civarında bir öğrenci grubuna her



ay burs veriyoruz. Bu öğrenci sayısını sizlerin destekleriyle çoğaltmak istiyoruz. Ayrıca başka bir girişim olan Divriğili Sanayici ve İşadamları Derneği kurulması

ayrıca siyasetten ticarete, bilimden edebiyata kadar alanında başarı göstermiş kişiler katıldı. "Kadına Şiddete Hayır" teması işlenen gecede DKD Başkanı Cafer Yıldız derneğin amaçlarını anlatan bir konuşma yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi.



için çalışmalar yapıyoruz. DKD olarak bu girişimin doğrudan içerisinde olmasak bile, çeşitli vesilelerle girişimi yürüten arkadaşlarımıza destekler veriyoruz. DİVSİAD hepimiz açısından önemli bir girişim olacağım kanaatindeyim. Esnafımız ve işadamlarımız DİVSİAD içinde ekonomik dayanışma ağları kurabilirler. Ayrıca bu girişim üzerinden Divriği'de başlatılacak tarım ve hayvancılık konusunda güvenli tarımsal üretim yaparak, bu ürünleri belki de herkese ulaştırma imkanı sağlayacağız. İşadamlarımızın DİVSİAD içinde yer almalarını öneriyorum. Birlik ve beraberliğin bir boyutu da

ekonomik dayanışma alanlarını kurmaktan geçtiğini bilmek zorundayız" dedi. Daha sonra söz alan Ankara Divriği Kültür Derneği Başkanı Nurullah Esat Ünsal ile Divriği Kültür Vakfı Başkanı Muhammet Köse, dostluk ve dayanışma mesajları vererek, salonda bulunanları selamladı. Divriği Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİVSİAD) Girişimi adına Ali Balkaya derneğin kuruluş süreçlerine değinerek, gelecekte yapacakları projeleri anlattı. Balkaya "Birlikte Daha Güçyük", sloganıyla yola çıkarak, yaklaşık 6 aydır hem Anadolu Yakası'ndaki iş adamlarımız ve esnafımız hem de Avrupa Yakası'ndaki iş

adamlarımızla birlikte toplantılar yaptı. Tüzüğümüzü oluşturduk, Divriğili Sanayici ve İş Adamlarımızı ziyaretlerde bulunduk, onların görüşlerini de alarak sürecimizi daha da olgunlaştırarak bugündeki getirdik. Şu an son aşamadayız, sadece DİVSİAD'ın kurucular kurulunu tespit etmek ve tüzel kişiliğinin resmileştirilmesi içinümüzdeki hafta bir araya geleceğiz. Masalarınızda da gördüğünüz üzere DİVSİAD'ın Vizyonu ve Misyonunu sizlere broşür halinde sunduk incelemenizi rica ediyorum." dedi.

**Haber ve Fotoğraflar:  
Divriği Gazetesi**

